

Tozer geeft de postmoderne gedachte een klap

<http://christianresearchnetwork.com/?p=281>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling ([HSV](#))
Vertaling door M.V.

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:31-32).

A.W. Tozer schrijft:

“Laat mij krachtig dit zeggen: het is niet moeilijk de waarheid te vinden, maar het is de onwilligheid haar te gehoorzamen die ze zo zeldzaam maakt onder de mensen. Onze Heer zei: ‘Ik ben de Waarheid’ [Johannes 14:6]. En ook zei Hij: ‘de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was’ [Lukas 19:10]. De Waarheid is daarom niet moeilijk te vinden, om de werkelijke reden dat zij óns zoekt!”

“Wij leren dus dat de Waarheid niet iets is waar wij naar moeten zoeken, maar wel een Persoon die wij moeten gehoorzamen! In het Nieuwe Testament kwamen de menigten naar Jezus voor fysieke hulp, maar slechts uitzonderlijk was daar een mens die Hem zocht om de Waarheid te leren. Het hele beeld van de Evangeliën is er een van een zoekende Redder - niet van zoekende mensen. De Waarheid was op zoek naar hen die ze zouden ontvangen, en relatief weinigen zouden ze ontvangen, ‘want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ [Mattheüs 20:16; 22:14]”.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm