

# De dimensionele natuur van het opstandingslichaam

Naar analogie van het eerder verschenen “Zuurstofgebrek tijdens de Opname?”:  
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/platland.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). M.V. 2-9-2021

## 1 Korinthiërs 15:42-53

“Het lichaam wordt gezaaid [= in het graf] in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid [= in de hemel]. 43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. 46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke *en* daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is de Heere uit de hemel. 48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. 50 Maar dit zeg ik, broeders, **dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven**, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik vertel u een geheim: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen **veranderd** worden [= in de opname en de opstanding], 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en **de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden**, en ook wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijke bekleden”.

Ik wil wat verduidelijken middels een zinnebeeldig verhaal, dat van Platland. Het is een relatief oude voorstelling; ik las ervan in de jaren '60. Het helpt om inzicht te verkrijgen in de hogere natuur van de hemel en de wezens die geschikt zijn om daarin te kunnen leven.

## Platland

In platland wonen platte mensen.

Zij kennen slechts 2 dimensies, horizontaal, in hun vlakke wereld.



Dit mannetje is in platland te situeren volgens de 2 horizontale coördinaten x en y.

Stel nu dat die platlanders een boef in een cel moeten opsluiten, dan gaat dat ‘platweg’ zo:



Deur open, boef erin ..... celdeur toe ... klaar!

Deze gevangene kan niet ontsnappen, niet?

Er bestaat echter een hogere wereld, een wereld waarin driedimensionale wezens wonen, zoals onze wereld. Wij kennen naast de twee horizontale dimensies ook nog een verticale dimensie: op-en-neer. En zo zal dan iemand met kennis van de voor platlanders ongekende derde dimensie (het reikt verder dan hun visuele en begrips-horizon) het boefje kunnen bevrijden, gewoon door het mannetje op te tillen:



Het mannetje wordt verticaal (volgens de derde dimensie) opgeheven en naast de cel gezet ..... de platlanders begrijpen niet hoe zoiets kon gebeuren!

Naar analogie bestaat er ook iets wat wij een “vierde dimensie” zouden kunnen noemen. Deze dimensie wordt enkel beheerst door schepselen die in de hemelse regionen leven, zoals daar zijn: de opgestane Heer Jezus met Zijn verheerlijkt lichaam, de engelen, maar ook de demonen (gevallene engelen). Later in de tijd worden daaraan toegevoegd alle mensen die deel zullen uitmaken van de Opname en de eerste Opstanding. Zij zullen allen volgens de Schrift “veranderd” worden:

“Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen **veranderd** worden [= in de opname en de opstanding], 52 in een ondeelbaar ogenblik, **in een oogwenk**, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet zich met **onvergankelijkheid** bekleden en dit sterfelijke moet zich met **onsterfelijkheid** bekleden” (1 Korinthiërs 15:50-53).

Om die hogere wereld (de hemel) binnen te gaan moeten wij dus “veranderd” worden, namelijk: we moeten een onsterfelijk, hemels lichaam krijgen dat ook de vierde of hemelse dimensie beheerst.



Die verandering zal plotseling gebeuren, “in een oogwenk”. Wij zullen niet moeten “vliegen” om miljarden kilometers ver naar een of andere planeet te gaan, zoals vaak wordt afgebeeld (plaatje links). Nee, het is een plotse, ogenblikkelijke verandering van lichaam en plaats.

Zo’n veranderd lichaam werd voor het eerst gemanifesteerd door de Heer Jezus. Met Zijn opstandingslichaam kon de Heer zonder probleem een vergrendelde kamer binnenkomen (verschijnen) en daar ook weer uit verdwijnen ... omdat Hij een hogere, hemelse dimensie beheerst. Zie Johannes 20:19-26.



Ook wij zullen een lichaam ontvangen zoals dat van de Heer Jezus. Dit zal ons toelaten ergens te verschijnen en te verdwijnen, zonder probleem met de afstanden en dimensionele barrières. De Schrift openbaart: "... de Heere Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijk lichaam ..." (Filippenzen 3:20-21). En: "Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is" (1 Johannes 3:2).

## Besluit

Mensen die menen dat de hemel zich op een of andere buitenaardse planeet (of planeten) bevindt, en dat wij daar naartoe zullen 'vliegen' bij de Opname of de Opstanding, hebben een verkeerde voorstelling van zaken.

De hemel bevindt zich niet binnen de drie dimensies van ons gekende universum, maar in de voor ons onzichtbare hogere wereld, waar men ook de vierde of hemelse dimensie beheerst. Alle ruimtevaart, telescopen en ruimtesignalen ten spijt zal er geen planeet gevonden worden waar hogere wezens leven.

De hemelse 'hogere' plaats (qua natuur) bevindt zich 'achter' de onze, maar tegelijk ook erg nabij de onze. Want de Heer is eigenlijk "**niet ver van ieder van ons**" zegt Handelingen 17:27.

## Lees verder:

- o Rubriek "De Opstanding": <http://www.verhoevenmarc.be/opstanding.htm>
- o Rubriek "De Opname van de Gemeente": <http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)