

# De Vroege Pinksterverwarring

<http://wayoflife.org/fbns/earlypentecostalconf.html>

Update 14 maart 2006

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of HSV. Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Tijdens een reis door het Midwesten in 2002 trok ik een dag uit voor een bezoek aan de Kansas State Research Society bibliotheek in Topeka<sup>1</sup>. Daar vond ik belangrijke documenten die betrekking hebben op de vroegste geschiedenis van de Pinksterbeweging.



De moderne tongen<sup>2</sup>-sprekende beweging begon bij Charles Parham's Bethel Bible School in Topeka in 1901 toen een van zijn studentes, Agnes Ozman, beweerde dat zij miraculeus in het Chinees kon spreken en in verschillende andere talen. De andere studenten volgden spoedig met hun eigen "tongen".



Charles Parham    Agnes Ozman    Bethel Bible College, Topeka    William Seymour    Azusa Street Mission

Parham's school werd binnen enkele maanden opgedoekt en hij stichtte later een school in Houston, Texas. Een van zijn studenten daar was William Seymour, en hij werd de beroemdste naam in de Pinkstergeschiedenis. Seymour vertrok naar Los Angeles, California, en stichtte de Azusa Street Mission in 1906, waar de Pinksterbeweging bloeide.

In de Research Society bibliotheek in Topeka vond ik drie oude krantenartikelen en andere documenten over Parham's bijbelschool in Topeka.

Eén artikel beschrijft het getuigenis van S. J. Riggins, een student die de school verliet en die beweerde dat de andere studenten louter "gibberish" (brabbeltaal) spraken. Het volgende is zijn getuigenis:

**"Ik was niet onder de invloed en kon zien dat de studenten tot deze extremititeit geleid werden door hun fanatisme, en tenslotte besliste ik de school te verlaten. Derhalve ging ik verleden za-**

<sup>1</sup> Topeka, stad in de Verenigde Staten van Amerika, hoofdstad van de staat Kansas, aan de Kansas River. Washburn University (gesticht 1865). Er zijn diverse bibliotheken, een museum voor beeldende kunst en een historisch museum. (Encarta 2002).

<sup>2</sup> Grieks *Glossa*. Het woord betekent zowel *tongen* als *talen*. Voor het nieuwtestamentische fenomeen van spreken in talen bestaat de term *glossolalie*. Het gaat in feite over het spreken in echt bestaande buitenlandse talen, maar omdat pentecostals en charismaten het hebben over "tongentaal", in de betekenis van een soort onbegrijpelijke "taal van de engelen", een onbegrijpelijk "gebrabbel", laten wij hier het woord "tongen" staan.

terdagochtend weg, maar vooraleer te gaan, riep ik de internen van het gebouw bijeen en legde hen mijn redenen van vertrek uit. Ik zei hen dat zij onder de invloed van de Boze waren, en dat het beste wat zij konden doen was de school te verlaten, zoals ik deed. Zij lachten mij uit, en ik verliet de school, en ik heb niet de intentie terug te keren” (*Topeka State Journal*, Jan. 7, 1901).

In het licht van deze feiten waren wij ervan overtuigd dat Riggins correct was in zijn beoordeling. Beschouw volgende beschrijving door Parham van wat zijn studenten deden de dag nadat Ozman haar tongensprekende loopbaan was begonnen:

“De volgende dag ging ik de stad in, en toen ik terugkwam vond ik ALLE STUDENTEN OP DE VLOER ZITTEN, SPREKEND IN ONBEKENDE TALEN; GEEN TWEE SPRAKEN DEZELFDE TAAL, NIEMAND BEGREEP DE SPEECH VAN ZIJN OF HAAR GEBUUR” (*Topeka Mail and Breeze*, Feb. 22, 1901).

Dit is geheel in strijd met de Bijbelse leer over de echte gave van talenspreken. Het “tongenspreken” van The Bethel Bible School in januari 1901 was een ontregelde, niet-stichtende verwarring, waarvan de Bijbel zegt dat dit niet uit God is (1 Kor. 14:33). De Bijbel zegt dat talen-spreken niet mag tenzij ze uitgelegd worden, en zelfs dan moet de gave beoefend worden door slechts één spreker tegelijk (1 Kor. 14:23-28). Bovendien beweerde Parham dat Ozman drie dagen lang na haar eerste tongen-ervaring niet meer in staat was Engels te spreken; terwijl de Bijbel zegt dat een echte profeet of tongenspreker zichzelf onder controle heeft:

“En de geesten der profeten zijn de profeten onderworpen” (1 Kor. 14:32).

Het onbeheersbare tongenspreken van Ozman was niet uit God.

Beschouw een ander feit. De studenten van Parham beweerden niet alleen in tongen te spreken maar ook in miraculeuze talen te schrijven. De *Topeka Daily Capital* drukte een voorbeeld af van Ozman’s “geïnspireerde geschriften”, en het is overduidelijk dat die niets meer zijn dan kinderlijke krabbels. Zij was gewoonweg misleid, zo simpel als dat.

Bovendien dachten de Pentecostals dat zij in staat zouden zijn in buitenlandse talen te prediken middels de gave van de tongen. Parham wordt geciteerd als volgt:

“Het is een wonderlijk werk zoals het komt op de avond voor de 20<sup>ste</sup> eeuw. Wij hebben lang geloofd dat de kracht van de Heer zich in ons midden zou manifesteren, en dat ons de kracht zou gegeven worden in een andere taal te spreken, en dat de tijd zal komen dat wij zullen gezonden worden naar alle naties om het evangelie te prediken, en dat de tijd zal komen dat DE HEER ONS DE KRACHT ZAL GEVEN OM TOT VOLKEREN IN VERSCHILLENDE NATIES TE SPREKEN ZONDER HUN TALEN IN SCHOLEN TE LEREN” (*Topeka State Journal*, Jan. 7, 1901).

De vroege Pentecostals geloofden dat tongen-spreken een aardse, bestaande taal betrof. Zij wisten dat dit zo op Pinksteren gebeurd was, en zij dachten dat het voor hen mogelijk zou worden naar vreemde landen te gaan en daar te prediken zonder hun talen te hoeven leren. Het was pas later, toen zij zich realiseerden dat zij niet in aardse talen spraken, dat zij de “hemelse taal”-doctrine bedachten die vandaag populair is.

Veel godvruchtige gelovigen werden bedrogen door de beweringen van de Pentecostals, maar ze waren onschuldig van bij de aanvang.