

Pelagianisme

Bron: Matthew Slick, <https://carm.org/doctrine-and-theology/pelagianism/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en plaatje door M.V.

Pelagianisme ontleent zijn naam aan Pelagius, die in de 5e eeuw na Christus leefde en leraar was in Rome, hoewel hij van geboorte Brits was. Het is een ketterij die te maken heeft met de aard van de mens. Pelagius, wiens familienaam Morgan was, leerde dat mensen het vermogen hadden om de geboden van God te vervullen door de vrijheid van de menselijke wil uit te oefenen, los van de genade van God. Met andere woorden, de vrije wil van een persoon is volledig in staat om voor God te kiezen en/of goed of kwaad te doen zonder de hulp van Goddelijke tussenkomst.

Het Pelagianisme leert dat de natuur van de mens in wezen goed is. Zo ontkent het de erfzonde, de leer dat we een zondige natuur van Adam hebben geërfd. Hij zei dat Adam slechts zichzelf kwetste toen hij viel, en dat al zijn nakomelingen niet werden beïnvloed door Adams zonde.

Pelagius leerde dat een mens wordt geboren met dezelfde zuiverheid en morele vermogens als Adam toen hij voor het eerst door God werd gemaakt. Hij leerde dat mensen voor God kunnen kiezen door hun vrije wil en rationeel denken uit te oefenen. Gods genade is dus slechts een hulpmiddel om mensen te helpen tot Hem te komen.

Het Pelagianisme begrijpt de aard en de zwakheid van de mens niet. We zijn van nature zondaars:

“Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen” (Efeziërs 2:3).

“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen” (Psalm 51:7).

We hebben allemaal gezondigd omdat de zonde door Adam in de wereld is gekomen:

“Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12).

“Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, ¹¹ er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. ¹² Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één” (Romeinen 3:10-12).

“Zoals dus door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardiging de genade over alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want zoals **door de ongehoorzaamheid van de ene mens** de velen tot zondaars gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden” (Romeinen 5:18-19).

Daarom zijn we niet in staat om Gods wil te doen:

“Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde” (Romeinen 7:14).

We werden beïnvloed door de val van Adam – in tegenstelling tot wat Pelagius leerde.

Pelagianisme werd veroordeeld als een ketterij

Pelagius is in de loop van de kerkgeschiedenis door vele concilies veroordeeld, waaronder de volgende:

- Concilies van Carthago (412, 416 en 418)

- Concilie van Efeze (431)
- Het Concilie van Oranje (529)
- Concilie van Trente (1546) Rooms-katholiek
- 2e Helvetic (1561/66) 8-9. (Zwitsers-Duits hervormd)
- Augsburgse Confessie (1530) Art. 9, 18 (Luthers)
- Gallicaanse bekentenis (1559) Art. 10 (Frans gereformeerd)
- Belgische Confessie (1561) Art. 15 (Lage Landen, Frans/Nederlands/Duits Hervormd)
- De Anglicaanse artikelen (1571), 9. (Engels)
- Dordtse kanunniken (1618-9), 3/4.2 (Nederlands/Duits/Frans gereformeerd).[1]

Referenties

[1] De lijst met concilies werd genomen van <http://public.csusm.edu/guests/rsclark/Pelagius.htm>.



Lees verder:

- Bestaat de Erfzonde?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/erfzonde.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm