

“Pastor, wie heeft u op een dwaalspoor gebracht?”

<http://defendingcontending.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Pastor, ik ging altijd naar uw kerk. U zal zich herinneren dat ik met bezorgdheid bij u kwam met betrekking tot een bepaald programma, een uitgenodigde spreker, bepaalde bronnen, een leer die de kerk werd binnengebracht. Ik zei u dat dit leek op een valse leer. Ik overhandigde u zelfs bijbelse analyses die mijn bezorgdheid bevestigden.

U luisterde, maar op het eind hoorde u niet echt. U zei me dat wij God niet in een doos kunnen stoppen, dat God u zei dat er niets verkeerd aan was, en dat u enkel geïnteresseerd was in het binnenbrengen van méér van Gods Koninkrijk, en dat u mensen gewoon in een manier voorzag om God meer te ervaren. Ik erken uw goede bedoelingen, maar vroeg u de dingen die ik u bracht te onderzoeken en in overweging te nemen.

Ik hoorde niet eerder van u dan de volgende zondag. U sprak niet direct tot mij over wat ik u had meegedeeld, maar u betrok de hele samenkomst erin, verweven in uw preek. Alhoewel u niet mijn naam noemde, was het een reactie op alles wat ik u aantoonde. Voordat ik naar u toekwam was ik gewaarschuwd dat u waarschijnlijk niet zo ontvankelijk zou zijn voor wat ik u zou gaan zeggen, maar een reactie als deze had ik toch niet verwacht.

Ik was ontgoocheld, gekwetst en voelde mij door u bedrogen. Uw preek bereikte wel iets: ik wordt nu ontweken en genegeerd door anderen in de kerk. Ik gis dat dit uw manier was om alle kritiek te smoren over de dingen waarover ik u sprak. Maar dit bevestigde voor mij slechts dat er een probleem is met dit nieuwe ding dat de kerk is binnengekomen.

Dit nieuwe ding heeft u veranderd, en zelfs het kerkbestuur. Ik dacht altijd, en de Bijbel zegt dat ook, dat de pastor de herder is van de hem toevertrouwde schapen. Wat in mijn hoofd opkwam, toen ik naar uw preek luisterde, was hetgeen Jezus zei over de goede herder. Hij zei:

“Wat denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal hij niet de negennegentig andere achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negennegentig die niet afgedwaald waren” Matt. 18:12-13

Ik weet dat u denkt dat ik verkeerd was over wat ik u meedeelde. Maar in plaats van het Woord en het voorbeeld van Jezus te volgen door mij terug te brengen naar wat u dacht wat waarheid is, bent u erin geslaagd mij af te scheiden van de rest van de schapen. Alleen al hierin kan een indicatie gezien worden van het bedrog dat ik u aantoonde.

Er was iets anders waar ik u over sprak. Het ging over waar deze dingen die u binnenbracht vandaan kwamen. Ze kunnen niet gevonden worden in Gods Woord, maar het zijn concepten naar de dingen van de wereld. Dit stoorde mij eveneens, omdat Jezus zei:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie niet binnengaat door de deur in de schaapskooi, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen uitgedreven heeft, gaat hij voor hen uit; en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvlugten, omdat zij de stem van de vreemden niet kennen” (Johannes 10:1-5).

En Jezus zei:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur van de schapen” (Johannes 10:7).

Pastor, het probleem is dat de dingen die u en uw staf binnengebracht hebben, langs een andere deur binnengekomen zijn, door iets anders dan Christus. Daardoor komt het dat, toen ik deze nieuwe dingen hoorde, het als de stem van een vreemde klonk en niet zoals voorheen, toen u nog leerde vanuit het Woord.

Hoe dan kan iemand in Zijn schaapskooi binnengaan door iets wat niet van Hem is? Jezus zei dat zij dat niet kunnen, en dat zij die dat proberen te doen, dieven en rovers zijn.

Hoe komt het dan dat de sociologie, marketing, demografieën en het entertainment van Saddleback en Willow Creek van zo'n groot belang geacht worden? Ik vraag me af of u zich echt wel hebt verdiept in de dingen die zij volgen en geloven, en in de bronnen van bepaalde boeken die zij schreven. Ik vraag me af wat u deed veranderen om deze andere deuren te verkiezen in plaats van Christus. Het stoorde me dat u niet inzag dat de bedrieglijke concepten van “een 21^{ste} eeuwse kerk bouwen” en een “relevante kerk” voortgekomen zijn uit iets anders dan Christus.

Ik probeerde u aan te tonen dat de boeken die u verzamelde en promoveerde geschreven zijn door Steven Covey, M. Scott Peck, Keirse & Bates, mensen die niet tot de “schaapskudde” behoren. Ik trachtte u aan te tonen dat zij geassocieerd zijn met “New Age” denken en occulte bronnen. Maar uw antwoord was dat het allemaal in orde was; zij hadden een hoop goede dingen die gebruikt konden worden, en dat u de slechte dingen wel weggooide en de goede behield. U zei me verder dat het bestuur en de congregatie het onderscheidingsvermogen bezitten om het verschil te zien.

Maar ik vond dat dit echt niet het geval was, want niemand zag er iets verkeerd in dat u zich tot een andere stem richtte, die een andere deur gebruikt. Ook trachtte ik u dezelfde dingen aan te tonen met betrekking tot de Persoonlijkheidstesten en de Geestelijke-gaven-testen. Nu denkt iedereen dat deze schrijvers en hun leringen allemaal goed zijn. Ik heb opgemerkt dat u niemand iets vertelde over hun New Age/occulte associaties. Het feit dat u de mensen daarover niets vertelde stoorde mij. Maar uw preek wees me het probleem aan, en dat was verwarrend.

Ik las een passage in 2 Johannes, en dat verdreef de verwarring. Johannes zei:

“Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, **ontvang hem niet** in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn boze werken” (2 Johannes 9-11).

Na dit gelezen te hebben had ik enkele gedachten. Ten eerste: brengen deze schrijvers een leer van God? Ik moest daarop “nee” zeggen. Ten tweede: zijn de welbekende pastors en organisaties van wie u deze leringen betrok, strijders voor de leer van Christus, of ontvangen zij vreemde “leraars” en “herders”? Ja, zij ontvangen hen.

Ik was er bezorgd over dat ook u hen ontvangt. Waarom? Zij hebben u weggetrokken van het standvastig blijven in de leer van Christus en zij maakten u een deelgenoot van het bedrog dat zij brengen. Ik meen dat zij u verblind hebben en u hielpen vergeten wat Paulus aan Timotheüs en Titus zei: “Predik het Woord en de gezonde leer”.

Velen van ons komen naar de kerk om te luisteren naar het Woord en de gezonde leer. Daarom vertelde ik iets waarvan u zich mogelijks niet bewust was. Het ging erover dat u zowat 20 minuten besteedde aan het citeren uit de werken van andere leraars en schrijvers, waarvan sommigen niet eens christen zijn, en slechts ongeveer 10 minuten aan eigenlijk onderwijs uit de Bijbel. Ik wilde dit onder uw aandacht brengen. Wij komen om uw vertolking te horen, niet de preek van iemand anders. Ik weet dat het u beledigde toen ik dit voor u naar boven bracht; in het bijzonder toen ik u zei dat enkele van de mensen die u citeerde, bezig zijn met onbijbelse leringen of geassocieerd zijn met organisaties die de leer van de Bijbel te buiten gegaan zijn.

Daarna verwonderde ik mij over al die “revival” profeten en apostelen en de gastsprekers die hen vergezelden. Ik dacht dat, eens u zou gemerkt hebben dat zij tegen de woorden van Christus in spraken, u wel zou inzien dat zij vals zijn. Maar u accepteerde gewoon wat zij zeiden, zonder dat daarbij vraagtekens opkwamen. Toen ik u sprak, hoopte ik dat u op zijn minst de dingen zou onderzoeken die ik u liet zien.

En toen het ging over de fenomenen van goudstof, veders en mensen die op de vloer schrijven, moest ik tot u komen met mijn bezorgdheden. U kon uw preek niets eens afmaken omdat u opgewonden begon te brabbelen. Iedereen was onbeheerst bezig. Ik zag in het Woord dat de Heilige Geest zo iets niet veroorzaakt. Ik vroeg me af waarom u Gods woorden zou onderbreken, de dingen die u zagezegd onderwees, door chaos en dingen die van buiten kwamen. Ik vroeg me ook af hoe we deze dingen kunnen vertrouwen wanneer de “leiders” van deze dingen, die zichzelf profeten en apostelen noemen, fout zijn in zoveel van hun profetieën? Pastor, ik wenste dat u zich in al deze dingen verdiept had.

Afgelopen zondag gaf u aan dat u de zaak onder controle trachtte te houden. Toen u over mij sprak, vertelde u de samenkomst dat dit nieuwe programma, deze lering, associatie, filosofie, allemaal uit God was, en dat iets “negatiefs” te zeggen of kritiek daarop te uiten, neerkwam op het tegenstaan van God. U zei dat indien iemand met het programma of de veranderingen niet instemde, hij of zij zou moeten weggaan. U voegde daaraan nog toe dat ieder die niet meegaat in deze dingen, en weggaat, buiten het Koninkrijk van God zou staan. Ik dacht eraan hoezeer dit erop leek dat onze kerk in een sekte was veranderd.

Ik dacht me iets te herinneren van een bepaald type van herder die de schapen verstrooit in plaats van te doen wat Jezus deed. Iemand bracht mij dit onder de aandacht vandaag. Het staat in Ezechiël 34. Ik hoop dat u de tijd neemt om dit stuk te lezen.

Terloops, ik ontving een brief van de ouderlingen/het bestuur vandaag om mij te vertellen dat ik niet langer welkom ben in de kerk. Maar ik laat u weten dat ik nu bij een andere kerk ben. Daarin zijn er velen die hetzelfde hebben ervaren zoals ik, in de kerken waar zij naartoe gingen. Wat aangenaam is, is dat de pastor in deze kerk een hart heeft voor hen die te horen kregen dat zij moesten vertrekken uit hun kerken, of die zijn weggegaan wegens de valse leringen die binnenkwamen en die het soort antwoord van hun pastor ontvingen zoals ik van u kreeg toen ook zij deze valse dingen onder zijn aandacht brachten.

Ik zal blijven bidden dat u op een of andere manier een blik zou werpen op wat er werkelijk gebeurt, en ik zal terugkomen als ik u terugvindt als de herder die u was voordat u bevangen werd door de aanlokkelikheden van deze dwalingen. Maar op dit eigenste ogenblik moet ik u nog steeds de vraag stellen: Pastor, wie heeft u op een dwaalspoor gebracht?