

De Bijbel een 'Papieren Paus'?

M.V., 4-11-2008

Protestant.nl

Op de gloednieuwe site Protestant.nl, in het 15-9-2008 artikel: "Protestanten hebben de Bijbel tussen God en mens geplaatst"¹, staat het volgende:

Protestanten hebben de Bijbel tussen God en mens geplaatst.

31 oktober 1517. Maarten Luther maakt zijn 95 stellingen bekend. Hervormingsdag. Geboortedag van het protestantisme. De nieuwe beweging legt het accent op vijf punten waar het in de kerk om moet draaien: om Bijbel, genade, geloof, Christus, Gods eer alleen (Latijn: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria). Maar **het accent** gaat van vijf naar drie: Bijbel, genade, geloof en gaandeweg **naar één: de Bijbel**, de Heilige Schrift. En zo is de **Bijbel een papieren paus** geworden, **die hinderlijk tussen God en mens staat**. (Nadruk toeg.)

Deze uitspraak is al oud, maar het verrast altijd weer als dat opnieuw gezegd of geschreven wordt. Meteen weet iedereen nu wat hij of zij van deze "christelijke" site kan verwachten.

Hierna een commentaar op deze aloude drogreden:

Uit het boek: *Inspiratie en het gezag van de Bijbel*, René Pache,
Deel III, Hoofdstuk IX - Foutloosheid en inspiratie,
IV - Bedenkingen tegen de foutloosheid,
§8 - De papieren paus

Men hoort vaak zeggen: "Luther heeft het christendom bevrijd van de paus van Rome, en de orthodoxe protestanten hebben hem vervangen door een 'papieren paus'. Wij geloven niet in een onfeilbare kerk; en jullie willen ons een onfeilbare Schrift opleggen. Alleen Jezus Christus is onfeilbaar en alleen Hem komt dit hoogste gezag toe. De protestanten hebben de bijbel in de plaats van Christus gesteld en dit is één van hun grootste zwakheden".⁶¹

Dit zijn niets dan drogredenen. Luther en de andere evangelische gelovigen hebben niet iets verzonnen. Zij zijn eenvoudig teruggekeerd tot de schriftuurlijke houding van Christus en Zijn apostelen (zie Deel IV, hoofdstuk I, paragraaf III en hoofdstuk II) die zich onvoorwaardelijk onderwierpen aan de volledig geïnspireerde Schrift.

Maar deze kwestie van gezag is buitengewoon belangrijk en wij zullen er straks op terugkomen. Laten we hier opmerken dat het geestelijk gezag slechts drie vormen kan hebben:

- het gezag van de Here en van Zijn geschreven openbaring;
- het gezag van de kerk en van haar onfeilbare paus;
- het gezag van het menselijk verstand, dat zich eveneens soeverein verklaart.

Hebben de hervormers werkelijk Christus vervangen door de bijbel? Integendeel, men kan Christus slechts kennen door de bijbel. Nadat ze aan de wereld een geopende bijbel hadden teruggegeven, hebben ze op krachtdadige wijze het evangelie van genade in Jezus Christus gepredikt. Edward J. Young merkt hieromtrent nog het volgende op: 'Zij die zo bang zijn voor een papieren paus, voor een onfeilbare bijbel, hebben zelf ook een 'onfeilbare' autoriteit ... het menselijk verstand. Is de Christus van de moderne theologen (het 'enige Woord van God') de eeuwige Zone Gods, de tweede Persoon van de Heilige Drieëenheid, die voor onze redding zelf mens werd, zonder zonde, geboren uit de maagd Maria, gekruisigd voor de verzoening van onze zonden, lichamelijk herrezen uit de dood? In ieder geval niet voor Brunner, Niebuhr en Bultmann'.⁶²

¹ <http://protestant.nl/discussies/protestanten-hebben-de-bijbel-tussen-god-en-mens-geplaatst>

De enige manier waarop we de soevereiniteit van Christus kunnen eerbiedigen is door Hem te leren kennen in die unieke openbaring die we van Hem hebben, en door Zijn leer te gehoorzamen, evenals de leer van de profeten en de apostelen die Hij met heel Zijn gezag heeft bevestigd.

Eindnoten:

61. Cf. Edward J. Young, *Thy Word Is Truth*, p. 104.
62. *Ibid.*, p. 107.

Lees het hele boek: *Inspiratie en het gezag van de Bijbel*, René Pache:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/inspiratie-gezag-Bijbel.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm