

De overheden onderdanig zijn

Stukje uit “De christen en politiek”, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christen-en-politiek.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

M.V. 8-8-2021

Punt 6

Romeinen 13:1 **Ieder mens** moet zich **onderwerpen** aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. (zie verder in Romeinen 13).

Titus 3:1 Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten **onderdanig** behoren te zijn, dat zij hun **gehoorzaam** zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn.

1 Petrus 2:13-18 **Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde**, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, ¹⁴hetzij aan de stadhouders ... ¹⁷Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning ¹⁸Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen.

Niet machtsuitoefening of maatschappelijke strijd maar ONDERDANIGHEID is ons opgedragen. De aangehaalde Schriftplaatsen zijn niet mis te verstaan. Wij zijn “gehoorzame kinderen” (1 Petrus 1:14). Wij moeten ons niet inlaten met de zogenaamde “rechten van de mens”. Ook “burgerlijke ongehoorzaamheid” is niets voor Christenen. Wij hebben vanuit Bijbels oogpunt in deze wereld niet te strijden voor *rechten*, maar wij moeten ons concentreren op onze *plichten*.

Uitspraak van Calvijn: “Al waren wij onder Turken, onder tirannen, onder doodsvijanden van het Evangelie, dan nóg is het ons geboden hen onderworpen te zijn. Waarom? Zo is het God welgevalig”.

Het Nieuwe Testament leert ons niets anders dan gehoorzaamheid. Er is geen recht voorzien om ons te verzetten tegen de overheden. Slechts wanneer er een duidelijke conflictsituatie optreedt, waarbij gehoorzaamheid aan de overheid absoluut niet kan samengaan met gehoorzaamheid aan God, dan moet onze gehoorzaamheid aan God de voorrang krijgen (zie Handelingen 4:19). Wij blijven dus netjes belastingen betalen, ook al weten we dat de besteding van het geld dikwijls van kwalijke aard is. Wij gaan in niets tegen de maatschappijorde in. Maar wordt het ons echter verboden het geloof te belijden, dan zullen wij God meer gehoorzamen dan mensen.

Lees verder:

- “De christen en politiek”, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christen-en-politiek.pdf>
- Rubriek “Politiek, maatschappelijk en sociaal activisme”:
<http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm>