

Orthodoxie onthuld

Griekse, Russische, Koptische orthodoxie

http://www.faithfulwordbaptist.org/bl_orthodoxy_exposed.html , 7-8-2016

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Koptische Paus Tawadros II: dwaalreligies herken je meteen aan hun dwaze outfit!

Orthodoxie, of dat nu Grieks Orthodox, Russisch Orthodox, Koptisch Orthodox is, of enig ander type orthodox, is een erg afvallige religie. De verschillen tussen Orthodoxe kerken zijn vooral regionaal, bv. Grieks Orthodox versus Russisch Orthodox. Orthodoxie bezit alle ketterijen van de Rooms-katholieke kerk, omdat het gaat om dezelfde Babylonische mysteriereligie die het Rooms-katholicisme voorafgaat. Het veranderen van een heidense godin in “Maria” maakt het katholicisme en de orthodoxie niet “christelijk”. Heidense praktijken zoals het hebben van monniken, komen niet uit de Bijbel. Hetzelfde bijgelovige paganisme, zoals te zien in het katholicisme, is present in de orthodoxe religie.

Het belangrijkste om te noteren is dat orthodoxe kerken dwalen met betrekking tot redding. Zij leren dat redding geloof + werken + sacramenten inhoudt, en dat redding een proces is. Wedergeboorte is echter een eenmalige gebeurtenis, niet een gradueel proces:

“Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden” (Johannes 3:7)

Hierna een lijst van Orthodoxe praktijken, welke een treffende overeenkomst vertonen met het Rooms-katholicisme:

- Kinderdoop
- Celibataire bisschoppen (alhoewel Orthodoxe parochiepriesters mogen trouwen)
- Chanten van ijdele herhalingen
- Monniken, nonnen en kloosters
- Bidden tot Maria
- Bidden tot heiligen

- Kandelaars, wierook,
- Iconen (ook van Maria)
- Relikwieën (een “relikwie kan vanalles zijn, van een stuk hout tot het dode lichaam van een heilige, die zij meedragen in een rondgang)
- Diensten worden vaak geleid in een taal die niet iedereen begrijpt.

De Koptische Orthodoxe Kerk

De Koptische Orthodoxe Kerk heeft zijn basis in Egypte en beweert dat zij gesticht is door de heilige Markus. Dit lijkt op de Rooms-katholieke bewering dat Petrus de eerste paus was. De Koptische paus schreef een boek met de titel “De ketterij van instant-redding”. Deze zelfde paus zei ook: “redding wordt niet verworven door goede werken, maar wordt ook niet verworven erzonder”. Deze ingewikkelde uitspraak is typisch voor een op werken gebaseerde religie, maar wat zegt de Bijbel?:

“Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid” (Romeinen 4:5).

Orthodoxen zijn compleet afvallig. Christenen zouden niet mogen luisteren naar de YouTuber “Brother Nathanael”¹, die een lid is van de Orthodoxe kerk. Deze figuur is een valse leraar die urenlang “chant” in ijdele herhalingen. Als u een christen bent: deze man is niet uw broeder in Christus. U zal niet luisteren naar een katholieke priester, dus luister ook niet naar een orthodoxe priester, want het gaat om dezelfde religie.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ **Milton L. Kapner** (Geboren 5-9-1950), ook gekend als **Brother Nathanael**, werd geboren in een Joods gezin, maar bekeerde zich tot het Orthodoxe geloof. Een tijd lang was hij een novice in een klooster. Kapner is het best gekend voor zijn activiteiten op het internet. (Wiki, Eng.)