

De Opname zoals geleerd door Jezus en Paulus

<http://www.middletonbiblechurch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

DE OPNAME	
Zoals geleerd door onze Heer (Johannes 14:1-3)	Zoals geleerd door Paulus (1 Thessalonicenzen 4:13-18)
Troostende woorden	
“Laat uw hart niet ontroerd worden”	“Troost elkaar met deze woorden”
De noodzaak van persoonlijk geloof	
“U gelooft in God, geloof ook in Mij”	“Als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo zal ook God hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem”
We kunnen Christus op Zijn woord nemen	
“Als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben”	“Dit zeggen wij u met een woord van de Heere”
De belofte van Zijn komst	
“Ik kom terug”	“Want de Heere Zelf zal ... neerdalen uit de hemel”
De opmerkelijke verwijdering van de aarde	
“En zal u tot Mij nemen”	“Wij zullen ... weggenomen worden ... tot een ontmoeting met de Heere in de lucht”
Voor altijd bij de Heer	
“Opdat ook u zult zijn waar Ik ben”	“En zo zullen wij altijd met de Heere zijn”

Lees verder:

De Opname vóór de 70^{ste} Jaarweek: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf>

En verder onder: Eschatologie en Profetie: <http://www.verhoevenmarc.be/#Profetie>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm