

Wanneer zal de Opname plaatsvinden?

Door Gary Freel, <https://www.featoday.org/when-will-the-rapture-occur/>, 2 juli 2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Zal de opname plaatsvinden voor, tijdens of na de verdrukking? Dit is een belangrijke vraag. Iemands antwoord bepaalt zijn benadering van bijbelse interpretatie die vervolgens van invloed is op iemands theologie en bediening. Het beïnvloedt wat men gelooft over de kerk van het Nieuwe Testament en de rol van de gelovige in dit leven.

Sinds de oprichting in 1928 heeft de Fundamental Evangelistic Association (FEA) vastgehouden aan de pre-tribulationele¹ opnamepositie. Door onze jarenlange publicatie van *Foundation* en *Feature* hebben we geprobeerd om dat geloof consequent te verwoorden en uitgekegd waarom we dit geloven.

Een groot aantal gelovigen denkt niet eens dat er een opname zal zijn. Talrijke anderen geloven dat de opname zal plaatsvinden tijdens of na de verdrukking. Degenen die zich houden aan een opname van de verdrukking in het midden [mid-trib] van of na de verdrukking [post-trib], kunnen echter niet de Schriftteksten verklaren die contextueel met de opname omgaan, noch kunnen zij adequaat uitleggen waarom zij geloven dat een mid- of post-tribulationele opname wordt onderwezen in die teksten die zij gebruiken. Deze aanhangers veronderstellen vaak dat het mid- of post-tribulationeel denken waar is en combineren vervolgens een reeks teksten met vergelijkbare frases of termen uit een breed scala aan contexten waarop ze hun aannames baseren, waarbij ze conclusies trekken op basis van deze overeenkomsten. Ze falen erin de Schriften in hun juiste context te interpreteren.

Er zijn een aantal implicaties en duidelijke apostolische leringen die, wanneer ze individueel worden beschouwd en gezamenlijk worden bestudeerd, aangeven dat de opname moet plaatsvinden vóór de verdrukkingperiode van zeven jaar.

Ten eerste biedt de focus op de verdrukking de initiële implicatie voor een pre-tribulationele positie. We moeten rekening houden met zowel de gespecificeerde mensen als de aangegeven tijd. In het negende hoofdstuk van Daniël onthult Gabriël aan Daniël het doel van een bepaalde tijdsperiode die God voor de Israëlieten en de stad Jeruzalem heeft bepaald.



Profetie van de 70 jaarweken - zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/volheid-heidenen.pdf>

Ze kregen 490 jaar om zes dingen te volbrengen (Daniël 9:24: “om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven”). In die tijd zou de Messias komen, maar Hij zou gedood worden nadat 483 jaar verstreken waren. We weten dat deze periode begon met het decreet van Artaxerxes in 445 v.Chr. (Nehemia 2:4-8). Het liep tot de triomfantelijke intrede van de Heer Jezus Christus in 30 na Christus (Lukas 19:28-48, in het bijzonder v. 42).

¹ Pre-tribulationisme of pre-trib is het geloof dat de opname zal plaatsvinden vóór het begin van de 7-jarige verdrukking (de 70^{ste} jaarweek). Dit verschilt van mid-tribulationisme (mid-trib) en post-tribulationisme (post-trib).

Een paar dagen later werd Christus gekruisigd, als plaatsvervanger, net zoals Gabriël had geopenbaard (Daniël 9:26). Aldus, van die 490 jaar, blijven zeven jaren om de aangewezen taken te verwezenlijken. Gezien het feit dat de kerk in geen enkel deel van de eerste 483 jaar te vinden is (Efeziërs 3:4-5), is het zinvol om te concluderen dat zij ook geen deel van de resterende zeven jaar op aarde aanwezig zal zijn. God zal tijdens de verdrukking op een unieke manier met Israël omgaan, zonder Zijn twee programma's te combineren — de ene voor Israël en de andere voor de kerk (Jeremia 30:7 vgl. Efeziërs 2:11-22; Handelingen 15:14). Zo zal Hij Zijn programma voor Israël voltooien, waarvan de duur 490 jaar zal zijn. Het doel van God voor de kerk die in de Schrift wordt geopenbaard, zal eindigen vóór de verdrukking (Romeinen 11:25: "... totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan"²), en Hij zal dan zijn agenda met Zijn verbondsnatie, Israël, opnieuw hervatten — aanvankelijk in verdrukkingsoordeel en uiteindelijk in koninkrijkszegening.

Ten tweede geeft het gebruik van de termen *kerk* en *Israël* in het boek openbaring bovendien aan dat de kerk niet zal deelnemen aan de verdrukking. Vierentwintig verzen in het boek Openbaring verwijzen naar de kerk in het hedendaagse begrip (een vergadering van gelovigen in Christus geroepen uit zowel Joden als niet-Joden, verenigd in één lichaam, de kerk — Efeziërs 1:22-23; 2:11-3:10, 21); Openbaring 1-3 gebruikt deze term zowel als in Openbaring 22:16-17. Twee verzen in Openbaring 19 verwijzen naar de kerk bij het huwelijksmaal van het Lam, dat in de hemel plaatsvindt (Openb. 19:7-8). Twee andere teksten verwijzen naar de kerk in de eeuwige staat (Openbaring 21:2, 9). Openbaring 4-18 (die de verdrukking levendig beschrijft) bevat echter geen verwijzingen naar de *kerk op aarde* in deze tijd, hetgeen precies is wat we zouden verwachten als de kerk niet meer op aarde aanwezig is. Openbaring 6-18 daarentegen vermeldt Israël herhaaldelijk, en het grootste deel van de informatie die hierin is opgenomen, gaat over gebeurtenissen op aarde en wat er gebeurt met nationaal Israël en de andere naties.

Ten derde, de beloften van God om de kerk te verlossen van de komende toorn van de verdrukking (1 Thessalonicenzen 1:10; 4:13-5:10; Openbaring 3:10) versterkt verder de pre-tribulationele positie. De context van 1 Thessalonicenzen 1:10 en de volgorde van de gebeurtenissen beschreven in 1 Thessalonicenzen 4:13 - 5:10 geven het goddelijk geïnspireerde geloof van de apostel Paulus aan dat de opname aan de verdrukingsperiode zal voorafgaan, want hij beschrijft wat er zal gebeuren met de gelovigen die al gestorven zijn wanneer de Heer komt en wat zal worden ervaren door degenen die "leven en blijven tot de komst van de Heer" (1 Thessalonicenzen 4:15). Zowel de levenden als degenen van wie de lichamen zijn gestorven, zullen worden opgenomen om "de Heer in de lucht te ontmoeten" (vers 17). Het is na het uitleggen van deze geruststellende "hoop" dat Paulus vervolgens de komende "dag van de Heer" beschrijft (1 Thessalonicenzen 5:1-9). De specifieke volgorde van de gebeurtenissen is opzettelijk en belangrijk: de apostel legt eerst de opname uit en bespreekt vervolgens de verdrukking. Noch de mid- noch de post-tribulationele visie verklaart naar tevredenheid de leer van Paulus hier. Als een van deze bijvoorbeeld waar was, dan zou Paulus deze gelovigen in Thessalonica moeten aanmoedigen om zich "te verheugen" omdat hun geliefden die hen in de dood zijn voorgegaan, de verdrukking zullen ontlopen. Bovendien, als gelovigen de verdrukking gedeeltelijk of in zijn geheel zullen moeten doorstaan, zou Paulus logischerwijs hier in deze context tijd moeten besteden om hen voor te bereiden, en ook wij trouwens, maar dat doet hij niet. In plaats daarvan verzekert hij hen (en ons) dat geen enkele gelovige in het kerktijdperk zich zorgen hoeft te maken over het lijden in deze verschrikkelijke periode, omdat de opname alle gelovigen in het kerktijdperk zal verwijderen voordat de verdrukking begint. We hebben "het woord van de Heer" (1 Thessalonicenzen 4:15) in deze kwestie.

Wat betreft de passage in Openbaring 3:10, sommigen beweren dat de uitdrukking "bewaren voor" betekent "bescherming te midden van". Dat is een mogelijke interpretatie; het is echter ook mogelijk om dit gewoon te lezen om te betekenen dat de kerk *volledig uit* de periode wordt gehouden omdat ze vóór het begin van deze gebeurtenissen is verwijderd. In feite openbaart Johannes dat gelovigen voor "het uur" zelf zullen worden bewaard, niet alleen voor de gebeurtenissen die zich in dat uur op aarde voordoen. Bovendien, als gelovigen "doorheen" de verdrukking moeten gaan, beschermd tegen Gods toorn gedurende een deel van de tijd of in zijn geheel, wat zou dan zelfs het doel zijn van de opname tijdens de verdrukking? Waarom de bescherming niet gewoon laten voortduren gedurende de hele periode? Dit is helemaal geen in vraag stelling van Gods vermogen om Zijn volk te behouden, maar eerder de interpretatiemethode die wordt gebruikt door degenen die dit argument aanvoeren.

² Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/volheid-heidenen.pdf> (schema).

Ten vierde geeft de apostolische leer van de imminentie³ van de terugkeer van Christus voor Zijn heiligen sterk aan dat de opname zal plaatsvinden vóór de verdrukking. De Bijbel bevat geen geprofeteerde gebeurtenissen die *moeten* gebeuren voordat de Heer terugkeert bij de opname. In feite zijn wij specifiek geïnstrueerd om de terugkeer van Christus *vurig te verwachten en erop te anticiperen* (Filippenzen 3:20-21; Titus 2:13; Jakobus 5:7-9), niet om te letten op tekenen die erop wijzen dat de tijd nabij zou kunnen zijn (bijv. Israël terug in haar thuisland, Rusland of China die hun strijdkrachten versterken. Dat *kunnen* voorbodes zijn, voorafschaduwingen van dingen die komen gaan tijdens de verdrukking, maar ze wijzen op geen enkele manier op de nabijheid van de opname. In feite kunnen dergelijke gebeurtenissen of trends alleen worden bepaald als voorbodes “na het feit”, nadat de verdrukking begint). De terugkeer van de Heer bij de opname is de eerstvolgende geprofeteerde gebeurtenis. Het kan elk moment gebeuren. De exacte, specifieke timing ervan is niet verzekerd, want zijn imminentie is een ongelooflijke stimulans om de Heer *elk moment* van ons leven te dienen (1 Johannes 2:28). Hij kan voor ons verschijnen voordat we onze volgende adem uitblazen!

Ten vijfde, de eerste bewoners die het duizendjarige koninkrijk bevolken, bieden een laatste implicatie voor een pre-tribulationele opname. Dit zijn mensen, zowel Jood als Heiden (Mattheüs 24:36-44; 25:31-46), die de verdrukkingperiode hebben overleefd, die in die verschrikkelijke tijd wedergeboren werden. In eerste instantie zullen zij het middel zijn waarmee de wereldbevolking in het hele koninkrijkstijdperk toeneemt. Als gelovigen aan het einde van de verdrukking worden “opgenomen”, veranderen hun lichamen in verheerlijkte lichamen (1 Korinthiërs 15:51), wie zijn dan degenen die het koninkrijk binnenkomen om het menselijk ras voort te planten? In feite, als er een post-tribulationele opname gebeurt, maakt dat het voortplanten van het menselijk ras onmogelijk tijdens het koninkrijk. Het is duidelijk dat een grote menigte, geboren tijdens het koninkrijkstijdperk, zich in geloof tot de Heer zal wenden voor verlossing. Helaas lezen we echter dat tegen het einde van de 1000 jaar vele anderen die in deze tijd geboren zijn, “wiens aantal is als het zand van de zee”, samenkomen in opstand tegen de Heer; Satan wordt vrijgelaten om hen te leiden in de zinloze strijd van “Gog en Magog”, en ze worden verslagen door vuur dat “van God uit de hemel komt” (Openbaring 20:8-9). De vraag is, wie zijn deze mensen die nog een laatste keer in opstand komen? Het zijn mensen die tijdens het koninkrijk geboren zijn, die Christus nooit hebben ontvangen, die nooit gered werden, die een tijdje uiterlijk gehoorzamen waren, maar als ze eindelijk de kans krijgen om in opstand te komen, nemen ze het en worden ze verslagen. Als post-tribulationisme waar is, heeft deze tekst geen zin. Er is geen plausibele verklaring mogelijk als de opname plaatsvindt aan het einde van de verdrukking.

Conclusie

We concluderen dus dat de opname voorafgaand *moet zijn* aan de verschrikkelijke verdrukking die op het punt staat de aarde te treffen vanwege de voortdurende afwijzing van Christus als zowel de enige Redder als Koning der koningen. Zowel het midden- als het post-tribulationele denken onderschatten de gruwel van die laatste periode van zeven jaar, net voordat het duizendjarige koninkrijk komt. Met veel vreugde en grote opluchting, wanneer deze implicaties worden geanalyseerd en wanneer de teksten die daadwerkelijk over het onderwerp van de opname gaan, worden uitgelegd, kan men het vertrouwen hebben dat God ons inderdaad zal bewaren “voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde⁴ wonen te verzoeken”.

Lees meer hier:

- o Rubriek “De Opname van de Gemeente”: <http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ Imminent: boven het hoofd hangend, naderend, iets dat elk moment kan gebeuren zonder voorafgaande tekenen of waarschuwingen.

⁴ “Hen die op de aarde wonen” duidt op de niet-wedergeboren, horizontaal ingestelde “aardklitters”.