

De Opname en de Joodse feesten

En: brengt aanstaande september de Opname?

David Cloud, <https://www.wayoflife.org/otimothy/pdf/otimothy-2017-05.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en Schema Joodse feesten door M.V.

Er is een groeiende beweging die het Joodse Feest van de Bazuinen interpreteert als wijzend op de Opname van de kerk, en er werden datums aan gekoppeld. Met andere woorden, volgens deze zienswijze, zal de Opname gebeuren op het Feest van de Bazuinen (de Joodse datum van 1 Tisjri, die gewoonlijk in september valt). [Zie schema hieronder].

Joodse Feesten (Lev. 23)

Naam	Joodse maand	Onze maand	Historisch objectief	Schriftreferentie	Profetische betekenis	Status
1. Pascha (Pesach)	14 Nisan (1 ^{ste} maand)	Maart-april	Herinnert Israël eraan dat God hun huizen "voorbijging" (→ Eng. <i>Passover</i>) en hun eerstgeborenen spaarde tijdens de Exodus.	Ex 12:1-14; Lv 23:5; Nm 28:16; Dt 16:1-8; Mt 26:17-20	Voorschaduw Christus' offer voor onze zonden. Verlossing van onze zonden en ultieme verzoening (Hb 9-10).	Vervuld
2. Feest van de ongezuurde broden (Matses)*	15-21 Nisan (1 ^{ste} maand)	Maart-april	Herinnert aan de haastige vlucht van de Israëlieten uit Egypte tijdens de Exodus.	Ex 12:15-20; 13:3-10; 23:15; Lv 23:6-8; Nm 28:17-25; Dt 16:3-8	Het ongezuurde brood is een type van Christus (Jh 6:30-59; 1Ko 5:7-8; 11:24).	Vervuld
3. Feest van de eerste vruchten (Bikkurim)	16 Nisan (1 ^{ste} maand)	Maart-april 50 dagen	Om de eerste vruchten van de gerstooft op te dragen.	Lv 23:9-14	Christus' opstanding, samen met eerste vruchten (Mt 27:52-53; 1Ko 15:20-23).	Vervuld
4. Pinksteren of Wekenfeest (Sjavoet). * Of "Feest van de Oogst"	6 Sivan (3 ^{de} maand)		Mei-juni	Om de eerste vruchten van de tarweoogst op te dragen	Ex 23:16; Lv 23:15-22; Nm 28:26-31; Dt 16:9-12	Beeld van de uitstorting van de Heilige Geest (Hd 2:1-4).
5. Feest van de Bazuinen (Rosj Hasjana)	1 Tisjri (7 ^{de} maand)	September-oktober	Het Joodse Nieuwjaar. Tot inleiding en inwijding van de zevende maand als sabbatmaand.	Lv 23:23-25; Nm 10:10; 29:1-6	De verzameling van Israël (Mt 24:29-31; Op 19).	Toekomst
6. Verzoendag (Jom Kippoer)	10 Tisjri (7 ^{de} maand)	September-oktober	Om eens per jaar verzoening te doen voor de zonden van de Israëlieten.	Lv 16:1-34; 23:26-32; Nm 29:7-11	De verzoening voor Israël (Zc 12:10).	Toekomst
7. Loofhuttenfeest (Soekot). * Of "Feest van de Inzameling".	15-21 Tisjri (7 ^{de} maand)	September-oktober	Herdenkt Gods grote verlossing en bescherming tijdens de wildernisomwandelingen van de Israëlieten.	Ex 23:16; Lv 23:33-43; Nm 29:12-38; Dt 16:13-17; Nh 8:14-19; Jh 7:1-37.	Voorafschaduwde de vrede en gerechtigheid van het Millenniale Bestuur van Christus (Am 9:13-15; Zc 14:16).	Toekomst

* De drie belangrijkste feesten waarvoor al wat mannelijk is in Israël verplicht was om naar de Tempel te Jeruzalem te gaan (Ex 23:14-19)

Gebaseerd op deze zienswijze hebben sommigen beweerd dat de Opname zou plaatsvinden in september 2011; anderen plaatsten ze in 2015. Vandaag zeggen sommigen dat ze in 2017 gebeurt.

Volgens de Joods traditie is het Feest van de Bazuinen (Leviticus 23:23-25), of Rosj Hasjana, het begin van 10 Hoogdagen (Yamim Noraim) dat eindigt met Jom Kippoer of de Verzoendag. Gedurende die tijd weegt, naar ijdele Joodse veronderstelling, God elke mens zijn werk om te bepalen wie geschreven zal worden in Zijn boeken, wie zal leven of sterven, wie een goed of een slecht leven zal hebben in het volgende jaar. Dit oordeel is gebaseerd om iemands werk gedurende de 10 Hoogdagen (bv. bekering, gebed, gehoorzaamheid, liefdadigheid). Het lot van de persoon wordt dan verzegeld op Jom Kippoer (Verzoendag).

Uiteraard, de echte betekenis van deze Feesten wijst op Israëls bekering tijdens de Verdrukking en haar reiniging door het bloed van Jezus de Christus en nationale wedergeboorte door Gods Geest

(Zacharia 13:1). De Verzoendag was de dag waarop de hogepriester bloed in het allerheiligste binnenbracht en dit sprenkelde op en vóór het verzoendeksel, wat een voorstelling is van het kruis van Jezus Christus (Leviticus (Leviticus 16:15-19). Op de Verzoendag mocht niet gewerkt worden. Dit wordt drie keer benadrukt (Leviticus 23:28, 30, 31), met de betekenis dat redding geheel Gods genade is (Efeziërs 2:8-9). Op die dag zal Israël uiteindelijk stoppen met het zoeken naar haar eigen gerechtigheid en haar geloof stellen op de kosteloze gerechtigheid van God door Jezus Christus (Romeinen 10:3-4). De Verzoendag is een dag van “verootmoediging” van de ziel (Leviticus 23:27) en betekent bekering. Wanneer Israël bekeerd zal zijn, zal zij rouw bedrijven met grote rouwklacht (Zacharia 12:10-14).

Jom Kippoer wordt opgevolgd door het Loofhuttenfeest, dat vooruit wijst op Christus’ vredige en gerechte millennialle koninkrijksbestuur. Het wijst terug op Gods grote verlossing uit Egypte en Zijn bescherming tijdens de wildernisomwandelingen van de Israëlieten (Leviticus 23:43). Het Loofhuttenfeest zal ook in het Millennium gehouden worden (Zacharia 14:16).

Beschouw enkele fundamentele bijbelse waarheden die Gods volk kunnen beschermen tegen dwaze profetieën die zich snel verspreiden over het internet:

Enige mens die een datum bepaalt, of zelfs maar een datum suggereert, is verkeerd bezig (Mattheüs 24:34, 36, 39, 44, 50; 25:13; Markus 13:32-37). (Vele datumzeters zeggen zelfs dat zij geen datums bepalen!) Wij kunnen zien dat de dag van de Heer nadert (Hebreeën 10:25, bv.: de staat Israël en de voorbereidingen voor de bouw van de Derde Tempel), maar wij kunnen niet het tijdstip weten. Datumbepalers hebben een brede variëteit van manieren om hun acties te rechtvaardigen, maar de realiteit is dat elke datumbepaler of datumsuggereerder verkeerd is en moet afgewezen worden. Zij hebben veel smaad aangebracht aan de zaak van Jezus Christus. William Miller beweerde dat Christus zou wederkeren in 1844. Jehovah’s getuigen verkondigden het einde van de wereld voor 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1941, 1975, and 1984. In Future Survival (1978) zegt Chuck Smith: “Ik ben ervan overtuigd dat de Heer voor Zijn Kerk zal komen vóór het eind van 1981”. Edgar Whisenant publiceerde 88 Redenen waarom de Opname in 1988 zal plaatsvinden en 89 redenen waarom de Opname in 1989 zal plaatsvinden. Rabbi Menachem Schneerson zei dat de Messias in 1991 zou komen. Mission for the Coming Days, een Koreaanse sekte, zei dat Christus zou komen in oktober 1992. F.M. Riley van The Last Call voorspelde 1994 als The Year of Destiny. Stan Johnson van de Prophecy Club claimde een “90 percent” kans dat de Opname in september 1997 zou plaatsvinden. Marilyn Agee zag The End of the Age komen in mei 1998. In zijn video A.D. 2000--the End? suggereerde Jack Van Impe sterk dat de Heer zou wederkeren in 2000. Harold Camping zette datums voor 1988, 1994, en daarna voor 21 mei 2011. Uiteindelijk gaf Camping een verontschuldiging uit en keurde hij datumbepaling af, maar tegen die tijd had hij veel mensen misleid.

De leer van de Opname moet direct gebouwd worden op nieuwtestamentische passages, omdat het een “geheimenis” was die naar waarheid verwijst die niet gekend was bij de oudtestamentische profeten maar onthuld in de nieuwtestamentische Schrift (1 Korinthiërs 15:51-54).

We mogen nooit Israël verwarren met de Kerk (1 Korinthiërs 10:32). Er is in feite een bazuingeschal voor beide groepen van mensen. Eén bazuin is voor de heiligen van de kerkbedeling (1 Korinthiërs 15:52). De andere bazuin is voor Israël (Mattheüs 24:30-31; Joël 2:1; Jesaja 27:13).

De leer van de imminentie van de Opname is fundamentele bijbelse waarheid. Dit betekent dat de Opname altijd te verwachten valt, maar haar tijdstip kan nooit geweten worden (Mattheüs 24:42, 44; 25:13; Markus 13:33; Filippenzen 4:5; 1 Thessalonicenzen 1:9-10; Titus 2:13; Jakobus 5:8-9; 1 Petrus 4:7).

Het feit dat Christus’ wederkomst voor de heiligen van de kerkbedeling imminet is betekent dat we de dag, de week, de maand, het jaar, of zelfs het decennium niet kunnen te weten komen. Als we daar toch iets van zouden kunnen weten dan zou Zijn wederkomst niet imminet zijn. Het betekent ook dat de Opname zal gebeuren vóór de gebeurtenissen van Daniëls 70^{ste} Jaarweek (Daniël 9:24-27), welke betrekking heeft op Israël, en die meer in detail beschreven is in Openbaring 6-18. Eens de Antichrist op de scène komt als de grote vredemaker en een verbond sluit met Israël, kan de timing van Christus’ Tweede Komst berekend worden van jaar tot jaar.

De Bijbel zegt: “Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is” (2 Thessalonicenzen 2:7). De context is de duivel zijn “geheimenis van de wetteloosheid” programma om de Antichrist op de troon van de wereld te zetten, en Hem die dit programma nu weerhoudt is God de Heilige Geest, Die neerkwam op Pinksteren om de Kerk in staat te stellen tot wereld-evangelisatie (Handelingen 1:8). Paulus zegt dat de Geest van God de krachten van de boosheid weerhoudt totdat Hij gereed is toe te staan dat de finale gebeurtenissen plaatsvinden tot vervulling. De “tijden en tijdstippen” zijn altijd in Gods hand (Daniël 2:21). 2 Thessalonicenzen 2:7 heeft bepaalde wonderlijke implicaties. Een eerste: **ongeacht hoe helder de profetische tekenen blinken, we kunnen nooit weten wanneer de bazuin zal klinken** (d.i. wanneer de kerkbedeling zal eindigen en Daniëls 70^{ste} Jaarweek zal beginnen). Een andere implicatie van 2 Thessalonicenzen 2:7 is dat Gods volk niet geërgerd moet raken met betrekking tot de tijden (Psalm 37:1-4):

- 1 Een psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen.
- 2 Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken.
- 3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw.
- 4 Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. (Psalm 37:1-4).

Jezus leerde Zijn volk te focussen op de Grote Opdracht, niet op speculatieve profetie (Handelingen 1:6-8):

- 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
- 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
- 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:6-8).

Christus' woorden hier betekenen niet dat het bestuderen van profetie geen waarde heeft. In feite bevat een groot deel van de Schrift profetie, en ze heeft grote waarde. [Zie de artikelen onder <http://www.verhoevenmarc.be/#Profetie>]

Profetie is een groot licht en een motivator in het christelijke leven, en ik ben ervan overtuigd dat de kerken profetie veel intensiever zouden moeten bestuderen dan de meesten doen. Maar Handelingen 1:6-8 is een waarschuwing dat de constante speculatie over “tijden of gelegenheden” op zijn best een verkeerde benadrukking is.

2 Petrus 3:9 vertelt ons duidelijk waarom de Heer wacht: “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen”. God stierf voor het redden van zielen, en het redden van zielen vereist de prediking van het Evangelie, en dat heeft Christus de kerken opgedragen te doen tot het eind van de huidige kerkbedeling (Mattheüs 28:19-20).