

# Zij haten de imminente Opname

<http://wayoflife.org/>, 7-6-2011

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling/uitbreiding en voetnoten door M.V. Update 15-5-2022 (aanvulling)

Typisch voor evangelische boekhandels is dat zij vele schrijvers aanbieden die de leer haten van de imminente<sup>1</sup> opname van de heiligen, niettegenstaande het feit dat deze leer duidelijk wordt beschreven in Paulus' brieven en de vroege heiligen in de verwachting ervan leefden.

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen **opgenomen** worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, **troost** elkaar met deze woorden” (1 Thessalonicenzen 4:16-18).

“Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend ... <sup>42</sup> Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. ... <sup>44</sup> Weest ook u daarom bereid, want **op een uur waarop u het niet zou denken**, zal de Zoon des mensen komen” (Mattheüs 24:36-44).

“Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en **Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten**, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn” (1 Thessalonicenzen 1:9-10).

“... terwijl wij **verwachten** de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus” (Titus 2:12-13)

“De Heere is **nabij**” (Filippenzen 4:5).

Ook Jakobus, Petrus en Johannes leerden dat de komst van de Heer imminent<sup>1</sup> is:

“U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is **nabij**. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat **voor de deur**” (Jakobus 5:8-9).

“En het einde van alle dingen is **nabij**; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden” (1 Petrus 4:7).

“Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is **nabij**” (Openbaring 1:3).

**Precies wegens deze imminente wordt ons geboden om waakzaam te zijn:** Mattheüs 24:42, 43; 25:13; Markus 13:33-36; Lukas 12:37-39; 21:36; Romeinen 13:11; 1 Thessalonicenzen 5:6; Openbaring 3:3; 16:15. Want de Opname komt **zonder** voorafgaande aankondiging of tekenen!

Beschouw, in contrast met deze verwachting, de volgende ketterse uitspraken tegen de imminente wederkomst van Christus:

**Tony Campolo** haat dispensationalisme<sup>2</sup> en wijst de leer van Christus' imminente wederkomst af. Hij noemt deze “a weird little form of fundamentalism” (een kleine griezelige gedaante van fundamentalisme). Sprekend op de Cooperative Baptist Fellowship's jaarlijkse samenkomst in juni 2003 zei Campolo: “Die hele gedachte van de opname, die op elk ogenblik kan komen, wordt gebruikt als een instrument om de betrokkenheid met overheden, machten, de politieke en economische

---

<sup>1</sup> Imminent (→ Frans): wat (altijd) kan gebeuren; op handen zijnde; naderend; onmiddellijk dreigend; boven het hoofd hangend. Voorbeeld: een imminent gevaar.

<sup>2</sup> Dispensationalisme of bedelingenleer. Zie op mijn site: <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>. Definitie: De leer dat Gods handelen met de mens verschillend is in verschillende dispensaties in de tijd. Deze dispensaties worden ook 'bedelingen' genoemd. Dit is het tegenovergestelde van de Verbondstheologie.

structuren van onze tijd tegen te gaan” (*Opposition to women preachers evidence of demonic influence*, Baptist Press, 27-6-2003).

**Brian McLaren** spot met de “fundamentalistische verwachtingen” van een letterlijke tweede komst van Christus met zijn begeleidende oordelen over de wereld, en hij neemt aan dat de wereld zal verdergaan zoals dat in de verleden honderdduizenden jaren het geval was (*A Generous Orthodoxy*, p. 305). Hij noemt de letterlijke, imminente wederkomst van Christus “pop-evangelische eschatologie” (*Generous Orthodoxy*, p. 267) en de “eschatologie van achterlating” (interview met Planet Preterist, 30-1-2005, <http://planetpreterist.com/news-2774.html>). McLaren zegt dat het boek *Openbaring* niet een “boek over de verre toekomst” is, maar “een manier van spreken over de uitdagingen van het onmiddellijk tegenwoordige” (*The Secret Message of Jesus*, 2007, p. 176).

**Mark Driscoll** spot met het idee van een Opname voor gelovigen en een wereldbestuur onder een Antichrist die ervoor zorgt dat mensen een merkteken krijgen om te kunnen kopen, verkopen of handel te drijven (*Confessions of a Reformist*, pp. 49-50). Hij voegt eraan toe dat dit soort van eindtijd “missie” geen boodschap van Jezus is maar veeleer is “beraamd door een listige Slang” (*Mark Driscoll Rejects McLaren but Embraces Contemplative*, 11 januari 2008, <http://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/index.php?p=931&more=1&c=1>). Driscoll spot met de imminente Opname. Hij beweert dat de Opname als bewijs geldt voor de ziekte van Amerikaanse christenen en hij bespot hen die zich ten doel stellen “dit caravanterrein van een planeet te verlaten voordat Gods tornado op alle zondaars neerkomt” (*The Radical Reformist*, p. 78). Hij noemt dispensationalisten smadelijk “gekke christelijke eindtijdse profetie Kaczynski’s” (p. 165). [Ted Kaczynski was de “unabomber” (university & airline bomber) terrorist die drie mensen vermoordde en 23 anderen verminkte in zijn 18-jaar lange anarchistische campagne].

**Dan Kimball** beschrijft hoe hij de dispensationele theologie en de leer van een imminente Opname afwees en dat hij verschoof naar zijn huidige positie: “het koninkrijk van God is hier en nu” (*Listening to the Beliefs of Emerging Churches*, pp. 87-90, 102).

**Ed Stetzer** zegt dat het fout is te piekeren over de vraag of de Opname imminent is. “Toen de discipelen een buitensporige interesse toonden in de eindtijdse dingen, iets dat te vergelijken is met wat wij zien in Noord-Amerika onder evangelicals, zei Jezus: ‘focus daar niet op’” (*Breaking the Missional Code*, p. 40). Stetzer verwijst hier naar Handelingen 1:6-8, maar Jezus sprak daar niet over de timing van de Opname maar over de komst van het koninkrijk van God. De discipelen verwachtten dat het koninkrijk onmiddellijk zou opgericht worden, maar Jezus vertelde hen dat zij zich veeleer moesten richten op de prediking van het evangelie, en de komst van het koninkrijk aan Hem over te laten. Deze passage corrigeert de doctrine van de emerging church dat wij vandaag Gods koninkrijk oprichten, maar steunt niet het idee dat wij ons geen zorgen zouden moeten maken omtrent de imminente wederkomst van Christus.

## De afwijzing van de imminente Opname is geen lichte zaak

Zoals we gezien hebben leerden Christus, Paulus, Jakobus en Petrus dat de wederkomst van Christus imminent is en dat ze altijd moet verwacht worden (Mattheüs 24:44; Filippenzen 4:5; Jakobus 5:8-9; 1 Petrus 4:7). De vroege christenen leefden in de verwachting van Christus’ wederkomst als de letterlijke vervulling van profetie (1 Thessalonicenzen 1:9-10).

De leer van een pre-tribulationele<sup>3</sup> Opname is een grote motivator voor het zuiveren (heiligen) van iemands persoonlijke christelijke leven.

Ze bemoedigt de gelovige in beproevingen en vervolgingen (1 Thessalonicenzen 4:17-18). Ze houdt de kerk gericht op de Grote Opdracht (Mattheüs 28:18-20; Markus 16:15; Lukas 24:44-48; Handelingen 1:8). Ze leert ons dat de prediking van het evangelie, het winnen van mensen voor Christus en het stichten van kerken als “het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid” (1 Timotheüs 3:15) de allerdringendste zaak is. De imminente Opname motiveert ons om bezig te zijn met het werk van de Heer (1 Korinthiërs 15:58), om gehoorzaam

---

<sup>3</sup> Pre-tribulationisme: Het geloof dat de opname zal plaatsvinden vóór het begin van de 7-jarige verdrukking. Dit verschilt van Mid-Tribulationisme en Post-Tribulationisme.

te leven (1 Johannes 3:1-3; 1 Thessalonicenzen 5:4-7), en om ons af te scheiden van het kwaad (Titus 2:13-14).

---

### Lees verder:

- Rubriek “Opname van de Gemeente”: <http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm>
- Rubriek “Profetie en Eschatologie”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Profetie>.
- Rubriek “Bedelingen/dispensaties”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>
- Waakzaamheid: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/weesWaakzaam.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

Habakuk 2:3-4: “Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven ... de rechtvaardige zal door zijn geloof leven” (→ Romeinen 1:17).

Hebreeën 10:37-38: “Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven”