

# Oordeel Rechtvaardig

<http://www.agetwoage.org/> - Bob Enyart

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV).  
Vertaling, inkorting door M.V. Update 27-5-2021

Een absurde vraag verlamt de Kerk vandaag: “Moeten christenen oordelen?”

Natuurlijk moeten christenen oordelen. NIET oordelen is onfatsoenlijk, om niet te zeggen onmenselijk. Het enige rijk waarin niet geoordeeld wordt is het plantenrijk. Van alle levende dingen oordelen de planten niet. In het dierenrijk evenwel, is het oordelen een moeten, en leden van Gods Koninkrijk moeten uitermate oordelen.

Jezus leerde de mensen herhaaldelijk recht te oordelen en drong aan:

“Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel” (Johannes 7:24)

En Hij prees een mens met: “U hebt juist geoordeeld” (Lukas 7:43).

Paulus beschaamde de Korinthische christenen omdat niemand onder hen in staat was de geringste dingen te beoordelen:

“En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?” (1 Korinthiërs 6:2).

De apostel schreef:

“De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. ... Maar wij hebben de gedachten van Christus” (1 Korinthiërs 2:15-16).

**Het idee dat oordelen verkeerd is, is ronduit belachelijk. Moeten kindermisbruikers hun veroordeling ontlopen? Moeten verkrachters ontheven worden van kritiek? Moet de maatschappij zich onthouden van het oordelen van moordenaars? Zouden wij het kwade goed moeten noemen? Of zou dat ook een oordeel zijn?**

“Oordeel niet” is het gebed van hen die het licht onder een korenmaat willen zetten. Zij die misleid werden door deze verschrikkelijke leugen worden door de duisternis buitenspel gezet. Als toeschouwers aan de zijkant zien zij nog wel de geestelijke strijd maar zij bevinden zich in de veilige zone. Apathie is het gevolg. “Oordeel niet” is de mantra voor het ontlopen van verantwoordelijkheid.

Deze leugen verlamt de Kerk. God beveelt echter de mens: “Heb een afkeer van het kwade” (Romeinen 12:9). Jezus zei: “Huichelaars ... waarom oordeelt u ook zelf niet wat rechtvaardig is?” (Lukas 12:56-57). Maar toch hebben Zijn volgelingen Zijn krachtige berisping genegeerd: “Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen” (Mattheüs 7:5). “Oordeel niet” is de huichelachtige of hypocritische eed.

Christenen leven in een gebouw “waarvan Jezus Christus Zelf de Hoeksteen is” (Efeziërs 2:20). En op wie deze steen valt, die zal vermorzeld worden (Mattheüs 21:44; Lukas 20:18). Het is beter geoordeeld te worden door een christen dan door Christus.

De Schrift behandelt onderwerpen die gaan van simpele tot geavanceerde waarheden. Zo is er de melk voor baby's in Christus, maar stevige kost is voor Gods volwassenen. Nu behoort de kwestie of christenen al dan niet zouden oordelen tot de melk. Het is kleuterschool. De nieuwste gelovige die een honderdtal bijbelpassages geleerd heeft zou onmiddellijk begrijpen dat hij moet oordelen. Het (be)oordelen van dingen en mensen is fundamenteel. Dit is geen moeilijk concept en het zou in geen enkel geval controversieel, geen twistpunt mogen zijn.

Extreme onwetendheid omtrent de Bijbelse leer heeft de Kerk kreupel gemaakt. En deze kreupel-

heid is duidelijk in zo goed als elke denominatie, en in haast alle lokale gemeenschappen. Wat is het percentage christenen dat bezweken is voor de “oordeel niet”-misleiding? Is er ook maar één procent dat niet gevallen is voor dit bedrog? Het lijkt erop dat 99 % zich schuldig maakt aan zowel het niet berispen van een ander wegens het fout citeren van de Schrift, als het zelf onbedachtzaam herhalen van “oordeel niet”. Gelovigen moeten zich van deze zonde afkeren en God om wijsheid vragen om niet zo gemakkelijk misleid te worden.

Veel verzen, die van hun context ontdaan worden, kunnen levens ruïneren. De gelovige die geen honger heeft naar Gods Woord, is ontvankelijk voor de meest absurde dingen. Een brief van oktober 1996, gericht aan de krant “Rocky Mountain News”, over een moordenaar die twee priesters doodde, is een toonbeeld van typisch “oordeel niet”-sentiment. De schrijver verdedigde opsluiting in plaats van executie, omdat zelfs een moordenaar “naar het beeld van God” is gemaakt, en het “zou verkeerd zijn het beeld van God ter dood te brengen”. De ‘hypocriet’ (technisch gebruikt) die deze brief schreef zou dan wel akkoord moeten gaan om met een gelijke ongerijmdheid “het beeld van God” achter de tralies te zetten!

Zijn de leden van Christus’ Lichaam vandaag minder bekwaam dan Israël aan wie God beval: “oordeel rechtvaardig” (Deuteronomium 1:16-17; Leviticus 19:15)? Mozes stelde oversten als rechters aan (Exodus 18:25; Deuteronomium 1:15). Zouden christenen dan moeten neerzien op het hele boek Richteren? Zouden gelovigen Paulus’ waarschuwing in de wind moeten slaan? Want hij schreef:

“Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, **zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?** <sup>3</sup> Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? <sup>4</sup> Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. <sup>5</sup> Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, **zelfs niet één, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders?** (1 Korinthiërs 6:2-5).

Merk hier op dat christenen “de wereld zullen oordelen”! (1 Korinthiërs 6:2). Want Paulus zei: “En als door u de wereld geoordeeld wordt ...” God is de Rechter die Zijn oordelen zal delegeren aan Zijn volk. Zelfs geestelijke wezens zullen geoordeeld worden door de gelovigen: “Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen?”

Vandaag zeggen veel gelovigen eigenlijk: “Heer, nee bedankt. Ik pas bij het oordelen”. Maar Paulus antwoordt daarop eigenlijk: “Ga van start met effectief oordelen, want u zult de praktijk ervan nodig hebben” (1 Korinthiërs 6:2-5).

Herinner u:

“De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. ... Maar wij hebben de gedachten van Christus” (1 Korinthiërs 2:15-16).

---

## Zie ook:

- Rubriek “Bijbelse afscheiding”: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>
- Rubriek “Oordelen, vermanen”: <http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm>
- Rubriek “Liefde”: <http://www.verhoevenmarc.be/liefde.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)