

# Oordelen in het Nieuwe Testament

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Update 5-5-2023

## Twee elementen in “oordelen”

1. Van de ene kant betekent oordelen: onderscheiden, onderzoeken, in vraag stellen, beoordelen, veroordelen. Dat is wat God vraagt Zijn kinderen te doen, om uit te maken of de leer van predikers en leraars al dan niet overeenkomt met Gods Woord. De apostel Paulus schrijft:

“En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle **fijngevoeligheid** [KJV: **judgment!**], 10 opdat u kunt **onderscheiden** wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus” (Filippenzen 1:9-10).

Een fout idee over liefde en een gebrek aan kennis en oordeelsvermogen maakt dat Gods volk vaak akkoord gaat met dingen die alles behalve goed zijn in Gods ogen. De brief aan de Hebreëen zegt ons het volgende over geestelijk volwassen gelovigen:

“Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen **onderscheiden** [*diakrisis*, van *diakrino*] tussen goed en kwaad” (Hebreëen 5:14).

Dit “onderscheiden” betekent eigenlijk ook “oordelen”, want het Griekse grondwoord is hier *krino*, en dat woord wordt het meest vertaald met “oordelen”

2. Van de andere kant betekent oordelen ook “veroordelen tot een vonnis en straf”. Dit is niet voor de mens maar het voorrecht van God, want Hij zegt: “Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden” (Romeinen 12:19).

## Het grondwoord *krino*

Zoals reeds gezegd: het Griekse woord dat het meest wordt vertaald met “oordelen” is *krino*. Een gedaante ervan zagen we zojuist in Hebreëen 5:14. Hierna nog enkele voorbeelden van *krino*:

“Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou **veroordelen** [*krino*], maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet **veroordeeld** [*krino*], maar wie niet gelooft, is al **veroordeeld** [*krino*], omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:17-18).

“Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die Hem niet kenden, hebben door Hem te **veroordelen** [*krino*] de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere sabbat voorgelezen worden” (Handelingen 13:27).

## Wij MOETEN oordelen

Wij MOETEN oordelen, namelijk of een leer goed of fout is. Anders worden wij bedrogen door de Tegenstander: 1 Johannes 4:1; 2 Johannes 7, 10-11; 1 Korinthiërs 5:12-13; Efeziërs 5:11; 1 Korinthiërs 11:31-32 enz. Wij moeten alles toetsen en beoordelen Handelingen 17:11, 1 Thessalonicenzen 5:21, enz.

De Heer Jezus Christus beval: “vel een rechtvaardig oordeel” (Johannes 7:24). Hij zei tot een man: “U hebt juist geoordeeld” (Lukas 7:43). Aan anderen vroeg onze Heer: “En waarom oordeelt u ook zelf niet wat rechtvaardig is?” (Lukas 12:57).

## Onderzoek de Schriften

Laten we volgende Schriftplaatsen onderzoeken die aantonen dat wij *kunnen* en *moeten* oordelen:

“Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist **geoordeeld** [*krino*]” (Lukas 7:43).

“En waarom **oordeelt** [*krino*] u ook zelf niet wat rechtvaardig is?” (Lukas 12:57).

“**oordeel** [*krino*] niet naar wat voor ogen is, maar **vel** [*krisis*] een rechtvaardig **oordeel** [*krino*]” (Johannes 7:24).

“En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en **onderzochten** [*anakrino*] dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren” (Handelingen 17:11).

“De geestelijke mens **beoordeelt** [*anakrino*] wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand **beoordeeld** [*anakrino*]” (1 Korinthiërs 2:15).

“Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te **oordelen** [*krino*]? **Oordeelt** [*krino*] u immers niet alleen hen die binnen zijn? 13 Maar hen die buiten zijn, **oordeelt** [*krino*] God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg” (1 Korinthiërs 5:12-13).

“Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een **oordeel te vellen** [*diakrino*] in een geschil tussen zijn broeders?” (1 Korinthiërs 6:5)

“Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen, **beoordeelt** [*krino*] u dan zelf wat ik zeg” (1 Korinthiërs 10:15).

“Want als wij onszelf zouden **beoordelen** [*diakrino*], zouden wij niet **geoordeeld** [*krino*] worden. 32 Maar als wij **geoordeeld** [*krino*] worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld **veroordeeld** [*katakrino*] zouden worden” (1 Korinthiërs 11:31-32).

“Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, **beproof** [*dokimazo*] uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent” (2 Korinthiërs 13:5).

“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar **ontmasker** [*elegcho*] ze veeleer” – Efeziërs 5:11

“**Beproof** [*dokimazo*] alle dingen, behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21).

“Geliefden, geloof niet iedere geest, maar **beproof** [*dokimazo*] de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan” – 1 Johannes 4:1.

## Misbegrepen en fout gebruik van de Schrift

Een van de best gekende, meest misbegrepen en verkeerd toegepaste Schriftplaatsen is Mattheüs 7:1: “Oordeelt niet”. Laat ons deze passage eens onderzoeken:

“**Oordeel** [*krino*] niet, opdat u niet **geoordeeld** [*krino*] wordt; 2 want met het **oordeel** [*krino*] waarmee u **oordeelt** [*krino*], zult u zelf **geoordeeld** [*krino*] worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? 5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen” (Mattheüs 7:1-5).

Lees deze tekst nog eens zorgvuldig door.

Merk op dat deze woorden gericht zijn aan een hypocriet, niet aan hen die oprecht willen onderscheiden of een leraar of leer, waar is of vals volgens Gods Woord.

En in plaats van een verbod tegen eerlijk oordelen is dit een ernstige waarschuwing tegen hypocriet oordelen.

In feite beveelt het laatste deel van deze Schriftplaats juist een oprecht oordeel aan: “dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen”.

Als wij een vers apart nemen, of een gedeelte daarvan, dan kunnen wij Gods Woord het tegenovergestelde doen zeggen van wat het in werkelijkheid leert. En zij die dit doen kunnen niet ontsnappen

aan Gods oordeel over degenen die Zijn Woord verdraaien (2 Petrus 3:16). Laat dit voor ons een waarschuwing zijn om nooit nog een Schriftplaats uit zijn context te halen!

## Tot Slot

“Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen **onderscheiden** [*diakrisis*, van *diakrino*] tussen goed en kwaad” (Hebreeën 5:14).

## Zie verder:

- o Rubriek “Oordelen & Terechtwijzen, Vermanen, Waarschuwen, Corrigeren”:  
<http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

**En waarom oordeelt gij ook van  
uzelven niet, hetgeen recht is?**

*Lukas 12:57 (SV)*

**Oordeelt een rechtvaardig oordeel**

*Johannes 7:24 (SV)*

**Oordeelt gij, hetgeen ik zeg**

*1 Korinthiërs 10:15 (SV)*