

# Hedendaagse christenen: onverzettelijk en onbekeerlijk

M.V. 22-12-2011. Update 8-3-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling

De onverzettelijke onbekeerlijkheid onder de mensen vandaag is erg groot geworden. Nauwelijks bekeert zich nog iemand tot waar, wedergeboren christelijk leven. En niet alleen ongelovigen zijn onverzettelijk, evenzo zij die zich **christenen** noemen en in feite het christelijke getuigenis op aarde vertegenwoordigen.

Van de meeste uiterlijk getrouwen heb ik persoonlijk de indruk dat ze louter voortteren op hun verleden. Maar als het echt op veranderen aankomt, omkering of bekering van foute hedendaagse zienwijzen en handelingen, dan lijken zij wel **vastgeroest**. De herleving uit de 19<sup>de</sup> eeuw is al lang tot stilstand gekomen en niemand mag hen erop wijzen dat niet alles wat zij vandaag geloven en doen bijbels verantwoord is. Velen zeggen christenen te zijn, maar ze lijden aan **morbide geestelijke anemie**.

Nu is dat niet ongewoon als we de profetieën lezen. De geprofeteerde geschiedenis van de Kerk laat haar onbekeerlijkheid zien, in toenemende mate naar het einde toe, zodat God hen telkens weer krachtig aanspoort om te veranderen, ja zich te “bekeren”.

Die profetie vinden wij in Openbaring 2-3. Het is de kerkgeschiedenis, zoals uitgebeeld in de zeven gemeenten die een profetische betekenis hebben:

Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea.

Zie deze bespreking: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gemeentetijdperk.pdf>.

Deze gemeenten/kerken worden telkens weer vermaand zich te bekeren. Het zijn *christenen* die aangesproken worden om zich te bekeren! Zij worden aangesproken als het christelijke getuigenis op aarde in de overeenkomstige perioden van de kerkgeschiedenis.

Er zijn slechts twee kerken die door de Heer niet vermaand worden: Smyrna en Filadelfia.

Smyrna is de vervolgte kerk, en dat vergt een andere aansporing, namelijk die tot volharding en overwinning.

Filadelfia is profetisch de herleving van de Kerk in de 19<sup>de</sup> eeuw. Deze was goed en daarom moet zij niet vermaand worden om zich te bekeren.

Wij, in onze dagen echter, leven in de tijd waarin de **Laodiceaanse geest** welig tiert. Filadelfia is al lang achter de rug. De Heer Jezus staat buiten de kerk (Op 3:20)! Het is nu een en al geestelijke lauwheid onder christenbelijders. Uiterlijk wel levend en bedrijvig, maar zonder geestelijke waarde en dus dood. Zo erg dat de Heer profetisch heeft gezegd:

“Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:8).

## DE LAODICEAANSE GEEST

**Het zich inlaten met** de zwaar afgodische roomse kerk, met contemplatief gebed, lectio divina, mystiek, het occulte, psychoketterij, tekenen en wonderen, hebrew roots, theïstische evolutie, tal van valse leraars en hun dwalingen, politiek en sociaal activisme, ccm, feesten van heidense oorsprong, tolerantie van allerlei kwaad, onbijbelse titels, wereldgelijkvormigheid, bijbelanalfabetisme, ongeloof in de imminente opname, geest van alverzoening, God houdt van iedereen filosofie, talloze valse evangeliën: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/valse-evangelien.pdf>, etc. etc.

Meer over de Laodiceaanse geest:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/laodicea2.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/laodicea-lauw.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verworden-gemeenten.pdf>

Toch blijven velen, die uiterlijk nog getrouw en fundamentalistisch lijken, zelfvoldaan in hun eigen vet gaar sudderen. Kritiek wordt weggewuifd, niet onderzocht, en door de opgetreden verharding zijn ook zij blind geworden voor inhoudelijke correctie en terechtwijzing. Een verschrikkelijke schijnchristelijkheid is dit!

De ongelovigen van de wereld zijn vandaag uiterst onverzettelijk, maar dat verschijnsel geldt evenzo voor de Kerk! Wie geestelijke, verlichte ogen heeft, die moet maar eens goed om zich heen zien! Maar nauwelijks is er nog iemand die geestelijke, verlichte ogen heeft!!

Wij naderen de tijd van de oordelen over de gezamenlijke ongelovige wereld. Dat zijn ook de oordelen over alle schijnchristenen: zij die zelfvoldaan zijn over hun toestand (“ik ben rijk en steeds rijker geworden”, Op 3:17), zij die niet de verlichtende Geest in hun binnenste hebben, en die niet waakzaam zijn met betrekking tot hun *werkelijke* toestand. We komen hen allemaal tegen in de hoofdstukken 6 tot 19 van Openbaring.

Hierna een kort overzicht van die oordelen:

- De eerste of inleidende oordelen beginnen in Openbaring 6, met de verbreking van de zeven zegels. Deze periode omvat de eerste 3,5 jaren van de verdrukkingstijd (dat is de 70<sup>ste</sup> jaar-week van Daniël).
- Het zevende zegel gaat in Openbaring 8 over in de oordelen van de zeven bazuinen. Dat is het begin van de Grote Verdrukking en de tweede 3,5 jaren van de verdrukkingstijd.
- De zevende bazuin gaat in Openbaring 16 over in de climax van de Grote Verdrukking of de zeven schalen. Een andere naam hiervoor is “Armageddon” (Openbaring 16:16). Dit loopt door tot Openbaring 19.

Zie een uitgebreid schema hier: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Chronologie-Openbaring.pdf>

In deze, nabij zijnde oordeelstijd valt iets duidelijk op: de onverzettelijkheid en onbekeerlijkheid van de mensen die dan leven, ondanks de zichtbare tekenen en de tuchtigingen.

Een eerste voorbeeld daarvan lezen we bij de zesde engel die de zesde bazuin blaast:

“En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, **bekeerden zich niet** van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook **bekeerden zij zich niet** van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal” (Openbaring 9:20-21).

Onverzettelijkheid! Onbekeerlijkheid! Zo waren zij vóór de verdrukking, en zo zijn zij ook ín de verdrukking.

Geen wonder dat de mensen vandaag onverzettelijk zijn, samen met die zogenaamde christenen. Wij leven immers kort voor de verdrukking die plots over de wereld zal komen! Hoe korter we bij deze oordeelstijd komen, hoe sterker het kenmerk van **onverzettelijkheid** zich manifesteert!

### ONVERZETTELIJKHEID BIJ LAODICEAANSE CHRISTENEN

Zie bv. eens naar Cvandaag (het vroegere CIP) dan weet je over welke christelijke figuren wij het hebben! Fijn afgeborstelde heertjes, dominees geheten, gezeten in hun fauteuil, met hun boeken in de achtergrond, maar zo doods als een pier. En verder vele anderen die geestelijk even dom en doods zijn. De grootste dwaasheden en nutteloosheden vertellen zij. Hun mond is als een open graf. Deze Cvandaag is een walgelijk afvalstort. Waanzinnig bijbelanalfabetisme alom. Zij menen te zien maar ze zijn compleet blind en niet in staat hun achterban te onderwijzen in de dingen waar het om gaat. En zie verder ook Hour of power, Het Zoeklicht, EO, Family7, HeartCry, Uitdaging ...

Een tweede voorbeeld zien we bij de vierde en vijfde engelen die hun schalen uitgieten:

“En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar **zij lasterden de Naam van God**, Die macht heeft over deze plagen, en **zij bekeerden zich niet** om Hem eer te geven. ... En **zij lasterden de God** van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken” (Openbaring 16:9, 11)

Zij bekeerden zich desondanks niet! In plaats daarvan gaan zij over tot het “lasteren” van God, dit wil zeggen: zij verwijten God allerlei dingen die niet terecht maar onwaar zijn. Zijzelf dragen geen schuld. Zij meten zichzelf immers niet af aan Gods maatstaven, maar aan die van henzelf en de tijdsgeest van de wereld (“je moet met je tijd meegaan”; “dit is niet van deze tijd”; “jij bent ouderwets”; enz.). Dat is de duivelse geest die werkzaam is in de geest van de ongelovigen en opstandigen (Johannes 12:31; 14:30; 16:11; Lukas 4:5-6; 2 Korinthiërs 4:4; Efeziërs 2:2; 6:12).

Dit geheim van de wetteloosheid (zie 2 Thessalonicenzen 2) zien wij vandaag in toenemende mate aan het licht komen, zowel bij christenen als ongelovigen. Het is onverzettelijkheid en onbekeerlijkheid alom!

Denk daarom aan de waarschuwing aan het eind van de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden:

“Wees dan **waakzaam**, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:13).

Lees hier over deze gelijkenis: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/10maagden.pdf> .

Wij moeten vandaag blijk geven van waakzaamheid. Dit betreft onze ware geestelijke toestand, hier en nu, altijd, want wij weten niet wanneer de Heer komt. Het zou wel eens kunnen blijken dat wij door de Heer niet gekend zijn wanneer Hij komt (Mattheüs 7:21-23), ook al noemen wij ons “christen” of “gelovig”. Het zou kunnen blijken dat iemand van ons de komende Opname zal missen en achtergelaten blijft om de oordelen van de verdrukkingstijd te moeten meemaken.

Lees uitvoerig over deze Opname: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf> .

Neem de gezindheid aan van de gelovigen in het profetische Filadelfia, opdat u deel mag hebben aan de belofte van de Heer: bewaard worden vóór de verdrukking, die plots, als een dief in de nacht zal toeslaan.

“**Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken**” (Openbaring 3:10).

**Lees verder:**

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Chronologie-Openbaring.pdf> (schema chronologie Openbaring)

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gemeentetijdperk.pdf> (het geprofeteerde gemeentetijdperk)

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/10maagden.pdf> (de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden)

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf> (over de Opname vóór de Verdrukking)

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)