

De Oecumenische Puzzel

door Roger Oakland, 2011

<http://www.understandthetimes.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.



Ieder die al eens een puzzel heeft gelegd weet dat het tijd, vaardigheid en geduld vergt om alle stukjes bij elkaar te brengen en de prent af te maken. Eén stukje op zich, of zelfs verscheidene stukjes van een klein gebied, kunnen maar een gedeeltelijke indruk geven van het hele plaatje.

Vele dingen in het leven, op onze eigen geestelijke reis, komen overeen met de puzzelanalogie. Wanneer we door het leven stappen, worden we dikwijls geconfronteerd met situaties die vergeleken kunnen worden met het samenstellen van

de stukjes van een puzzel. In het begin lijken de verspreide stukjes onsaamenhangend te zijn. Alle stukjes komen uit dezelfde doos maar ze zeggen niets totdat ze bij elkaar gelegd zijn. Als je naar één of twee stukjes buiten de context kijkt, lijkt niets enige betekenis te hebben.

Dit is beslist zo het geval wanneer we onze eigen geestelijke wandel onderzoeken, in het bijzonder in deze laatste dagen nu er zoveel verwarring blijkt te bestaan. Sommigen van ons wandelen reeds drie of meer decennia op die geestelijke reis. Misschien leek het tot voor enkele jaren dat onze eigen geestelijke puzzel helemaal in elkaar stond. Maar toen gebeurde er iets. Het was alsof iemand de stukjes van de tafel oppakte, en ze opnieuw door elkaar schudde, en terug in de doos legde. De puzzel was om zeep, en het was nodig helemaal opnieuw te beginnen.

De laatste maanden heb ik veel gelovigen gesproken die deze ervaring hadden in hun eigen kerken, die zij dikwijls al tientallen jaren bezochten. Hun wandel met de Heer verliep zoals gewoonlijk, maar plotseling werden hun kerken ondersteboven gekeerd, geestelijk gesproken. Hun pastors begonnen een pad in te gaan dat vragen opriep of duidelijk afvallig was. Wanneer zij hun pastors of ouderlingen benaderden over die problemen, die ervaren werden als deel uitmakend van het post-moderne compromis, werd hen gezegd te zwijgen of te vertrekken. Zij hadden vele jaren hun tijd en middelen besteed aan hun kerk om het evangelie van Jezus Christus te promoten. Nu echter werden zij behandeld als afval en werden zij de kerkdeur uitgeveegd.

De puzzel wordt duidelijker

De puzzelanalogie kan ook gebruikt worden om ons te helpen begrijpen waarom kerken, die eens echt “evangelisch” waren, nu neo-evangelical en oecumenisch werden. Als er enige vraag bestaat over wat ik bedoel met de woorden neo-evangelical of oecumenisch, laat me u dan helpen. Er is één woord dat de oecumenische en neo-evangelische beweging beschrijft: *afvalligheid*.

Als we echt in de laatste dagen leven, dan is afvalligheid iets dat wij volgens de Bijbel zouden moeten verwachten. Christenen zouden moeten weten dat het Woord van God als een licht op ons pad is en als een lamp voor onze voeten (Psalm 119:105). We zouden in staat moeten zijn te begrijpen wat er met de kerk gebeurt omdat de Bijbel ons zegt wat zal gebeuren. Zij die eens voor de waarheid stonden zullen vallen voor de leugen, omdat afvalligheid de regel is, niet de uitzondering. Alhoewel deze uitspraak voor sommigen hard kan overkomen, is er, gebaseerd op wat God heeft onthuld in Zijn Woord, geen weg omheen (2 Thessalonicenzen 2:11).

Volgens de Bijbel zullen we afvalligheid hebben. We zullen oecumenisme hebben. We zullen één wereldreligie krijgen die één man zal opvoeren om koning te zijn over de wereld, want dit is het wat de Bijbel voorzegt (2 Thessalonicenzen 2:3-4).

Je moet geen geestelijke reus te zijn om dit te weten. Wanneer we spreken over oecumenisme, bedoelen we twee dingen: Alle groepen die eens beschouwd werden “afgescheiden broeders” te zijn, zullen koers zetten richting Rome. Ten tweede: alle religies die enige god volgen zullen samengaan met Rome om één wereldomvattende religie op te richten, voor vrede en veiligheid, in de naam van Christus (1 Thessalonicenzen 5:1-5). Het feit dat dit aan het gebeuren is zou een ontwakende roep moeten zijn om gereed te zijn voor de wederkomst van Jezus Christus.

Bevindt uw kerk zich op de weg naar Rome? Als uw kerk compromissen sluit en niet trouw is aan het Woord en anderen ondersteunt die zich op het gladde pad bergaf naar Rome bevinden, is er maar één ding te doen: Ga daaruit weg!¹

Het onderscheiden van afvalligen

Sommige van deze nieuw-evangelische-oecumenische organisaties zijn gemakkelijk op te merken. Bijvoorbeeld: de Emerging-Church-Purpose-Driven menigte is duidelijk waar te nemen met zelfs maar een beetje onderscheidingsvermogen. Zulke kerken maken openlijk hun gewilligheid bekend om mee te doen met Rome. Bijvoorbeeld: leiders zoals Doug Pagitt, Leonard Sweet, Eugene Peterson, Brian McLaren, en Rick Warren, ondersteunen openlijk het Rooms-katholicisme door middel van hun boeken, boodschappen en handelingen. Voor documentatie, lees “Faith Undone” en “Een tijd van Heengaan”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf> (NL).

Het is voor onderscheidende christenen meestal gemakkelijk de stukken van de puzzel te zien samenkomen. Maar, het probleem is dat het aantal onderscheidende christenen daalt. De reden hiervoor is hetgeen we al eerder genoemd hebben. We bevinden ons in de laatste dagen. Ga na wat Jezus zei in Lukas 18:8².

De bewering die ik nu ga doen is voor een specifiek doel. Er zijn welgekende christelijke leiders die door mensen gevolgd worden zonder dat zij erbij nadenken, omdat zij menen dat zij bij hen veilig zitten. Herinner u wat de Bijbel leert over de blinde die de blinde leidt, of het feit dat er wolven zijn in schapenvacht.

Wat mij het meest schokt is wat er is gebeurd met gemeenschappen die leiders hadden die eens opstonden om de waarheid te spreken maar die nu plotseling stil zijn geworden. Wat is er gaande, en waarom gebeurt dit? Wanneer iemand de leiders in de gemeenschap erop wijst dat zij afglijden, dan reageren zij tegen de aanwijzer zelf of ze verspreiden leugens over hem die hen eigenlijk tracht te helpen, om hem in diskrediet te brengen.

De oecumenische connectie

In mijn christelijk leven, heb ik deel uitgemaakt van twee grote gemeenschappen van pastors - één in Canada en één in de VS. In het verleden waren beide gekend voor hun standpunt tegen afvalligheid en hun promotie van het evangelie. Beide gemeenschappen hebben charismatische wortels waarvan ik me nu realiseer dat ze gebaseerd zijn op twijfelachtige en onbijbelse leringen. Geen enkele heeft een poging gedaan om de verleden dwalingen te corrigeren.

In de laatste enkele jaren is de richting die beide gemeenschappen van pastors is uitgegaan ontstellend geweest. Het woord “discernment” (onderscheiding) werd verwijderd uit het woordenboek van veel pastors in de gemeenschap. Ter wille van het compromis en het idee dat zij de postmoderne generatie moeten en kunnen bereiken, zijn ze nu zelf postmodern geworden. Met andere woorden: afvallig geworden. Dit is tragisch!

Nog specifiek: deze gemeenschappen zijn nu oecumenisch. Zij kozen ervoor op de weg naar Rome te lopen en deel uit te maken van de éne wereldreligie voor vrede en zekerheid, waarvan de Bijbel heeft gezegd dat het zou gebeuren in de laatste dagen. Dit alles kan begrepen worden binnen het kader van het verwerpen van Gods Woord.

¹ Leer uit Openb. 18:4 (Babel is de uiteindelijke Roomse kerk) en Jes. 48:20; 52:11; Jer. 51:6, 45; 2 Kor. 6:17.

² Lukas 18:8: “Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt [ten oordeel - SV kantt. 5], wel het geloof op de aarde vinden [Dat is, het getal der gelovigen zal alsdan klein wezen. Doch er zullen er ook alsdan enigen zijn; 1 Thess. 4:15,17 - SV kantt. 6]?”

Jezus zei: “Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag” (Johannes 12:48). Wanneer wij Christus verloochenen, dan verwerpen wij Zijn Woord. Oecumenisme, in zijn ware wezen, verwerpt en ontkent het Woord van God, en dus de naam van Jezus.

Het zwaard is het Woord van God. Het is alles of niets. Ofwel ijver je voor het Woord van God, ofwel volg je het oecumenisme en zijn fabels en sluit je aan bij de ene wereldreligie voor vrede en zekerheid. Ofwel heb je Gods Woord lief tot aan je dood, ofwel heb je het vlees lief en sluit je aan bij Satans leger. Het is het een of het ander. Je kan niet vallen voor de leugen van het oecumenisme.

Jezus zei ook: “Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard” (Mattheüs 10:34). Oecumenisme zoekt vrede op aarde, de menselijke weg. Jezus zendt een zwaard, het Woord van God. Er zal nooit vrede en zekerheid zijn op aarde totdat Hij Koning is.

De wachter aanvallen

Wat me evenzeer stoort is dat leiders in die beide gemeenschappen bijbelgelovige christenen hebben “getekend” (Romeinen 16:17, KJV: “mark them”) voor het veroorzaken van verdeeldheid onder de broeders wanneer zij waarschuwen voor deze afvalligheid. Maar in tegenstelling hiermee is het degene die valse leer predikt die verdeeldheid veroorzaakt en *zij* zouden moeten “getekend” worden. Iemand die moedig genoeg is de waarheid te vertellen en het bedrog te confronteren, is gewoon een wachter die roept, omdat de pastors hun werk niet doen.

Sommigen hebben het idee dat niemand ooit aan de bel mag trekken of de pastors mogen aanpakken op hun valse leringen. Zij zien naar mensen op alsof ze goden zijn. Dat is niet wat de Bijbel leert. Wij moeten wachters zijn en nooit mensen op een voetstuk zetten en alles aanbidden wat zij zeggen of doen. Dit is sektarisch.

In een verkiezing van de populairste man van het jaar, zou ik beslist geen kans maken. Ik verwacht niet populair te zijn door tegen de stroom in te varen, maar ik verwacht bijbels correct te zijn. Dat is wat telt.

Sinds mijn ongeval in juli 2009, werd ik beschuldigd en belasterd in een poging mij het zwijgen op te leggen, omdat ik me heb uitgesproken tegen de oecumenische beweging. Een van mijn voormalige vrienden en leden van het bestuur heeft het gerucht verspreid dat ik “radioactief” ben en dat men ver van mij weg moet blijven. Sinds mijn herstel van een ongeval, toen ik op een zucht weg van de dood was, heb ik God beloofd dat ik de waarheid zal spreken en de oecumenische beweging zal ontmaskeren zolang ik leef.

De stukjes van de puzzel komen dus andermaal samen. Gelovigen van over de hele wereld krijgen het grotere plaatje te zien. Sommigen van hen zijn nederige broeders en zusters, zover weg als Afrika. Anderen zijn gelokaliseerd in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, Mexico, Engeland, Schotland, Oekraïne en Rusland.

Elke dag krijg ik brieven en e-mails van vrienden van Understand The Times van over de wereld die me danken voor mijn vastberaden standpunt. Terwijl velen van mijn voormalige vrienden niets meer met me te maken willen hebben, zal ik doorgaan met het doen van Gods wil zolang Hij mij de kracht ertoe geeft.

Bedreigingen uiteten tegen gelovigen door misbruik te maken van de Schrift en te zeggen “God haat hen die tweedracht zaaien onder broeders”, omdat zij openbaar de leugen blootleggen, zal niet baten. Aan het eind zal de waarheid winnen. Dan, en enkel dan, zal de puzzel compleet zijn.