

De Bijbel: de enige basis voor *objectieve* moraliteit

Bron: <https://creation.com/bible-morality>, 22-12-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Een recent artikel in de New York Times [1] betreunde een verontrustende trend: veel kinderen op school denken niet dat er zoiets bestaat als een ‘moreel feit’ - ook wel bekend als ‘moreel realisme’. Traditioneel geloven we in de westerse samenleving dat er veel morele feiten zijn - dingen die objectief gezien goed of fout zijn. ‘Moord is fout’, ‘Mensen helpen is goed’ en ‘Racisme is fout’ zijn slechts enkele waarheden die het idee uitdrukken dat sommige dingen objectief gezien goed of fout zijn.

Maar waar komen deze ideeën vandaan? Zeker niet van evolutie¹ - als moord me helpt te overleven en meer voort te planten dan mijn concurrenten, dan is dat evolutionair ‘goed’. Leeuwen doden de welpen vaak in een troep die ze hebben overgenomen, zodat de middelen van de troep niet ‘verspild’ worden. Hoewel sommigen hebben gesuggereerd dat altruïsme een evolutionair goed kan zijn, kunnen ze het niet op beide manieren hebben, want het is duidelijk in strijd met een evolutionair wereldbeeld, aangezien het helpen van anderen minder middelen voor ‘mij’ betekent. Waarom zou ik mensen helpen die misschien minder ‘geschikt’ (Eng. ‘fit’) zijn? En racisme² is een van de meest evolutionair consistente opvattingen die Darwin geloofde. Als evolutie waar is, dan zijn de mensen die nauwer aan mij verwant zijn in concurrentie met andere mensen die zogenaamd minder nauw aan ons verwant zijn.

Het soort morele feiten die als min of meer vanzelfsprekend zijn aanvaard en die de basis vormen van onze wetboeken, komen eigenlijk uit de Schrift. De westerse samenleving beschouwde de Bijbel, bijvoorbeeld de Tien Geboden, traditioneel als de norm voor hoe we moesten handelen. Zijn leringen, en het concept van God als de morele wetgever, werden de meest overkoepelende invloed van onze beschaving. Maar tegenwoordig zijn steeds meer mensen totaal onwetend over wat de Schrift leert en de belangrijke rol die hij in onze geschiedenis heeft gespeeld. En omdat de Bijbel, en in het bijzonder het fundamentele boek Genesis, in toenemende mate wordt gemarginaliseerd, geldt dat ook voor het gezag van de Bijbel op andere gebieden, zoals de moraal.

Evolutie heeft geen objectieve basis voor moraliteit

Naarmate de Bijbel minder invloed krijgt in onze samenleving, beginnen mensen verward te raken over wat vroeger als morele basisprincipes werd aanzien. Het resultaat is dat velen besluiten dat ze hun eigen regels kunnen verzinnen, omdat er geen morele absolute waarden zijn. Dit is precies wat het bovengenoemde onderzoek aantrof onder jongeren, die ongetwijfeld ook onwetend zijn over de Bijbel, zijn geschiedenis en impact op de samenleving. En als het fundament van de Schrift eenmaal

¹ <https://creation.com/morals-decline-linked-to-belief-in-evolution>

² <http://www.verhoevenmarc.be/cartoonsracisme.htm>

is verworpen, is het slechts een kwestie van tijd totdat het bouwwerk van moraliteit dat op dat fundament is gebouwd, afbrokkelt.

Als ‘gevoelens’ het enige zijn wat goed en fout bepaalt (in hoge mate een jeugdsentiment vandaag), waarom zou je dan accepteren wat iemand anders te zeggen heeft over wat goed en fout is? Morele anarchie op maatschappelijk niveau is het *logische* einde van zo’n visie.

Christenen zijn niet de enigen die zich zorgen maken over de logische morele resultaten van evolutie. De geschiedenis staat vol met holocaust-achtige voorbeelden, en helaas heeft de geschiedenis de gewoonte zich te herhalen. Voormalig Oxford professor Richard Dawkins is waarschijnlijk ‘s werelds bekendste anti-creationist, maar zelfs hij moest toegeven:

“Ik ben een gepassioneerde darwinist als het wetenschap betreft, als het de verklaring van de wereld betreft, maar ik ben een gepassioneerde anti-darwinist als het moraliteit en politiek betreft”. [2]



En Dawkins heeft het recht om bezorgd te zijn. Evolutie-overtuigingen ondersteunden acties zoals de gedwongen sterilisaties³ van de ‘zwakzinnigen’ in Amerika, de moordvelden van Cambodja, de moord op Aboriginals⁴ in Australië onder het mom van wetenschap. Het idee dat wij geëvolueerd zijn, heeft keer op keer geleid tot het idee dat sommigen van ons meer geëvolueerd zijn dan anderen, en dat de minder ontwikkelden (Eng. ‘fit’) daarom vervangbaar zijn.

Plaatje hiernaast: In het fascistische Duitsland wilde men geen geld spenderen aan gehandicaptenzorg.

Als we willen dat onze kinderen goed van kwaad kunnen onderscheiden, en daarvoor een objectieve basis hebben, is het antwoord een volledige terugkeer naar Gods Woord als de autoriteit in ons leven. En mensen van alle leeftijden moeten in staat zijn om te verdedigen wat ze geloven en de Bijbel te vertrouwen in alles wat hij leert. Zoals Jezus zei: “Als Ik aardse dingen tegen u

zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg?” (Johannes 3:12). Als de geschiedenis van de Bijbel verkeerd is, waarom zouden we dan in zijn moraliteit geloven?

Transcendente God bepaalt objectieve moraliteit

“Zonder God zijn alle concepten van goed en fout slechts een kwestie van opinie. En zonder een basis voor moraliteit bestaat er niet zoiets als zonde. En geen zonde betekent dat er geen goddelijk oordeel te vrezen valt en dat er ook geen behoefte is aan een Redder, Jezus Christus” (Ken Ham).

Hoe kan louter materie moraliteit creëren? Het geestelijke komt niet voort uit het materiële. Het materiële komt uiteindelijk voort uit het geestelijke! Alles wat materie transcendeert, zoals metafysische realiteiten, gedachten, beweegredenen, bewustzijn, goedheid, liefde, geweten, moraliteit, filosofische gedachten, geest, geesten, enz. zijn niet stoffelijk maar geestelijk. Buiten het materiële universum moet daarom een persoonlijke, onstoffelijke maar geestelijke Ontwerper bestaan, zoals de Bijbel zegt in bv. Johannes 1:1-3 en Kolossenzen 1:15-16. (MV)

³ <https://creation.com/hooray-for-eugenics>

⁴ <https://creation.com/evolutionary-racism>, <http://www.verhoevenmarc.be/cartoonsracisme.htm>

CMI - geeft u munitie!

Een van de redenen waarom we het tijdschrift *Creation*⁵ uitgeven, is om lezers zoals u een hulpmiddel te geven om u te helpen uw geloof in de Schrift te verdedigen, en om u te helpen bij uw discussies met anderen. Ouders die het tijdschrift ontvangen, melden vaak dat ze het tijdschrift pas te zien krijgen als hun kinderen elk artikel hebben verslonden! Is het niet bemoedigend te bedenken dat duizenden kinderen opgroeien in het geloof en ontdekken dat de Bijbel betrouwbaar is - en op zoveel gebieden?

Maar laat het effect niet stoppen bij uw gezin! We horen vaak van mensen bij wie hun leven is veranderd als gevolg van het doorgeven van hun exemplaar van het tijdschrift *Creation*. Misschien is er iemand in uw leven die moet horen dat ze Gods Woord kunnen vertrouwen - vanaf het allereerste vers! Uw steun aan CMI zorgt ervoor dat we deze belangrijke informatie blijven produceren.

Referenties en aantekeningen

1. McBrayer, JP, Waarom onze kinderen niet denken dat er morele feiten zijn, 2 maart 2015; opinionator.blogs.nytimes.com/2015/03/02/why-our-children-dont-think-there-are-moral-facts.
2. The Descent of Man — Episode 1: The Moral Animal, uitgezonden op *The Science Show op ABC Radio National*, 22 januari 2000; abc.net.au/science/descent/trans1.htm.

Lees ook:

- o Wat is uw standaard van Moraliteit?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/standaardMoraliteit.pdf>
- o Kunnen wij goed zijn zonder God?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/goedZonderGod.pdf>
- o Goed zonder God: <http://www.verhoevenmarc.be/cartoons.htm#goedzondergod>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>

⁵ <https://creation.com/magazines>