

Hoofdstuk 6

1 & 2 Korinthiërs, Galaten

Problemen in de Kerk

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, kaarten door M.V.

Problemen van binnenin - De Korinthische Brieven

Er zijn problemen in elke kerk. Ooit zag een man allerlei problemen in zijn plaatselijke kerk. Hij besloot dat hij deze kerk zou verlaten en op zoek zou gaan naar de perfecte kerk. Voordat hij vertrok, gaf iemand hem dit goede advies: “Als u de perfecte kerk vindt, zorg er dan voor dat u zich er niet bij aansluit, anders bezoedelt u ze met uw eigen imperfectie!”

De kerk bestaat uit mensen en mensen hebben problemen. Er is echter een echte God die echte antwoorden heeft op de echte problemen waarmee mensen worden geconfronteerd! Geen enkele kerk is perfect, maar “Gods weg is volmaakt” (Psalm 18:31) en “De wet van de HEERE is volmaakt” (Psalm 19:8)! De kerk heeft een perfecte God en een perfect Boek!

Er was eens een kerk, in de stad Korinthe, die veel problemen had. Voordat we naar enkele van deze problemen kijken, moeten we eerst iets over de stad leren.

De stad van de zonde

Bekijk de volgende kaart en zoek de stad Korinthe:



Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm>

Het zuidelijke deel van het land van Griekenland lijkt veel op een groot eiland, behoudens een zeer smalle strook land die het zuidelijkste deel met het vasteland verbindt. Kunt u deze smalle strook

land op de kaart vinden? De stad Korinthe bevond zich zeer dicht bij deze smalle strook land die een “landengte” of “istmus” wordt genoemd. [Een landengte of istmus een smalle strook land die twee grotere landgebieden met elkaar verbindt]. Vergelijk met het volgende kaartje.

Korinthe was een zeer belangrijke stad, vooral voor degenen die reisden of handelden. Door het stormachtige weer was het gevaarlijk om door het zuidelijkste deel van Griekenland te reizen. Het was veel beter om een kortere weg te nemen. Handelaren of reizigers konden bij Korinthe van hun schip afstappen, hun lading over de smalle strook land (ongeveer 6,4 km) vervoeren en vervolgens op een ander schip laden. Kleinere schepen konden zelfs over een houten scheepshelling (een scheepstram met houten rails) worden verplaatst die van de ene zeegolf naar de andere werd aangelegd. Het was de moeite waard om dit land over te steken, het niet alleen omdat de andere weg gevaarlijker was, het was ook een veel langere reis (ongeveer 200 mijl of 322 km). De weg naar Korinthe heeft niet alleen levens gered, maar ook tijd bespaard! De volgende kaart geeft een close-up van de stad Korinthe en de nabijgelegen landengte.



In 1881-1893 werd een kanaal gegraven waardoor het voor schepen heel gemakkelijk was om deze landengte over te steken. Deze moderne technische prestatie is vier mijl (6,4 km) lang, overspannen door een 170 voet (51,8 m) hoge brug.

Vanwege de locatie had Korinthe een constante stroom van bezoekers en reizigers. Het was een handelscentrum. Er was een grote markt in de stad en er waren ook veel tavernes waar mensen dronken en dronken raakten. Veel mensen werden rijk vanwege alle handel en zaken, en vaak gaven ze hun geld op een zondige manier uit. Er was een groot theater dat de mensen van amusement voorzag. De stad stond bekend om atletische evenementen. De bekende Istmische spelen werden om de twee jaar gehouden. Dit waren de beroemdste atletische evenementen in het Romeinse rijk, afgezien van de Olympische spelen.

Bovenal stond de stad bekend om haar zonde en slechtheid. De mensen van de stad eerden de godin Aphrodite (= Venus van de Romeinen) die de godin van de liefde was. Haar aanbedding wordt beter beschreven door het woord “wellust”. Haar tempel was gevuld met 1000 goddeloze, wellustige vrouwen en de mannen die deze tempel bezochten, betaalden grote bedragen om de godin van de wellust te “aanbidden”. Dergelijke goddeloosheid wordt in de Bijbel beschreven met het woord “hoererij” (zie wat Paulus hierover aan de Korinthiërs schreef - 1 Korinthiërs 5:1; 5:9-10; 6:9; 6:15-20; 7:2; 10:8; 2 Korinthiërs 12:21).

Mensen in het hele Romeinse rijk wisten dat Korinthe de stad van de zonde was. Het had een vreselijke reputatie. Een goede beschrijving van het heidense volk van Korinthe is te vinden in Romeinen 1:21-32 (in feite, toen Paulus deze woorden aan de Romeinen schreef, was hij in de stad Korinthe).

Paulus' eerste bezoek aan deze stad als zendeling wordt beschreven in Handelingen 18:1-11. Hij verbleef in Korinthe “een jaar en zes maanden” (vers 11). Aan het begin van deze tijd bemoedigde

God Paulus' hart door tegen hem te zeggen: "Ik heb veel volk in deze stad" (Handelingen 18:10). Zelfs in deze door zonde vervuilde stad zou God een geweldig werk doen! Er waren daar veel mensen die God zou gaan redden en transformeren (hun leven volledig omdraaien)! U kunt over sommige van deze mensen lezen in 1 Korinthiërs 6:9-11. Wat zijn enkele van de beschrijvingen van deze mensen voordat Gods genade hen bereikte (1 Korinthiërs 6:9-10)? Lees het:

"Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? ¹⁰ Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknepen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. ¹¹ Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God".

Hoe zou u ze beschrijven nadat God Zijn reddende werk in hun hart had gedaan (1 Korinthiërs 6:11)?

Zijn er tegenwoordig zondige steden in de wereld? Zijn de steden van vandaag centra van zuiverheid, deugd en liefde? Kan God vandaag een werk doen in de steden en dorpen van ons land? God vindt het heerlijk mensen uit de vuile modder van de zonde te trekken en hen op de ROTS te plaatsen: Christus Jezus (1 Korinthiërs 3:11; Psalm 40:2)!

Gods antwoorden op de problemen van de mens

Paulus' eerste brief aan de Korinthiërs werd rond 55 na Christus geschreven. Dit was een van de eerdere brieven van Paulus. Het boek 1 Korinthiërs onthult veel van de problemen waarmee de Korinthische kerk werd geconfronteerd. In feite is er in haast elk hoofdstuk van het boek een probleem. Paulus schreef aan de gelovigen die in deze stad woonden om hen Gods antwoorden te geven op deze vele problemen:

1. Het probleem van verdeeldheid in de kerk (1 Kor. 1:10-13)
2. Het probleem van wereldse wijsheid (1 Kor. 1:17 - 2:16)
3. Het probleem van vleeselijkheid (1 Kor. 3:1-4)
4. Het probleem van immoraliteit in de kerk (1 Kor. 5:1-13)
5. Het probleem van een medegelovige voor de rechter te brengen (1 Kor. 6:1-8)
6. Het probleem van hoererie (1 Kor. 6:15-20)
7. Het probleem van huwelijk en echtscheiding (1 Kor. 7:1-40)
8. Het probleem van vlees dat aan afgoden wordt geofferd (1 Kor. 8:1-13)
9. Het probleem van de rol die mannen en vrouwen in de Kerk van Christus zouden moeten spelen (1 Kor. 11:1-17)
10. Het probleem van misbruik van het avondmaal (1 Kor. 11:20-34)
11. Het probleem van geestelijke gaven (1 Kor. 12:1-31)
12. Het probleem van een gebrek aan liefde (1 Kor. 13:1-13)
13. Het probleem van spreken in talen (1 Kor. 14:1-40)
14. Het probleem van verkeerd onderwijs over de opstanding van de doden (1 Kor. 15:1-58)
15. Het probleem van collecte voor de heiligen (1 Kor. 16:1-3)

De Korinthische kerk werd geplaagd door problemen! Kerken worden tegenwoordig geconfronteerd met veel van dezelfde problemen in een of andere vorm. Paulus wilde dat deze gelovigen zouden weten dat er een God in de hemel is die een grote PROBLEEMOPLOSSER is! Gods volk moet

ervoor zorgen dat ze de aanwijzingen en instructies van God in Zijn Woord volgen. De problemen kunnen worden opgelost, maar ze moeten worden opgelost op GODS MANIER! Doe dan moeite bij Zijn Woord te blijven (2 Timotheüs 3:15-17), in de wetenschap, zo leert 1 Korinthiërs 10:13 bovendien, dat God niets zal toelaten boven wat u kan dragen:



De vele problemen waarmee de Korinthiërs werden geconfronteerd, leken sterk op de problemen waarmee de kinderen van Israël lang geleden werden geconfronteerd. Vandaag bestaan dezelfde problemen nog steeds!

Het boek 1 Korinthiërs is misschien het best bekend om zijn grote hoofdstuk over LIEFDE (hoofdstuk 13) en zijn geweldig hoofdstuk over de OPSTANDING (hoofdstuk 15)!

Paulus de apostel

Het boek 2 Korinthiërs is waarschijnlijk rond 56 na Christus geschreven, minder dan een jaar nadat 1 Korinthiërs was geschreven. Dit is de meest persoonlijke brief van de pen van Paulus die we hebben. We leren meer over Paulus (wat voor soort persoon hij was, zijn leven, zijn bediening, enz.) uit deze brief dan uit enige andere brief in het Nieuwe Testament. Natuurlijk leren we ook veel over Paulus' leven en bediening in het boek Handelingen.

Het lezen van 2 Korinthiërs is bijna hetzelfde als het lezen van een autobiografie. In deze door God geïnspireerde brief zien we Paulus' grote liefde voor de Korinthiërs en de grote zorg die hij had voor hun geestelijke vooruitgang (2 Korinthiërs 2:4; 6:11; 11:2; 12:14-15; 12:19; 13:10).

Hier is een voorbeeld van hoe we uit dit boek leren over het leven van Paulus. In Handelingen 9:16 zei de Heer over Paulus: "Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam". Paulus leed voor zijn Heer en Heiland! Kunt u bij het lezen van 2 Korinthiërs 11:23-28 zeven manieren noemen waarop Paulus leed?

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

De Korinthiërs moesten ook erkennen dat Paulus Gods man en Gods apostel was. In zowel 1 als 2 Korinthiërs hielp Paulus de Korinthiërs te begrijpen dat hij werkelijk een door God gezonden apostel was om voor de kerken te zorgen (1 Korinthiërs 9:1-2; 2 Korinthiërs 10:1-18 en 12:11-12). Zelfs vandaag moeten we die leiders onderscheiden en respecteren die God over de plaatselijke kerk heeft gegeven om ons te onderwijzen, te leiden en te voeden (1 Thessalonicenzen 5:12-13; Hebreënen 13:17). Hebt u God gedankt voor uw leiders die God aan uw plaatselijke kerk heeft gegeven?

Problemen van buitenaf - de Galatenbrief

De Korinthiërs hadden problemen van binnenin de kerk - problemen die ze zelf hadden veroorzaakt. De Galaten echter hadden problemen veroorzaakt door buitenstaanders, zelfs door valse leraren die hen lastig vielen en hun een grote dwaling leerden (Galaten 1:6-7; 5:10). Paulus' brief aan de Galaten was een van zijn eerste brieven. Hij werd verzonden naar een groep kerken (Galaten 1:2) in wat tegenwoordig Klein-Azië wordt genoemd en vroeger de Romeinse provincie Asia was (zie op de kaart).

Galaten wordt de strijdbrief van Paulus genoemd. Paulus maakte zich grote zorgen over de valse leer die onder deze kerken werd verspreid.

Niets is schadelijker dan valse leer. Mensen zijn meestal voorzichtig met de dingen die ze eten, drinken en voorgeschoteld krijgen. Zou u giftige paddenstoelen eten? Zou u iets drinken waarin ook maar een klein beetje arsenicum vermengd zou zijn? Zou u bedorven vis eten? Zulke dingen kunnen het leven veel schade toebrengen en zelfs vernietigen!

Welk flesje is dodelijk?



Hierboven vier verschillende sterkten arseen (gif) in de oplossingen 1%, 5%, 20% en 50%. Elk flesje brengt de dood, de hoge dosissen sneller maar de andere wat trager.

In de geestelijke wereld kan valse leer dodelijk zijn. Als iemand gered wil worden en naar de hemel wil gaan, dan moet hij het ware Evangelie horen (het Evangelie dat Paulus uiteenzette in het boek Romeinen - zie hoofdstuk 5 van onderhavige aantekeningen). Het Evangelie dat een sekte leert, zal een mens nooit redden. Een vals Evangelie kan nooit een echte redding tot stand brengen.

In Galaten zegt Paulus dat als iemand een vals Evangelie predikt, **Gods vloek op hem zal zijn:**

“Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij **vervloekt**. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij **vervloekt**” (Galaten 1:8-9)!

HOE KAN EEN MENS GEKEND WORDEN BIJ GOD?

De valse leraren zeiden dat een mens in Christus moet geloven EN ook de WET moet HOUDEN om gerehabiliteerd (hersteld, gekend) te kunnen worden bij God (vgl. Handelingen 15:1-2). Is dit waar? Wordt een mens gered (gerechtvaardigd) door zich aan Gods wet te houden óf door in Gods Zoon te geloven?:

“Wij ... weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus” (Galaten 2:16).

Als een mens gered kon worden door de wet te onderhouden, waarom moest Christus dan sterven? Zijn dood zou tevergeefs zijn geweest:

“Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven” (Galaten 2:21).

HOE KAN EEN MENS CORRECT LEVEN VOOR GOD?

De valse leraren zeiden dat een mens het christelijke leven moet leiden door te proberen de wet te onderhouden én de feestdagen en heilige dagen in acht te nemen. Paulus repliceerde daarop:

“O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? ² Dit alleen wil ik van u vernemen: **Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet**, of uit de prediking van het geloof? ³ Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? ⁴ Hebt u tevergeefs zoveel geleden? ...

En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? ¹⁰ **U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren.** ¹¹ Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen” (Galaten 3:1-6; 4:9-11).

Als we het christelijke leven DOOR GELOOF zijn **begonnen** (zo werden we gered), moeten we het christelijke leven dan ook niet door geloof **voortzetten** (Galaten 3:2-6)? Ik ben niet gered door mijn eigen werken en ik leef het christelijke leven niet door mijn eigen werken. De “werken” die louter **ik** produceer zijn niet erg goed (Galaten 5:19-21)! Ik werd gered door erop te vertrouwen dat God een groot werk in mijn hart zou doen, en ik moet het christelijke leven leiden door erop te vertrouwen dat God een groot werk in mij zal doen door Zijn Heilige Geest (Galaten 5:16, 22-23)!¹

**Telkens als ik probeer, faal ik;
Wanneer ik vertrouw, slaagt HIJ!**

Het boek Galaten wordt het best samengevat door één vers:

GALATEN 2:20

“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20).

Geldt dit ook voor u?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Efeziërs 2:10 zegt: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”. God doet het werk.