

Hoofdstuk 3

Het Evangelie naar Johannes

Wijst op de Zoon van God

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling/bewerking en plaatjes door M.V.

Zoals we in het laatste hoofdstuk kort zagen, stelt het Evangelie van Johannes Christus voor als GOD (de G oddelijke Zoon), Degene die uit de hemel is neergedaald om de Heiland van de wereld te zijn!

Johannes, de menselijke schrijver, was een van de twaalf discipelen; hij was ook de broer van Jakobus (Mattheüs 10:2). Hij wordt de discipel “die Jezus liefhad” genoemd (Johannes 13:23; 21:20). Johannes was persoonlijk getuige van de meeste dingen waarover hij in dit Evangelie schreef en hij was er ook bij toen deze gebeurtenissen plaatsvonden. Moeten we de dingen accepteren die Johannes in dit boek heeft geschreven (zie Johannes 19:35 en 21:24)? “En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft”. Waren er andere dingen die Johannes over de Heer had kunnen schrijven (Johannes 21:25)? “En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten”.

Wat zijn de andere vier boeken uit het Nieuwe Testament die Johannes schreef? 1 Johannes; 2 Johannes; 3 Johannes en Openbaring. Dit zijn de laatste boeken in het Nieuwe Testament, afgezien van Judas).

Waarom schreef Johannes dit Evangelie? Waarom noteerde Hij zorgvuldig sommige dingen die Jezus zei en deed in dit boek? In Johannes 20:31 vertelt Johannes ons precies waarom hij dit Evangelie schreef:

“Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam”.

God wil dat mensen in Zijn Zoon geloven, en zij die wel geloven, zullen LEVEN hebben. Vergelijk ook Johannes 6:47: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven”.

Is Jezus echt de Zoon van God?

Veel mensen zouden zeggen dat Hij maar een mens was, een goede leraar, een goed voorbeeld of een beroemde profeet. Wie was hij? Het Evangelie van Johannes beantwoordt deze vraag heel duidelijk. Onderzoek alstublieft de onderstaande verzen:

Johannes 1:1: In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het **Woord was God**. **De Bijbel zegt dat Jezus Christus (het WOORD - zie Johannes 1:14) GOD is!**

Johannes 1:3: **Alle dingen zijn door het Woord gemaakt**, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. **Jezus Christus heeft alle dingen gemaakt (dit betekent dat Hij de Schepper is - zie Genesis 1:1).**

Johannes 5:17-18: Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. ¹⁸ Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei **dat God Zijn eigen Vader was**, en daarmee **Zichzelf aan God gelijk maakte**. **Jezus zei dat God Zijn Vader was (dit betekent dat Hij beweerde de Zoon van God te zijn) en dus maakte Hij Zichzelf gelijk aan God.**

Johannes 5:22, 27: Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het **oordeel aan de Zoon** gegeven ... ²⁷ en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. **Jezus Christus is de uiteindelijke rechter van alle mensen.**

Johannes 5:28-29: Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, **Zijn** [= Jezus] stem zullen horen, ²⁹ en zij zullen **eruitgaan**: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. **Jezus zal op een dag alle mensen uit de dood opwekken.**

Johannes 5:23: opdat allen de Zoon eren **zoals zij de Vader eren**. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. **Mensen moeten Jezus Christus eren zoals ze God eren.**

Johannes 6:41-42, 51: De Joden dan morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. ⁴² En zij zeiden: Is Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan Hij dan zeggen: **Ik ben uit de hemel neergedaald?** ... ⁵¹ Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. **Jezus is degene die uit de hemel is neergedaald.**

Johannes 8:58-59: Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Vóór Abraham geboren was, ben Ik** [= *ego eimi*]. ⁵⁹ Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg. **Jezus vertelde de joden dat Hij al bestond vóór Abraham (die 2000 jaar eerder leefde). Vanwege deze bewering wilden de joden Jezus doden.**

Johannes 9:35-38: Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: **Geloof u in de Zoon van God?** ³⁶ Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven? ³⁷ En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het. ³⁸ En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij **aanbad Hem**. **Jezus gaf zicht aan een blinde man, en toen vertelde Hij deze man dat Hij de Zoon van God was.**

Johannes 10:11, 14: Ik ben **de goede Herder**; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen ... ¹⁴ Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend. **Jezus beweerde de GOEDE HERDER te zijn en elke Jood wist wie de GOEDE HERDER was (zie Psalm 23:1).**

Johannes 10:30-33: **Ik en de Vader zijn één.** ³¹ De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen. ³² Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij? ³³ De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, **Die een Mens bent, Uzelf God maakt**. **Jezus zei dat Hij en de Vader EEN waren. De Joden wilden Hem doden voor deze verklaring omdat ze wisten dat Hij beweerde God te zijn (of Zichzelf God maakte).**

Johannes 17:5, 24: En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met **de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was** ... Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad **vóór de grondlegging van de wereld**. **Jezus was bij God de Vader nog voordat de wereld was geschapen.**

Johannes 18:4-6: Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u? ⁵ Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben [= *ego eimi*] *het*. En Judas, die Hem verraadde, stond ook bij hen. ⁶ Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, **deinsden zij terug en vielen op de grond**. **Jezus zei: "IK BEN" en alle mensen die Hem probeerden te arresteren deinsden terug én vielen op de grond.**

Johannes 19:7: De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want **Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt**. **De joden vonden dat Jezus zou moeten sterven en gekruisigd worden omdat Hij beweerde de Zoon van God te zijn (en een dergelijke bewering beschouwden ze als godslastering volgens hun wet).**

Johannes 20:28-29: En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: **Mijn Heere en mijn God!** ²⁹ Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. **Thomas riep eens uit: "Mijn Heer en mijn God". Jezus zei niet:**

“Thomas, je hebt een vreselijke fout gemaakt. Je hebt me GOD genoemd en ik wil dat je weet dat ik niet echt God ben”.



De werken of de wonderen die Jezus deed, bewezen dat Hij werkelijk de Zoon van God was (zie Johannes 5:36 en Johannes 10:25, 38). Zie de **zeven grote wonderen** die Johannes in dit Evangelie heeft opgetekend:

- Johannes 2:1-11 Het veranderen van water in wijn
- Johannes 4:46-54 De genezing van de zoon van de hoveling
- Johannes 5:1-18 De genezing van de verlamde man
- Johannes 6:6-13 Het voeden van de 5000
- Johannes 6:16-21 Het lopen op het water
- Johannes 9:1-7 Het geven van zicht aan een blinde
- Johannes 11:1-45 Het opwekken van Lazarus uit de doden

Ook al stelt dit boek Jezus voor als GOD, de goddelijke Zoon, het Evangelie van Johannes maakt ook heel duidelijk dat Jezus een **mens** was. Hoe laten de volgende verzen zien dat Jezus echt een mens was?

- Johannes 4:6 Jezus was vermoeid
- Johannes 4:7 en 19:28 Jezus had dorst
- Johannes 11:35 Jezus weende
- Johannes 19:30, 33 Jezus stierf

Jezus was een mens, maar Hij was meer dan een gewone mens. Hij was de GOD-MENS, Degene die in het Oude Testament wordt beschreven als de grote **IK BEN** (zie Exodus 3:14 en Johannes 8:58). Keer op keer zei Jezus in het Evangelie van Johannes: “IK BEN”:

Jezus' zeven "Ik Ben" uitspraken in Johannes						
Johannes 6:48-51 "Ik ben het Brood des levens"	Johannes 8:12 "Ik ben het Licht der wereld"	Johannes 10:9 "Ik ben de Deur"	Johannes 10:11 "Ik ben de goede Herder"	Johannes 11:25 "Ik ben de Opstanding en het Leven"	Johannes 14:6 "Ik ben de Waarheid en het Leven"	Johannes 15:1 "Ik ben de ware Wijnstok"
De Onderhouder	De Verlichter	De Middelaar	De Zorgdrager	De Levengever	De Leider	De Vruchtgever
Hij geeft ons alles wat we nodig hebben ten leven	Hij brengt levenslicht in een duistere wereld	Hij brengt ons tot de behoudenis	Hij beschermt en zorgt voor ons	Hij brengt ons van de dood in het eeuwige leven	Hij leidt ons tot de Vader	Hij maakt ons productief

Wat betekenen elk van deze zeven 'IK BEN'-uitspraken voor u persoonlijk? Is Hij echt al deze dingen voor u? Is het belangrijk voor ons om te geloven dat Jezus precies is wie Hij zei dat Hij is? Hij zei tot de Farizeeën: "want **als u niet gelooft** dat IK *het* BEN [*ego eimi*], **zult u in uw zonden sterven**" (Johannes 8:24).

Een van de sleutelwoorden in het Evangelie van Johannes is het woord "geloven". Keer op keer wijst het Evangelie van Johannes naar de Heer Jezus Christus als Degene in Wie wij moeten geloven, waarop we moeten vertrouwen, ons aan moeten wijden en waar we op moeten vertrouwen voor onze eeuwige redding. **WAT MOET EEN PERSOON DOEN OM EEUWIG LEVEN TE HEBBEN?** Laten we eens kijken hoe het Evangelie van Johannes deze vraag beantwoordt. (vul verder aan):

1) Johannes 1:12: Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven

a) De zondaar moet Christus aannemen en in Zijn Naam geloven.

b) God belooft de zondaar dat hij een kind van God zal worden.

2) Johannes 3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

a) De zondaar moet in Christus geloven.

b) God belooft de zondaar dat hij niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

3) Johannes 3:18

a) De zondaar moet _____

b) God belooft de zondaar _____

4) Johannes 3:36

a) De zondaar moet _____

b) God belooft de zondaar _____

5) Johannes 5:24

a) De zondaar moet _____

b) God belooft de zondaar _____

6) Johannes 6:35

a) De zondaar moet _____

b) God belooft de zondaar _____

7) Johannes 6:47

a) De zondaar moet _____

b) God belooft de zondaar _____

8) Johannes 11:25

a) De zondaar moet _____

b) God belooft de zondaar _____

Deze verzen leren hetzelfde als Handelingen 16:31: "Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis".

Vanwege de vele reddingsverzen die in dit Evangelie worden gevonden en omdat Johannes dit boek schreef zodat mensen zouden kunnen **geloven** (Johannes 20:31), is dit een uitstekend boek om aan te bevelen aan onze niet-geredde vrienden en geliefden. Als iemand interesse lijkt te hebben om de Bijbel te lezen, zeg hem dan dat hij moet beginnen met het Evangelie van Johannes. Als hij geen bijbel heeft, kun je hem een kopie van het Evangelie van Johannes geven (dat je waarschijnlijk van

je voorganger of je christelijke boekenwinkel kunt krijgen). Als iemand de Bijbel wil lezen, is het Evangelie van Johannes het beste boek om te beginnen. Johannes gebruikt eenvoudige woorden die gemakkelijk te begrijpen zijn (zie Johannes 1:1-12 - “Woord, leven, licht, duisternis, God, getuigenis, geloof, wereld, aannemen, enz.”). U kunt uw vriend zelfs vertellen dat u bereid bent hem/haar te ontmoeten om samen het Evangelie van Johannes te lezen. Misschien kunt u elke keer dat u elkaar ontmoet een hoofdstuk lezen.

Mensen kunnen zich identificeren met de gebeurtenissen die in het Evangelie van Johannes worden beschreven, en ze kunnen mensen in dit boek vinden die net als zij zijn. Thomas was bijvoorbeeld een ongelovige - iemand die weigerde te geloven tenzij hij het bewijs voor zijn ogen kon zien (Johannes 20:24-29). De Samaritaanse vrouw die Jezus bij de bron ontmoette, was een zondares en een afgewezen van de samenleving omdat de Joden de Samaritanen haatten (Johannes 4:7-18). Nicodemus was een religieus persoon die opnieuw geboren moest worden (Johannes 3:1-16). De blinde man die Jezus genas, was iemand die wilde geloven, maar niet zeker wist in wie hij moest geloven (Johannes 9:35-38). Filippus wilde God kennen en hij wilde weten hoe God werkelijk was (Johannes 14:7-12). Er zijn dus ook mensen die dezelfde behoeften hebben en die veel hulp kunnen vinden door dit Evangelie te lezen.

Het Johannesevangelie bevat een prachtige boodschap van hoop en goed nieuws. Maar het bevat ook een boodschap van slecht nieuws voor degenen die de Heiland niet willen ontvangen. Aan welke kant van onderstaand schema bevindt u zich?

GOED NIEUWS		SLECHT NIEUWS	
	<i>Vers</i>	<i>Vers</i>	
EEN KIND VAN GOD	1:12	8:44	EEN KIND VAN DE DUIVEL
DEGENE DIE EEUWIG LEVEN HEEFT	3:15-16	3:15-16	DEGENE DIE VERLOREN GAAT
NIET VEROORDEELD	3:18	3:18	AL VEROORDEELD
HEEFT EEUWIG LEVEN	3:36	3:36	DE TOORN VAN GOD BLIJFT OP HEM
ZONDEN WORDEN VERGEVEN	8:24b	8:21-24	ZONDEN BLIJVEN TOEGEREKEND
VRIJGEMAAKT	8:36	8:34	SLAAF VAN ZONDE
LEVEN	5:29	5:29	VERDOEMENIS
LICHT VAN HET LEVEN	8:12	8:12	DUISTERNIS
GELOVIGE		ONGELOVIGE	

Meer over het Johannesevangelie:

- Het Johannesevangelie, uitgebreid: <http://www.verhoevenmarc.be/johannesevangelie.htm>
- Het Johannesevangelie, kort: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/EvangelieJohannes.pdf>
- Detailstudies over verzen in het Johannesevangelie:
 - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Johannes20-vs23.pdf>
 - http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Johannes_17_oecumene.pdf
 - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eenheid-Jezusgebed.pdf>
 - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf>
 - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/menselijke-goden.pdf>
 - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Joh20vs21.pdf>
 - http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Joh15_1-8.pdf

- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Het-Woord.pdf>
- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Johannes_1-1.pdf
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Comma-Johanneum.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Comma-Johanneum-DeJonge.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Comma-Johanneum-Defence.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/comma-WOL.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eniggeboren.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ik-Ben.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ik-Ben-2.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/voorbestaanZoon.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Godheid-Jezus-in-Johannes.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm