

Hoofdstuk 13

Openbaring

Een Profetisch meesterwerk

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

We hebben al 26 van de nieuwtestamentische boeken overwogen en we zijn nu klaar om het laatste boek van de bijbel, het boek Openbaring, te bestuderen. In het Oude Testament staan veel profetische boeken zoals Daniël, Jesaja, Ezechiël, Zacharia, etc. Het grote profetische meesterwerk van het Nieuwe Testament is het boek Openbaring.

Op de avond voordat Hij aan het kruis stierf, sprak Jezus tot Zijn discipelen en vertelde hen dat Hij veel dingen had die Hij tegen hen wilde zeggen, maar ze waren nog niet klaar voor deze belangrijke informatie (Johannes 16:12). Vervolgens gaf Jezus in Johannes 16:13 een belofte: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de **toekomstige dingen zal Hij u verkondigen**”.

Het boek Openbaring gaat over **wat komen gaat** (toekomstige dingen). Soms hoor je mensen zeggen: “Waar gaat deze wereld naartoe?” of “Wat gaat er in de toekomst gebeuren?” Het laatste boek in de Bijbel helpt deze vragen te beantwoorden!

De auteur

Wie is de menselijke auteur van dit boek (Openbaring 1:4, 9; 22:8)? _____. Welke andere boeken uit het Nieuwe Testament schreef hij?

In het vorige hoofdstuk leerden we dat Johannes de laatste jaren van zijn leven de Heer diende in de stad Efeze. Was Johannes nog steeds in Efeze toen hij het boek Openbaring schreef (zie Openbaring 1:9)? _____ Johannes was op het kleine eiland Patmos dat in de Egeïsche Zee ligt, niet ver van Efeze (zie kaartje hierna). Door vervolging was Johannes verbannen naar dit eiland. De reden waarom hij daarheen werd gestuurd, was niet omdat hij een misdadiger was, maar omdat hij Gods Woord predikte en een uitstekende getuige was voor Christus (“omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus” - Openbaring 1:9). Degenen die van de bijbel houden en die van de Christus van de bijbel houden, worden soms geroepen om voor hun geloof te lijden.

Het boek Openbaring werd geschreven aan het einde van de eerste eeuw, waarschijnlijk rond 95 na Christus, tijdens het bewind van keizer Domitianus, die de gelovigen hevig vervolgde. Dit is het laatste boek van de Bijbel dat is geschreven. Terwijl Johannes de laatste verzen van dit boek opschreef (zie Openbaring 22:18-21), was het alsof God Zijn laatste “periode” aan het einde plaatste. Een punt betekent dat een zin is afgelopen. Een laatste periode betekent dat er geen zinnen meer zijn! Toen Johannes het laatste “AMEN” (Openbaring 22:21) neerlegde, was de Bijbel voltooid! Alle 66 boeken waren nu af!

Vandaag hebben we iets dat Abraham, Mozes, David, Daniël, Johannes de Doper, Petrus en Paulus nooit hebben gehad! **We hebben een voltooide Bijbel!** We mogen nooit iets toevoegen aan of af-

trekken van Gods Woord (Openbaring 22:18-19)! Het is onze taak om het te lezen, te begrijpen, te geloven, te gehoorzamen en ernaar te leven!



Gods openbaring

In de Statenvertaling (SV en HSV) is de titel van dit boek “De Openbaring van Johannes”. Dit is niet echt de juiste titel. Johannes was slechts degene die God gebruikte om deze openbaring op te schrijven. De juiste titel is te vinden in Openbaring 1:1: “Openbaring van Jezus Christus”. We noemen dit boek “Openbaring” omdat het de OPENBARING van Jezus Christus is.

Wat betekent het woord “openbaring”? Het woord “openbaring” betekent een onthulling of blootlegging van iets. Als iemand bijvoorbeeld een sluier over het gezicht draagt, moet de sluier worden verwijderd zodat het gezicht kan worden onthuld! Anders zou je nooit weten hoe de persoon eruit ziet!

Heel vaak wanneer een groot kunstwerk voor het eerst wordt tentoongesteld (een beroemd schilderij of sculptuur), wordt het eerst bedekt. Dan is er de **onthullingsceremonie** wanneer het kunstwerk voor het eerst wordt onthuld en gezien.

God heeft een meesterwerk dat Hij wil onthullen! God heeft een groot doel en plan voor de mensheid dat Hij bekend wil maken! In het boek Openbaring onthult God de toekomst en laat hij ons zien wat komen gaat. Hij onthult Zijn doel en programma. Hij onthult de vreselijke oordelen die op ongelovigen zullen neerkomen. Hij openbaart de eeuwige geneugten van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die door gelovigen zullen worden gedeeld. Bovenal openbaart Hij Zijn gezegende Zoon wiens naam “Koning der koningen en Heer der heren” is (Openbaring 19:16). Het is de openbaring van Jezus Christus!

Een boek voor dienstknechten!

Het eerste vers van dit boek (1:1) vertelt ons dat God deze openbaring aan zijn **dienstknechten** wil tonen. Dit woord “dienstknechten” betekent ook “slaven”. Dit boek is voor slaven, en alleen zij kunnen het boek Openbaring echt begrijpen. Ben je een dienstknecht van Jezus Christus (zie Judas 1:1)? Bezit Hij jou (1 Korintiërs 6:19-20)? Wat is het een geweldige dienst om bij zo’n Meester en Heer te horen!

Een slaaf is niet vrij om zijn eigen gang te gaan. Een slaaf moet naar zijn meester luisteren en moet de wil van zijn meester uitvoeren. Het boek Openbaring is voor degenen die liefdeslaven van Jezus Christus zijn. Het is voor degenen die kunnen zeggen: “Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert” (1 Samuël 3:9). Niet alleen het boek Openbaring, maar de hele Bijbel is eigenlijk alleen voor degenen die willen horen en doen wat de Heer zegt! En wanneer dit boek wordt gelezen, wordt een zeer speciale zegen beloofd (zie Openbaring 1:3): “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in **acht nemen** wat daarin geschreven staat” (gehoorzamen)!

De grote voltooiing

Een race wordt pas voltooid als de hardloper de finishlijn overschrijdt. Alleen dan kan de hardloper zeggen: “Ik heb de race voltooid!” Zonder het boek Openbaring zou de Bijbel erg onvolledig zijn, als een verhaal zonder einde. Het is het grote afsluitende en laatste boek van de Bijbel. Wat in Genesis is begonnen, wordt in Openbaring beëindigd. Genesis vertelt ons hoe alles begon; Openbaring vertelt ons hoe alles zal eindigen. De volgende grafiek brengt dit naar voren:

Genesis	Openbaring
Eerste boek	Laatste boek
Beantwoordt de vraag: Waar kom ik vandaan? (oorsprong van de mens)	Beantwoordt de vraag: Waar ga ik heen? (lot van de mens)
Verloren paradijs (Genesis 3)	Paradijs herwonnen (Openbaring 21-22)
De oorspronkelijke hemel en aarde (universum) (Genesis 1:1)	De nieuwe hemel en aarde (universum) (Openbaring 21:1)
Vloek uitgesproken (Genesis 3:14, 17)	Vloek opgeheven (Openbaring 22:3)
Dood binnengegaan (Genesis 2:17; 3:19)	Geen dood meer (Openbaring 21:4)
Verdriet (Genesis 3:17)	Geen verdriet meer (Openbaring 21:4)
“In het begin” (Genesis 1:1)	“Volbracht” (Openbaring 10:7)

Satans carrière

Satan, die in het eerste boek van de Bijbel (Genesis 3) als slang verschijnt, staat centraal in de zaken van de mensen. In het laatste boek van de Bijbel wordt zijn uiteindelijke bestemming ontvouwd. De finale **neerwaartse val** van Satan wordt beschreven in het boek Openbaring:

WAARSCHUWING :

**Trots komt vóór de ondergang,
en hoogmoed komt vóór de val**

Spreeken 16:18
1Timotheüs 3:6

1. EEN **VAL** NAAR DE AARDE (Openbaring 12:9, 12)
Dit zal plaatsvinden in het midden van de verdrukking. Satan zal niet langer toegang hebben tot de hemel zoals in de hoofdstukken 1 en 2 van Job.
2. Een **VAL** naar de afgrond (Abyssos) of bodemloze put (Openbaring 20:1-3) Dit vindt plaats bij de tweede komst van Christus.
3. EEN **VAL** IN DE POEL VAN VUUR (Openbaring 20:10). Dit vindt plaats na het 1000-jarig koninkrijk.

Waarom profetie?

Waarom heeft God de tijd genomen om ons te vertellen over de dingen die gaan komen? Waarom heeft Hij ons dingen over de toekomst onthuld? Wordt het boek Openbaring alleen gegeven om de nieuwsgierigheid van de mens te bevredigen voor wat ons te wachten staat?

God geeft ons informatie over de toekomst zodat we kunnen weten hoe we in het heden moeten leven! Een juist en correct begrip van profetie zou ons moeten helpen om vandaag te leven!

Het boek Openbaring werd oorspronkelijk gezonden aan gelovigen die in de Romeinse provincie Asia woonden (let op de zeven kerken waarnaar Johannes het boek Openbaring stuurde - Openbaring 1:4 – zie op het kaartje hogerop). Deze gelovigen maakten zeer moeilijke tijden door. De Romeinse keizer Domitianus eiste dat iedereen voor hem boog en hem aanbad. De christenen die dit weigerden, werden hevig vervolgd en velen werden ter dood gebracht. Geeft het boek Openbaring deze mensen enige hoop of aanmoediging?

Het boek Openbaring beschrijft een tijd van vervolging die veel groter is dan welke van de Romeinse vervolgingen dan ook. Als God gelovigen kan helpen die in de grote tijd van verdrukking leven, dan is Hij dezelfde God die de vroege christenen zou kunnen helpen! Het boek Openbaring laat zien dat, hoewel de dingen op deze aarde erg moeilijk zullen worden, er uiteindelijk **overwinning is** voor degenen die tot Christus behoren! Hoe de dingen er ook uitzien, God heeft de controle, en degenen die aan Gods kant staan, kunnen niet verliezen! God is nooit een verliezer, en evenmin degenen die op Hem vertrouwen!

Gebarentaal

Het boek Openbaring staat vol met symbolen, en daarom vinden velen deze erg moeilijk te begrijpen. Veel van deze symbolen worden in het boek uitgelegd. Wat zijn bijvoorbeeld de zeven sterren en de zeven kandelaars of kandelaars (Openbaring 1:12, 16)? Het antwoord is te vinden in Openbaring 1:20: “Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. Wat zijn de “wateren” die in Openbaring 17:1 worden genoemd? Het antwoord wordt gegeven in Openbaring 17:15!: “volken, menigten, naties en talen”. We hoeven niet over deze dingen te gissen, want God heeft ons verteld wat de symbolen betekenen!

Veel van de gebruikte symbolen zijn te vinden in het Oude Testament. Om het boek Openbaring correct te begrijpen, moeten we het Oude Testament goed begrijpen, vooral het boek Daniël. Een gelovige kan het laatste boek van de Bijbel niet begrijpen, afgezien van de andere 65 boeken! God wil dat we de Schrift met de Schrift vergelijken. Hier zijn slechts enkele voorbeelden van hoe het Oude Testament ons helpt het boek Openbaring te begrijpen:

_____	Openbaring 11:14 - twee olijfbomen	A. Genesis 3:1, 4, 13-15
_____	Openbaring 12:1 - twaalf sterren	B. Genesis 37:9-10
_____	Openbaring 12:9 - de draak	C. Jesaja 65:17
_____	Openbaring 21:1 - nieuwe hemelen en nieuwe aarde	D. Zacharia 4:3

De Bijbel legt zichzelf vaak uit!

De wereldwijde plagen

Onze wereld heeft God verworpen, Christus verworpen, de Bijbel verworpen en de waarheid verworpen. Hierdoor is onze wereld op weg naar oordeel. De Heer Jezus sprak over een toekomstige dag van moeilijkheden, welke de moeilijkste periode in de hele menselijke geschiedenis zal zijn: “Want dan zal er een **grote verdrukking** zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Mattheüs 24:21). Een van de redenen waarom

dit zo'n moeilijke tijd op aarde zal zijn, is dat mensen te maken zullen krijgen met plagen en oordelen die door God zijn gezonden.

Het boek Openbaring beschrijft drie reeksen oordelen: [1] De zeven zegeloordelen (Openbaring hoofdstuk 6), [2] De zeven bazuinoordelen (Openbaring hoofdstukken 8-9), [3] De zeven schalen-oordelen (Openbaring hoofdstukken 15-16).

In het boek Exodus leren we over tien plagen of oordelen die op het land Egypte vielen. Bij de eerste plaag werden alle wateren (inclusief de wateren van de rivier de Nijl) veranderd in _____ (Exodus 7:20). De tweede plaag betrof een invasie van kikkers zoals beschreven in Exodus hoofdstuk 8:

1 Daarna zei de HEERE tegen Mozes: Ga naar de farao toe en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen.

2 En indien u weigert het te laten gaan, zie, dan zal Ik heel uw gebied met kikkers treffen,

3 zodat de Nijl krioelen zal van kikkers. Ze zullen eruit omhoog klimmen en in uw huis komen, in uw slaapkamer, ja, op uw bed, ook in de huizen van uw dienaren en bij uw volk, ja, in uw ovens en in uw baktroggen.

4 Tegen u, tegen uw volk en tegen al uw dienaren zullen de kikkers omhoog klimmen.

5 Verder zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Strek je hand met je staf uit over de stromen, over de rivieren en over de waterpoelen, en laat er kikkers uit omhoog klimmen over het land Egypte.



[Illustratie uit *Bible Visuals*, Exodus deel 2]

Deze kikkerplaag gebeurde precies zoals de Bijbel het beschrijft. De Egyptenaren werden geplaagd door enorme aantallen kikkers, tot het punt waar deze amfibieën werden gevonden in hun slaapkamers, in hun ovens, enz. Waarom geloven we dit? Omdat de tekst van de Bijbel dat zegt! De tekst van de Schrift is heel duidelijk over deze plaag en we nemen deze uitspraken letterlijk. Deze plaag is echt gebeurd, net zoals beschreven in het boek Exodus.

Er waren acht andere plagen die in Egypte plaatsvonden, zoals beschreven in Exodus 8-10. De laatste Egyptische plaag was het doden van elke eerstgeboren zoon, inclusief de zoon van Farao (Exodus 12:29-30). Deze laatste plaag overtuigde de farao om het volk Israël weg te laten gaan uit zijn land.

Laten we de plagen van Egypte vergelijken met de plagen die in Openbaring worden beschreven:

De plagen van Egypte	De plagen tijdens de verdrukking
Tien plagen	Eenentwintig plagen (zeven zegels, zeven bazuinen, zeven schalen)
Beschreven in Exodus	Beschreven in Openbaring
Bedekt gebied: het land van Egypte	Bedekt gebied: de hele wereld
Ze gebeurden precies zoals beschreven (geschiedenis).	Ze zullen precies gebeuren zoals beschreven (profetie).
Oordeel over een koppige heerser die weigerde God te gehoorzamen.	Oordeel over een hele wereld die weigerde de levende God te geloven en te eren.

De spectaculaire aard van de plagen die in Openbaring worden beschreven, kan worden gezien door vier van de plagen te beschouwen:

1. **De Vierde Zegelplaag** (Openbaring 6:8): “En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde”. *Deze passage geeft aan dat een kwart van de wereldbevolking zal sterven.*

2. **De Zesde Trompetplaag** (Openbaring: 9:18): “Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam”. Zie ook vers 15. *Deze passage geeft aan dat een derde van de wereldbevolking zal sterven.*

De implicaties van de Vierde Zegelplaag en de Zesde Trompetplaag zijn verbluffend wanneer ze met elkaar worden vergeleken. Als een vierde van de wereldbevolking sterft en later een derde sterft, betekent dit dat de oorspronkelijke bevolking van de wereld met de helft zal afnemen, alleen al door deze twee plagen alleen!

Dit kan als volgt worden geïllustreerd:

Stel dat u een oorspronkelijke populatie van acht blokken heeft:



Verminder deze populatie met een kwart en er blijven zes blokken over:



Verminder deze populatie met een derde en er blijven vier blokken over:



Daardoor is uw uiteindelijke populatie (vier blokken) slechts de helft van waarmee u bent begonnen. De studie van alleen al deze twee verschrikkelijke plagen helpt ons te begrijpen waarom de Heer Jezus de grote verdrukking beschreef als de moeilijkste tijd die de aarde ooit zal meemaken (Mattheüs 24:21).

3. De Tweede Bazuinplaag (Openbaring 8):

8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.

9 En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.

Op basis van Gods Woord geloven we dat een derde van de zee bloed zal worden, een derde van de zeedieren zal sterven en een derde van de schepen zal worden vernietigd. Wij geloven dit omdat de tekst dat zegt. Een normale lezing van deze tekst leidt niet tot een andere conclusie. We accepteren de tekst van de Bijbel zonder meer.

4. De Vierde Schaalplaag (Openbaring 16):

8 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur.

9 En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Hier hebben we een gruwelijke beschrijving van de opwarming van de aarde. Deze opwarming van de aarde zal niet door de mens worden veroorzaakt en ook niet door de CO2-uitstoot. Deze plaag komt van de hand van God. Deze plaag zal precies plaatsvinden zoals beschreven, omdat we de tekst van de Schrift letterlijk nemen. We nemen God op Zijn Woord.

Er zijn veel mensen, zelfs degenen die beweren de bijbel te geloven, die niet geloven dat de plagen die in het boek Openbaring worden beschreven, letterlijk zullen worden vervuld. Bijvoorbeeld, preteristen [degenen die geloven dat de meeste profetieën al zijn vervuld] geloven en leren dat deze plagen al zijn vervuld in of rond 70 na Christus. Ze geloven dat de grote verdrukking al heeft plaatsgevonden! We weten uiteraard dat deze plagen niet letterlijk zijn vervuld in 70 na Christus of op enig ander moment in de geschiedenis. We weten dat er nooit een tijd is geweest waarin een derde van de zee bloed werd, een derde van de zeedieren stierf en een derde van de schepen werd vernietigd. Aangezien dit nooit is gebeurd en aangezien God niet kan liegen, moet er een toekomstige vervulling zijn.

Waarom begrijpen niet-dispensationalisten de plagen van Egypte letterlijk, zoals ze precies zijn gebeurd zoals beschreven, en toch ontkennen ze dat de plagen die in Openbaring worden beschreven, ooit letterlijk zullen worden vervuld? Hun positie is erg inconsistent.

Een open boekrol

Het boek Daniël is de “Openbaring van het Oude Testament”, het grote profetische boek van het Oude Testament. Veel van zijn profetieën gaan over de verdrukkingperiode en de wederkomst van Christus. Openbaring spreekt over dezelfde onderwerpen.

Volgens Daniël 12:9 was de rol van het boek Daniël **geheim en verzegeld!** De mensen in Daniëls tijd konden Daniëls profetieën niet volledig begrijpen omdat ze pas in de verre toekomst zouden worden vervuld. De boekrol werd gesloten en verzegeld tot **de tijd van het einde** (Daniël 12:9)!

Geldt hetzelfde voor het boek Openbaring? Is het boek Openbaring een gesloten boek? Gaan de dingen die in het boek Openbaring worden beschreven in de verre toekomst gebeuren of zullen ze binnenkort beginnen te gebeuren (vergelijk Openbaring 1:1)? “Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien **wat spoedig moet geschieden**”.

Lees Openbaring 22:10. Moest Johannes het boek verzegelen of openhouden?: “Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet ...”. Waarom?: “... want de tijd is nabij” (Openbaring 22:10). Tegenwoordig zijn de boeken van Daniël en Openbaring open boeken en boeken die door gelovigen moeten worden begrepen. De Heer Jezus Christus Zelf zei: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de **profeet Daniël**, zult zien staan op de heilige plaats – **laat hij** die het leest, **daarop letten** [KJV: let him **understand**]!” (Mattheüs 24:15).

Gods overzicht van het boek

God heeft ons zijn eigen schets gegeven voor het boek Openbaring. Het staat in Openbaring 1:19 en bestaat uit drie delen:

JOHANNES WILDE DRIE DINGEN SCHRIJVEN:

1. “**Wat u hebt gezien**”

Johannes' visioen wordt beschreven in Openbaring 1.

2. “**Wat is**”

Dit verwijst naar de zeven kerken van de Romeinse Provincie Asia die in Johannes' tijd bestonden (zie de kaart hogerop). Deze kerken worden beschreven in de hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring.

3. **“Wat hierna zal geschieden”**

Dit verwijst naar de toekomstige gebeurtenissen die worden beschreven in het boek Openbaring, hoofdstukken 4-22, waaronder het volgende:

1. De tijd van de verdrukking - Openbaring 6-19
2. De tweede komst van Christus - Openbaring 19
3. Het 1000-jarige koninkrijk - Openbaring 20
4. De nieuwe hemel en aarde - Openbaring 21-22

De volgende tabel helpt je om in één oogopslag de inhoud van het boek Openbaring te zien:

HEER van de kerken (1:13)		Jezus Christus onthuld als LEEUW over de naties (5:5)										LAM der eeuwigheid (22:1)	
Johannes' visioen van Jezus Christus	De 7 Kerken van Asia	Gods Troonzaal	DE OORDELEN (Verdrukking) 1. 7 Zegels (hstk 6) 2. 7 Bazuinen (hstk 8-9) 3. 7 Schalen (hstk 15-16)								↓ 2 ^{de} komst	Duizendjarig Koninkrijk	De Nieuwe Hemel en Aarde (De Eeuwige Staat)
			2 Groepen heiligen	Het boekje	De twee getuigen	Twee tekenen	Twee beesten	Drie engelen	Oordeel Babylon	Koning der koningen			
Hstk 1	2-3	4-5	7	10	11	12	13	14	17 18	19	20	21-22	
Wat u hebt gezien	Wat is	Wat hierna zal geschieden (toekomst)											
		Openbaring 1:19											

Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen die we in de toekomst kunnen verwachten:



Bovenstaande nummers komen overeen met onderstaande nummers:

1. DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST en de geboorte van de Kerk op de Pinksterdag (Handelingen 2).
2. DE OPNAME VAN DE KERK (Openbaring 3:10; 1 Thessalonicenzen 4:13-18; Johannes 14:1-3) wanneer Hij Zijn gelovigen in de lucht ontmoet.
3. DE TIJD VAN DE VERDRUKKING, waarvan de laatste 3½ bekend zijn als de Grote Verdrukking (Mattheüs 24:21).
4. DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS als Koning der koningen en Heer der heren (Openbaring 19) wanneer Christus naar de aarde terugkeert om de wereld te oordelen en als Koning te regeren.

5. HET DUIZENDJARIG KONINKRIJK wanneer Christus 1000 jaren op aarde regeert (Openbaring 20:1-6).
 6. DE LAATSTE OPSTAND en HET LAATSTE OORDEEL (Openbaring 20:7-15)
 7. DE EEUWIGE STAAT (Openbaring 21-22).
-

Bestudeer Openbaring:

- <http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm