

Hoofdstuk 1

Betekenis van het Nieuwe Testament

De weg voorbereiden (inleiding op het Nieuwe Testament)

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Op de avond voordat Hij aan het kruis stierf, zei de Heer Jezus deze woorden: “Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt tot **vergeving** van zonden” (Mattheüs 26:28). De uitdrukking “Nieuwe Testament” betekent hetzelfde als “Nieuw Verbond”. Toen de Joodse discipelen van de Heer deze woorden hoorden, kenden ze de term “nieuw verbond” (testament). God had de Joden een prachtige belofte gegeven die in Jeremia 31:31-34 staat. Lees deze vier verzen zorgvuldig:

“Zie, er komen dagen, spreekt JaHWeH¹, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, ³² niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt JaHWeH. ³³ Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt JaHWeH: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. ³⁴ Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken JaHWeH, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt JaHWeH. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken”.

Belangrijke punten hieruit en enkele vragen:

1. Het was JaHWeH Die beloofde een nieuw verbond te sluiten met de natie Israël (vers 31).
2. Dit nieuwe verbond was anders dan het verbond dat God met de Joden sloot in de dagen van Mozes (vers 32).
3. Het Joodse volk hield het Oude Verbond (de wet en de geboden die God door Mozes gaf) niet maar ze hebben ze het gebroken (vers 32).
4. Denk je dat jij de tien geboden perfect kunt houden? _____. Heb je altijd het “grootste gebod” gehoorzaamd (Mattheüs 22: 36-38)? _____. Bent u een “houder van de wet” of een wetsovertreder? _____. Kan de zondige mens Gods heilige wet houden (vergelijk Johannes 7:19)? _____.
5. Onder het Oude Verbond schreef God Zijn wet op stenen tafelen (2 Korintiërs 3:3). Maar onder het Nieuwe Verbond schrijft God Zijn wet in hun binnenste en in hun hart schrijven (vers 31:33 en vergelijk 2 Korintiërs 3:3). Zal Gods volk Israël, met Gods wet in hun hart geschreven, de wet houden of de wet overtreden (Ezechiël 11:19-20; 36:25-27)? _____
6. Onder het Oude Verbond stonden mannen en vrouwen voor God, de rechtvaardige Rechter als schuldige wetsovertreders. Maar onder het Nieuwe Verbond zullen zij een relatie met God hebben (vers 31:33).
7. Jeremia 31:34 beschrijft het koninkrijkstijdperk dat in de toekomst zal plaatsvinden. Tijdens dat koninkrijk zal de natie Israël de zegeningen van het Nieuwe Verbond genieten. Zal het gedurende deze tijd nodig zijn om tot burenen te getuigen en anderen te vertellen dat ze de Heer moeten kennen (vers 31:34)? _____. Jesaja 11:9 zegt het zo: Men zal nergens kwaad doen of verderf

¹ Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. *tetra* = vier). In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. “De HEERE” staat niet in de grondtekst, wel “JHWH”!

aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water *de bodem* van de zee bedekt”.

8. Deze twee grote beloften vind je in het Nieuwe Verbond die beginnen met de woorden “IK WIL” (zie vers 31:34)?

IK ZAL “hun ongerechtigheid vergeven”

IK ZAL “aan hun zonde niet meer denken”

Zie ook Romeinen 11:27:

IK ZAL “hun zonden wegnemen”.

Deze zelfde belofte is gedaan aan gelovigen die tegenwoordig leven (lees Hebreëen 8:10-12; 10:16-17). Wat moest de Heer Jezus Christus doen om volledige vergeving van onze zonden te krijgen (Matteüs 26:28)? Zijn bloed moest vergoten worden. Als Christus Zijn bloed niet had vergoten en voor onze zonden was gestorven, zouden we geen volledige vergeving (kwijschelding) van onze zonden kunnen hebben zegt Hebreëen 9:22: “zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats”.

Het Oude Verbond zei: “En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en de schuldige wetsovertreder moet sterven!” (zie Exodus 21:12, 15, 16, 17; Ezechiël 18:14; Romeinen 1:32; 6:23). Het Nieuwe Verbond zegt: “Jezus Christus vergoot Zijn bloed en stierf voor schuldige wets-overtreders. Omdat Hij de volledige straf voor de zonde heeft betaald, kan God de schuldigen die in Zijn Zoon geloven volledige vergeving schenken!”

Elke keer als we gemeenschap hebben in de kerk, moeten we ONTHOUDEN dat volledige vergeving van zonden mogelijk werd gemaakt door de dood van Christus aan het kruis (1 Korinthiërs 11:25)! De nieuwtestamentische geschriften verkondigen het goede nieuws over de dood van Christus en alle voordelen die deze dood aan gelovigen verleent.

Het Oude Testament werd gekenmerkt door de WET; het Nieuwe Testament wordt gekenmerkt door GENADE (zie Johannes 1:17). Genade is Gods verbazingwekkende gunst jegens slechte zondaars die helemaal geen gunst verdienen. De genade van God was niet afwezig in de oudtestamentische periode, maar de nadruk lag op Gods wet.

De vierhonderd jaar stilte

Het laatste boek dat in het Oude Testament geschreven werd, was Maleachi. Dit boek is geschreven rond 400 voor Christus. Gedurende de volgende 400 jaar sprak God niet tot Zijn volk! God heeft in deze tijd geen profeten gestuurd! God sprak of communiceerde vier eeuwen lang niet met mensen. De hemel was stil! De canon van het Oude Testament was af. Er was een lange hongersnood in het land - geen hongersnood van brood, maar een hongersnood “om de woorden van JaHWeH te horen” (Amos 8:11-12). De Joden hadden het Oude Testament en God verwachtte dat ze het zouden lezen en geloven en zouden wachten op de komst van de Messias.

Eindelijk na deze vele jaren verbrak God de stilte en sprak Hij op de best verstaanbare manier met mensen. Lees zorgvuldig Hebreëen 1:1-2: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken **door de Zoon**, 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft”. God sprak uiteindelijk DOOR DE ZOON”

Stel dat ik een vriend had die 3000 km verderop woonde. Hoe kan ik het beste met deze vriend communiceren? Zou ik het best een brief kunnen sturen? Mailen? Bellen? Iemand (een boodschapper) sturen die deze vriend zou zien? Wat is de *beste* manier om te communiceren en met deze vriend te praten? De beste manier is dit: **ik zou zelf een persoonlijk bezoek kunnen brengen!**

Dit is precies wat God heeft gedaan! Hij heeft deze planeet persoonlijk bezocht in de Persoon van Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons bezocht! God heeft tot ons gesproken door Zijn Zoon! Het Nieuwe Testament is de plek waar we alles leren over Gods bezoek!

Laten we nu het Oude Testament vergelijken met het Nieuwe Testament:

OUDE TESTAMENT	NIEUWE TESTAMENT
Denk aan een prentenboek:	
Het Oude Testament is als een verzameling afbeeldingen	Het Nieuwe Testament bevat de woorden onder de afbeelding (uitleggend waar de afbeeldingen over gaan)
Voorbeelden:	
HET BEELD IN HET OUDE: Het Offerlam (Leviticus 1:2, 10 etc.) → Het Pascha (Leviticus 23:5) →	DE VERKLARING IN HET NIEUWE: Johannes 1:29: 1 Petrus 1:19 1 Korinthiërs 5:7
Het Oude Testament is DE SCHADUW (Hebreeën 10:1)	Het Nieuwe Testament is HET WEZENLIJKE (het echte ding!)
Als ik een schaduw zie, dan weet ik dat er iets reëls is (een boom, een vlaggenmast, een persoon, een huis, enz.) dat de schaduw werpt. Voorbeeld:	
DE SCHADUW ↓ Het bloed van stieren en bokken (Hebr. 10:4)	HET WEZENLIJKE ↓ Het bloed van Jezus (Hebreeën 10:19)
Het bloed van stieren en bokken kon de zonden nooit wegnemen (Hebreeën 10:4, 11), maar ze wezen vooruit naar de Heiland die dat wel kon (Hebreeën 10:12)!	
De boodschap van het Oude Testament: HIJ KOMT!	De boodschap van het Nieuwe Testament: HIJ IS GEKOMEN EN HIJ KOMT WEER!
Het Oude Testament kijkt vooruit: DE REDDER ZAL OP EEN DAG STERVEN!	Het Nieuwe Testament kijkt terug: HET IS VOLBRACHT! (Johannes 19:30)

De nieuwtestamentische boeken

Hoeveel boeken bevat het Nieuwe Testament (als je het nog niet zeker weet, kijk dan in de INDEX of INHOUDSTABEL aan het begin van je Bijbel)? Het zijn er 27.

Vijf van deze boeken zijn geschiedenisboeken. De geschiedenisboeken omvatten de vier Evangelieën en het boek Handelingen. De vier Evangelieën presenteren het **BEGIN** van Jezus' **daden en leringen**. Zie **HANDELINGEN 1:1-2**:

“Het **eerste boek** (dit verwijst naar het Evangelie naar Lukas) heb ik gemaakt ... over alles wat Jezus begonnen is **te doen én te onderwijzen**, tot op de dag waarop Hij opgenomen is (naar de hemel is gevaren)”.

Het boek Handelingen presenteert de **voortzetting** van Jezus' **daden en leringen** terwijl de opgestane Heer door zijn Kerk werkt (door de gelovigen). Blijft de opgestane Christus vandaag door middel van gelovigen werken? Jazeker! Sta je Hem toe en laat je Hem nu door je heen werken?

DE VIER EVANGELIËN	HET BOEK HANDELINGEN
Het BEGIN van Jezus' daden en leringen (Handelingen 1:1-2)	De VOORTZETTING van Jezus' daden en leringen
De Heer Jezus op aarde	De Heer Jezus in de hemel
Jezus is Gods volmaakte GETUIGE	De gelovigen zijn Zijn GETUIGEN (Handelingen 1:8)
Jezus diende in Palestina, voornamelijk voor de Joden (Mattheüs 10:5-6; 15:24)	De Kerk dient in de hele wereld voor elk schepsel (Markus 16:15)

Geboorte van Christus

Hemelvaart van Christus

Het boek Openbaring is ook als een geschiedenisboek, maar het is geschreven voordat de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Het is vooraf geschreven geschiedenis! Het is het grote profetieboek dat licht werpt op de toekomst.

Alle andere boeken uit het Nieuwe Testament zijn “epistels” of brieven. Paulus schreef bijvoorbeeld dertien brieven. Negen van deze brieven zijn geschreven aan kerken (Romeinen, 1 & 2 Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 & 2 Thessalonicenzen).* Vier van deze brieven zijn geschreven aan individuen (1 & 2 Timotheüs, geschreven aan Timotheüs; Titus, geschreven aan Titus; Filemon, geschreven aan Filemon die lid was van de Kolossensische Kerk).

* Opmerking: sommige bijbelgeleerden geloven dat Paulus ook Hebreeën heeft geschreven, een boek waarin de auteur niet wordt genoemd.

HET NIEUWE TESTAMENT IN EEN OOGOPSLAG (aangepast uit *Unger's Bible Handbook*)

HISTORISCH	DOCTRINAAL		PROFETISCH
VIER EVANGELIËN	PAULUS' BRIEVEN		OPENBARING
Portretten van de persoon en het werk van Christus: Mattheüs - als Koning Markus - als Dienaar Lukas - als Mens Johannes - als God	Romeinen 1 Korinthiërs 2 Korinthiërs Galaten Efeziërs Filippenzen Kolossenzen	1 Thess. 2 Thess. 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Philemon Hebreeën?	De Openbaring of Onthulling van JEZUS CHRISTUS Omgaan met deze profetische onderwerpen: 1. Kerk (2:1 - 3:22) 2. Tijd van Verdrukking (4:1 - 19:10) 3. Wederkomst (19:11-21) 4. Millennium (Koninkrijk) (20:1-10) 5. Laatste Oordeel (20:11-15) 6. Eeuwige Staat (21: 1 - 22:21)
HANDELINGEN (De handelingen van Jezus Christus terwijl Hij werkte in en door het leven van de apostelen)	ALGEMENE BRIEVEN		
Geschiedenis van de geboorte en het vroege leven van de Kerk	Hebreeën? Jakobus 1 Petrus 2 Petrus	1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas	