

Het vieren van Nieuwjaar

M.V. 30-12-2021. Update 27-12-2024 (uitbr.)

Het is een heidense bedoening

Het vieren van Nieuwjaar (1 januari) is een heidense bedoening – altijd geweest. De dingen die op die dag gebruikelijk zijn kunnen verschillen van plaats tot plaats, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Zo spreekt men quasi algemeen “de beste wensen voor het nieuwe jaar” uit, en er wordt overdadig gegeten en gedronken. De wereld viert feest zoals de wereld.

Ik ga daar verder niet veel over schrijven. Het staat reeds allemaal duidelijk beschreven in Wikipedia (en zoveel andere bronnen):

– <https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwjaar>

– https://en.wikipedia.org/wiki/New_Year%27s_Day

Doe de moeite om het op te zoeken! De Engelse Wikipedia geeft de meeste toelichting.

Is Nieuwjaar – 1 januari – vieren, of zijn de gebruiken ervan, iets voor de christen?

Eerst wat geschiedenis: Bij de Romeinen begon het nieuwe jaar op 1 maart, totdat Julius Caesar in 45 v.Chr. de juliaanse kalender invoerde, vanaf die tijd was Nieuwjaar op **1 januari**. De Romeinen offerden sindsdien op die dag aan de god **Janus** (waarnaar de maand *januari* is genoemd) om hem mild te stemmen voor het aankomende jaar. Bij de invoering van het christendom ... werd 1 januari uitgeroepen tot Hoogfeest van Maria Moeder van God. In de Romeinse mythologie was Janus de god van het begin en het einde. (Wiki).



De gebruiken van Nieuwjaar zijn duidelijk NIET voor de christen. Wij hoeven niet “de beste wensen” uit te spreken, met daaraan gewoonlijk gekoppeld “en een goede gezondheid”. Die **heidense heilwensen** passen een christen niet. Waarom zouden we, want wij wensen iedereen sowieso “het beste” toe. Maar “het beste” zien wij als christenen evenwel niet volgens het heidense format. Heil en zegen zijn enkel in de Heer Jezus Christus. En “een goede gezondheid” is niet het belangrijkste – verlossing uit dit kromme geslacht door de Heer Jezus, en Hem aanhangen is het belangrijkste. Maar ook dat wensen wij sowieso iedereen toe – evangelisatie is daarom belangrijker dan zo maar nieuwjaarswensen uit te spreken.

Net zoals al die andere van oorsprong heidense feesten, zoals Kerstmis en Pasen, etc., doe ik niet mee met de gebruikelijkheden van Nieuwjaar.

Nog enkele opmerkingen bij het vieren van ‘ons’ Nieuwjaar:

1. God ziet 1 Januari niet als de eerste dag van het jaar, maar wel 1 Nisan (Nisan = deels maart en deels april voor ons) – Esther 3:7.
2. Onze kalender is heidens: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heidense-kalender.pdf>
3. Het is een puur heidense viering.

4. Het vieren gaat vaak gepaard met overdaad en onchristelijk gedrag. Christenen zijn geplaatst in Christus en behoren als zodanig te wandelen.
5. Afscheiding TOT God, afscheiding VAN de wereld, is het eerste principe van de christelijke levenswijze.

Slot

Over dit onderwerp kan een lang artikel geschreven worden. Maar christenen vandaag vertonen niet de neiging om veel op te zoeken. Het is echter mijn wens, beste lezer, dat dit korte artikel u aan het denken heeft gezet en aangespoord heeft om niet zomaar klakkeloos over te nemen wat modale christenen aanhangen.



**Afscheiding tot God,
afscheiding van de wereld,
is het eerste principe van
de christelijke levenswijze.**

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek "Feestdagen": <http://www.verhoevenmarc.be/feestdagen.htm>