

# De Nieuwe Jezus

## en Liefde, genaamd Tolerantie

Paul proctor, <http://www.newswithviews.com/PaulProctor/proctorA.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling HSV of 1977. Vertaling en voetnoten door M.V.

Heb u het gehoord? Er is een nieuwe Jezus in het land en Hij brengt met Zich een NIEUWE evangelieboodschap. Het is een boodschap die een toegeeflijke soort liefde leert ... een liefde die “tolerantie” wordt genoemd ... een liefde die geen kwaad hoort, geen kwaad ziet, en die het kwaad eigenlijk nooit ter bespreking opwerpt, opdat de beledigers niet de beledigden worden.

Het kwaad bespreken, namelijk de zondige natuur van de mens, is een riskante onderneming vandaag, in het bijzonder voor elke christen of kerk die ernaar streeft geliefd en aanvaard te worden DOOR deze wereld. Maar is het onze “grote opdracht”<sup>1</sup> dat u en ik in de wereld uitgaan en haar liefde en aanvaarding zoeken in de naam van Jezus? Nee, de Bijbel verzekert ons dat de wereld ons haat omwille van Christus.

Johannes 15:19 zegt: “Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u”.

We kunnen niet beide najagen: liefde en acceptatie van de wereld en tegelijk ook een “levende offerande”<sup>2</sup> zijn zoals God van ons vraagt. Dat zijn twee geheel verschillende agenda’s. Als wij beide simultaan trachten na te streven zullen die twee tenslotte in conflict komen zodat wij een keuze zullen moeten maken voor één van beide. De hedendaagse seeker-sensitive (zoeker-gevoelige) kerk-groeibeweging is naar mijn mening het onfortuinlijke voortvloeisel van zulke keuzes. Een gezonde kerk predikt gewoon berouw, geloof in Christus en vertrouwt op God voor het resultaat.

“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden” (Markus 16:15-16).

[Deze verzen zijn authentiek: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Markus16.pdf>].

Ziet u, onze “grote opdracht” is het brengen van een soort van ‘goed nieuws/slecht nieuws’ boodschap. Om berouw en bekering te prediken moeten wij perfect duidelijk maken waarover God verwacht dat de mens berouw zal hebben. Wij kunnen er niet langer van uit gaan dat de verlorenen weten dat zij zondaars zijn, zeker niet bij pubers die opgroeien in een toenemende Schriftloze omgeving. Maar dat is dikwijls precies wat we doen. Wij vergeten dat de hedendaagse jeugd opgroeit in een geheel andere wereld dan die waarin de meesten van ons opgroeiden ... een land waarin bijbelse instructies zoals de Tien Geboden en de Bergrede strategisch vervangen werden door een multicultureel waardensysteem en dat betekent in wezen dat vanalles en nog wat toelaatbaar is.

Hoe kan iemand berouw van zonden krijgen als hem of haar nooit geleerd werd wat zonde is? Dit is de ‘slecht nieuws kant’ van de boodschap die ons gevraagd werd te verkondigen, en dit vormt in deze dagen meer dan ooit een uitdaging om getrouwe getuigen van Christus te zijn. Er is helemaal niets gevaarlijk en moeilijk aan om iemand te zeggen “Jezus houdt van u” indien u het hebt over de NIEUWE Jezus, maar, zij die getrouw ook het slechte nieuws brengen van “het loon der zonde”<sup>3</sup> naast het goede nieuws van “de Weg, de Waarheid en het Leven”<sup>4</sup>, zullen gebrandmerkt en gemarginaliseerd worden als enggeestige extremisten die “negativiteit en intolerantie promoten”. Het is spijtig dat deze beschuldigingen niet enkel uit de seculiere hoek komen maar van ook uit de mond van hen die de nieuwe Jezus aanhangen en het evangelie van tolerantie brengen. Dit is de reden

<sup>1</sup> Mattheüs 28:16-20; Markus 16:15-16. Vgl. Handelingen 2:38; 3:19.

<sup>2</sup> Romeinen 12:1-2.

<sup>3</sup> Romeinen 6:23.

<sup>4</sup> Johannes 14:6.

waarom de kerk vandaag zo in verval is: wij willen niet dat onze relaties, onze reputaties en onze dienstroosters lijden onder zo'n lelijk klein vijflletterwoord dat "zonde" heet.

Maar helaas, zonder het slechte nieuws heeft het goede nieuws geen effect. Dat is de belangrijkste reden waarom de Wet, de profeten, en mannen als Johannes de Doper, de komst van de Heer voorafgingen met strenge en intolerante waarschuwingen, zoals: "Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen"<sup>5</sup>. Deze waarschuwingen en Gods geboden werden gegeven om een verloren wereld voor te bereiden op het ontvangen van het Lam Gods, en dit moet ook doorgaan in onze preken, zondagsscholen, bijbelstudies en ons persoonlijk getuigenis, opdat het Goede Nieuws van Gods vergiffenis in Christus zal herkend worden als de Grote Genade. Het is zoals mijn pastor zegt: "u kan niet weten dat u gered wordt voordat u weet dat u verloren bent", en het zijn die intolerante geboden, die in sterk toenemende mate genegeerd worden sinds de tweede helft van de 20<sup>ste</sup> eeuw, die de verlorenen aantonen hoe verloren zij werkelijk zijn. Deze goddelijke voorschriften werden speciaal door God ontworpen om het geweten van de gevallen mens te prikkelen en hem te informeren over zijn zondige toestand, onder de invloed van de Heilige Geest, zodat hij ergens op zijn levenspad zich mocht richten tot Jezus Christus voor een redding die hij niet kon verdienen. Als gelovigen weten wij reeds dat het proberen houden van die wetten als middelen tot redding onjuist is en onmogelijk. Dat is wetticisme, de falende religie van de Schriftgeleerden en Farizeeën. Maar, als de verlorenen nooit geconfronteerd worden met Gods absoluutheden, hoe kunnen zij dan weten dat zij gezondigd hebben? Hoe kunnen zij hun afscheiding van Hem begrijpen? Het is een oefening in zinloosheid om iemand Christus' vergiffenis aan te bieden als hij/zij onwetend is over zijn/haar schuld. Men kan geen relatie met Christus aangaan in een veronderstelling van onschuld.

Dit is de reden waarom we vandaag zo'n dwaasheid in onze scholen vinden en waarom de MTV-generatie met Jezus spot. De wereld rond jonge mensen bezit geen vrees voor God alhoewel de Bijbel duidelijk leert: "De vrees des HEEREN is het beginsel<sup>6</sup> der wijsheid"<sup>7</sup> en "De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap"<sup>8</sup>. Zij handelen dus onder waarden (of eerder een gebrek aan) die de WERELD hen bijgebracht heeft. In de meeste gevallen kunnen de Tien Geboden<sup>9</sup> niet meer gevonden worden; de jeugd wordt nauwelijks meer blootgesteld aan iemand of iets dat hen voorziet in Gods morele grenzen en normen om die na te komen en om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Het leven is voor hen betekenisloos ... een interactief overlevingsspel waar goed en kwaad gewoon niet bestaan.

Enkele decennia geleden werden in Amerika de Tien Geboden uit elke school en rechtbank verwijderd. Men vormde toen één front. De eigenlijke bedoeling hiervan was het Evangelie te ondermijnen en de genade van God IRRELEVANT te maken ... zodat op een dag iemand van de kerk tot generatie X, Y & Z zou zeggen "God houdt van u en wil u vergeven" maar daar een antwoord op krijgt zoals: "MIJ VERGEVEN ... WAARVOOR? Ik heb niets verkeerd gedaan; ik ben niet slechter dan iemand anders. U bent gewoon intolerant!"

Ziet u, de "werkers der ongerechtigheid"<sup>10</sup> die de cultuur-van-de-dood hebben gepland die wij vandaag vinden, deden in de jaren '60 wel geen moeite om de wereld van Jezus te bevrijden maar ze hebben Hem gefatsoeneerd tot iets als een bloemenkind. Zij wilden de wereld bevrijden van het woord "zonde", maakten dit tot een sociaal onacceptabel woord, zodat tenslotte onze maatschappij als geheel geen waarde meer zou hechten aan de vergiffenis van Christus. Wie heeft immers behoefte aan genade als er geen zonde is? En als er geen zonde is, dan is er ook geen hel. En als er geen hel is, waarom zouden wij dan God vrezen? Als gevolg daarvan wordt ons handelen als "zout der aarde"<sup>11</sup> nu gezien als een bedreiging voor de eenheid en diversiteit van onze cultuur ... een

---

<sup>5</sup> Mattheüs 3:2.

<sup>6</sup> Kantt. 14 SV: het beginsel: Of, het hoofdstuk; dat is, het eerste, of het voornaamste, of het fundament, hetzij ten aanzien van den tijd of van waardigheid. Hij wil zeggen, die de rechte wijsheid begeert te verkrijgen, die moet vooreerst en vooral God vrezen.

<sup>7</sup> Psalm 111:10.

<sup>8</sup> Spreuken 1:7.

<sup>9</sup> Exodus 20:13.

<sup>10</sup> Mattheüs 7:23; Lukas 13:27.

<sup>11</sup> Mattheüs 5:13.

cultuur die aan het verdrinken is in een artificieel gefabriceerd zelfrespect (self-esteem) dat gebaseerd is op moreel relativisme.

Intolerant zijn voor iemands zonde wordt vandaag als de grootste zonde van alle beschouwd, zoniet de ENIGE zonde. Maar ziet u, daar gaat het om bij de NIEUWE Jezus: tolerantie, een tolerantie die haast elke levensstijl en gedrag verdraagt, dat een diversiteit aan geloven eert, met de bedoeling een kronkelige eenheid te promoten die iedereen samenbrengt onder een universele god ... een god die ze allemaal GELIJK stelt: Jezus, Allah, Boeddha, Krishna, Isis, Lucifer en zelfs de god van het “zelf” (het “ik”) ... wat ook maar de zinnen streelt of iemands emoties beroert. Klinkt dat goed? Ja, voor de vleeselijke mens ... de mens wiens passie vrede en welvaart is. Dit is de NIEUWE Jezus en het nieuwe evangelie, genaamd “tolerantie”. De “oude” Jezus ... de WARE Jezus zei echter:

**“Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden” (Joh. 14:15).**

Wij zien de nieuwe Jezus overal. Hij is op TV waar hij zich manifesteert in gevoelens, verbeelding, ervaringen en emoties, bij beroemdheden, psychologen, talkshowmoderators, auteurs, muzikanten, spiritisten en mediums. Hij komt voor in films waar hij het geloof van christenen aangenaam maakt door een narcistische filosofie die de Schrift herinterpreteert. Voorbeeld: “Ik vermag alle dingen door Christus”<sup>12</sup> wordt geherinterpreteerd tot “Ik vermag alle dingen die me goed doen voelen in Jezus’ naam”. Deze NIEUWE Jezus leert dat het doel de middelen heiligt ... dat alles wat we doen wat de mensen tot ons of onze kerk aantrekt daarom Gods wil MOET zijn ... want wat goed is voor de cijfers is ook goed voor God. Zo gaan wij dan de verlorenen vertellen wat zij WILLEN horen, in plaats van wat zij NODIG hebben te horen, en wij noemen DAT “liefde”.

Maar Spreuken 14:12 herinnert ons eraan:

**“Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van die zijn wegen des doods”.**

Hier is wat de apostel Paulus te zeggen had over die andere of nieuwe Jezus:

**“Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb u toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, also uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht” (2 Korinthiërs 11:2-4).**

Ziet u ... Paulus vertelde hen dat hij zich zorgen maakte dat deze NIEUWE Jezus, deze NIEUWE geest, dit NIEUWE evangelie, hen eigenlijk zou wegvoeren. Zij tolereerden alles. Zij behielden hun vrede, luisterden naar de leugen en gingen daar niet tegenin. En het is een bewezen feit dat als men over iets lang genoeg liegt, de mensen dat uiteindelijk zullen geloven. En ik verzeker u dat vele christenen vandaag, in ons leven en onze tijd, zich laten wegvoeren door de leugen van een NIEUWE Jezus die tolerantie predikt.

**“Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt” (Galaten 1:9).**

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>12</sup> Fillipenzen 4:13.