

Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie?

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV), M.V., 26-2-2013. Update 11-6-2018 (links)

Sommigen vragen me wat het lot is van de miljoenen mensen vandaag die het evangelie van Christus niet gehoord hebben, of die al gestorven zijn zonder het evangelie gehoord te hebben. Gaan al die mensen naar de hel of worden die mensen volgens een andere formule gered? Kortom: Wat is het lot van de mensen die niet bereikt werden met het evangelie, wanneer de Heer komt, bij leven of na overlijden?

Er zijn enkele dingen die we volgens de Schrift goed moeten in acht nemen:

1) Alle mensen worden als verloren, dat is strafschuldig, geboren wegens de erfzonde die ons doorgegeven werd via het eerste mensenpaar. Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/erfzonde.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zondeprobleem.pdf>. Daar is geen ontkomen aan, en op schuld staat onherroepelijk straf. Zie over de hel onder de rubriek “Eeuwige straf versus alverzoening”: <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm>.

Maar God voorzag in verzoening met de mens, middels het Kruisoffer van Zijn Zoon, Jezus Christus, Die in de plaats van de zondige mens de doodstraf onderging. Ieder die gelooft en de Zoon aanneemt is met God verzoend en komt niet in de hel. Dit is een ernstige zaak, want als wij niet strafschuldig zouden zijn, of als er een uitweg zou bestaan, dan had de Heer Jezus niet zo'n groot offer moeten brengen door in onze plaats de marteldood te sterven.

God wil dat *ieder* mens met Hem verzoend wordt, en de reikwijdte van Zijn wens omvat de *hele wereld*, want daartoe is de Zoon van God hoogst persoonlijk naar de aarde gekomen om voor allen te sterven:

“Opdat **ieder** die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat **ieder** die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat **de wereld** door Hem behouden zou worden” (Johannes 3:15-17)

Het komt er dus op aan dat mensen tijdens hun aardse leven gered zouden moeten worden. Ze worden dus niet automatisch gered, volgens een of andere duistere menselijke bedenking, maar zij zijn wel automatisch strafschuldig door de erfzonde. Romeinen 3:9-12. Er is een voorwaarde verbonden aan behoud: uw leven toevertrouwen aan de Plaatsvervanger. Wie niet gelooft en in zijn zonde sterft is niet gered en dan volgt de eeuwige bestraffing voor de Grote Witte troon (Openbaring 20:11-15). Zo staat het geschreven, en zo geloven wij. Wij horen niet te gaan bóven hetgeen geschreven is (1 Korinthiërs 4:6). Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf>. **Waar Gods Woord zwijgt, zwijgen wij; waar Gods Woord spreekt, spreken wij. Al de rest is ketterij!**

2) God heeft niet alleen in een plaatsvervangend Kruisoffer *voorzien* om mensen te redden, maar Hij trof ook verschillende voorzieningen opdat mensen Hem zouden zoeken, Zijn aanbod van redding zouden kunnen horen, begrijpen en het aanvaarden. Hij *wil* immers dat *alle* mensen zouden behouden worden en daarom laat Hij hen na het Kruis niet aan hun lot over. Nee, Hij werkt actief opdat mensen Hem zouden kunnen aannemen. Hij opent mensen hun harten (Handelingen 16:14). En Hij heeft zelfs de woonplaats van alle volkeren zo geschikt, precies met de bedoeling dat zij het evangelie zouden horen en aanvaarden:

“En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bepaald hebbende de tijden te voren verordineerd, en de grenzen van hun woning. **Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem wellicht tasten en vinden mochten**” (Handelingen 17:26-27).

Het is niet de schuld van God wanneer niet alle mensen bereikt werden of worden en niet allen het evangelie gehoorzamen. Wat Hij allemaal heeft gedaan is goed uitgewerkt in dit artikel:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/niet-schuld-van-God.pdf>.

Hier moeten we op vertrouwen. God heeft beslist Zijn voorzieningen getroffen. Het is niet Gods fout dat de meeste mensen in duisternis wandelen, zowel vroeger als vandaag, en dat zij niet tot kennis van de waarheid komen:

“Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden” (Johannes 3:18-20).

3) Gods uitverkiezing faalt niet, net zomin als dat God Zelf zou falen. Zie over de uitverkiezing:

<http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm#uitverkiezing>.

God kan ook diegenen *voorbijgaan* die niet uitverkoren zijn, die niet te redden zijn. God weet in Zijn voorkennis immers van tevoren wie bereikt kàn worden en wie niet.

Vertrouw gewoon op God. Hij is volmaakt rechtvaardig en heeft alles voorzien opdat mensen gered zouden kunnen worden.

Lees verder:

- o Wat met hen die niet gehoord hebben?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nietgehoord.pdf>
- o En onder de rubriek Evangelisatie: <http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm