

# Verzen voor New Agers

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))

Over de wezenlijke aard van de mens:

**“Er is geen vreze Gods voor zijn ogen. Want hij vleit zichzelf in zijn ogen, als men zijn ongerechtigheid ontdekt” - Psalmen 36:1-3.**

En:

**“Die op zijn hart<sup>1</sup> vertrouwt, die is een zot” - Spreuken 28:26.**

En:

**“God heeft uit de hemel neergezien op de mensen om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Ieder van hen heeft zich afgekeerd, samen zijn zij verdorven, er is niemand die goed doet, zelfs niet één” - Psalmen 53:3-4.**

**“Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één” - Romeinen 3:10-13.**

Natuurlijk is het zo dat New Agers geen affiniteit hebben voor deze verzen. Een typische “spirituele” zoeker van het “esoterisch<sup>2</sup> christendom” zou enkel lezen wat hij of zij graag heeft - beslist geen verzen die overtuigen van zonde of die spreken over de verdorvenheid van de mens.

Satanisten zeggen: **“Zeg tegen uzelf: ‘Ik ben mijn eigen Verlosser’”<sup>3</sup>**. Het is de zagezegde goddelijkheid van de mens waar het in het Satanisme om te doen is.

Dit komt heel sterk overeen met de New Age. Waarom? Omdat New Age gewoon een herverpakking is van het [Satanisme of Luciferianisme](#), gedaan door mensen die bedrogen werden door dezelfde oude “vader van de leugen”<sup>4</sup>.

---

## Lees ook:

Luciferianisme: Religie van Vergoddelijking: [DOC](#) of [PDF](#)

New Age: een Oude Leugen: [DOC](#) of [PDF](#)

E-mail: [verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be)

Homepage: [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) of [users.skynet.be/fa390968](http://users.skynet.be/fa390968)

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>1</sup> Dit is het eigen inzicht. Zie 3:5: “Vertrouw op de HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet”.

<sup>2</sup> Esoterie: Het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: (Gr. *esoterikos*), bestemd voor de ingewijden, de deskundigen, syn. *geheim*. (Van Dale). Dit is verwant aan het begrip Occultisme: (v. Lat. *occultus* = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktijken van bepaalde personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen toegankelijke leer of wetenschap te kunnen beschikken. (Enc.2002)

<sup>3</sup> Uit “The Book of Satan”. Uittreksel: <http://eversifer.blogspot.com/2007/06/book-of-satan.html>.

<sup>4</sup> Jezus in Johannes 8:44: “U bent uit de vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en is in de waarheid niet staande gebleven, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit wat van hemzelf is; want hij is een leugenaar en de vader van de leugen”.