

“De Aanwezigheid Praktiseren” in gemeenschap met Demonen?

Dwayna Litz, <http://lightingtheway.blogspot.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, inzet en voetnoten door M.V.

Ik ontving een email van een New Age cult die de naam draagt van “Fellowship of Friends”¹. Hier² is een discussieforum m.b.t. deze groep, voor voormalige en huidige leden. Een website leidt zoekenden die rebelleren tegen Gods wet, naar de “Pathway to Presence”³ (Weg naar Aanwezigheid), een nieuwe website voor het rekruteren van nieuwe leden voor The Fellowship of Friends:

“For now we see through a glass darkly: but then face to face”. Corinthians

The quest to realize one's higher possibilities through the practice of presence is as old as humanity. It is the aim of all esoteric teachings. “Pathway to Presence” is created by the Fellowship of Friends, an esoteric school which has its roots in the Fourth Way tradition, and utilizes the esoteric knowledge of many different cultures, religions and teachings. Our emphasis is on working with practical methods to increase presence.

This site was created with the understanding that the possibilities of the written word are limited. Esoteric teachings need to be experienced. To understand the essence of a teaching, personal contact is needed.⁴

Zie ook “Practising the Presence” [sic; de Aanwezigheid Praktiseren] voor meer over dit esoterisch⁵ christendom, dat vermengd is met hindoeïsme in deze cult van “verlichte spiritualiteit”, gekend als “The Fellowship of Friends”.

Maar, wacht een minuutje, dit alles klinkt zoals J. P. Moreland⁶ (professor aan Biola⁷) en de “christelijke” contemplatieve gebedsbeweging. Vanuit een waar christelijk perspectief is deze Fellowship of Friends duidelijk occult (met hun leer over het “hogere zelf”, enz.). Een onderzoek naar de vrucht van “De Aanwezigheid” (“The Presence”) toont aan dat het verwoestende contemplatief gebed gestimuleerd en verbreid wordt door “de overste van de macht der lucht” (Efeziërs 2:2). Een intensiever onderzoek van de “Aanwezigheid” kan aangewezen zijn voor de polemiek tegen de contemplatieve gebedspraktijk waar zoveel neo-evangelischen mee dwepen. De “Pathway to Presence” en de doolhof van contemplatief gebed, leiden al te veel mensen in de richting van monisme⁸ om

¹ <http://www.beingpresent.org/index.php>

² <http://fofdiscussion.wordpress.com/>

³ <http://www.pathwaytopresence.org/>

⁴ Op hun hoofdpagina (<http://www.pathwaytopresence.org/>).

⁵ Esoterie: Het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: (Gr. *esoterikos*), bestemd voor de ingewijden, de deskundigen, syn. *geheim*. (Van Dale). Dit is verwant aan het begrip Occultisme: (v. Lat. *occultus* = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktijken van bepaalde personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen toegankelijke leer of wetenschap te kunnen beschikken. (Enc.2002)

⁶ http://ltwinternational.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=48

⁷ Californische (Los Angeles County) evangelische, niet-denominale universiteit.

⁸ Monisme [filosofie], een eenheidsleer, dwz. elk wijsgerig systeem dat in tegenstelling tot dualisme en pluralisme uiteindelijk één samenhang verlenend principe aanneemt ter verklaring van het geheel van de werkelijkheid. Soms worden wijsgerige onderzoeken naar één zinverlenend principe ook monistisch genoemd (Encarta 2002).

authentiek christelijk en geestelijk goedaardig te kunnen zijn. Zie het artikel hier⁹ voor een christelijk perspectief over de gevaren van “Practising the Presence” van het monastieke “christendom”.

Woorden en sleutelzinnen van het “Fellowship of Friends” zijn onder andere deze:

Ladders
Lifetimes
The celestial city of Paradise
Sequence
Alchemy
Body Types
Centers of Gravity
Be (ook: being present, self-remembering, dividing attention)
Lower self
Steward
Shocks
Life
Ark
Impressions
Predictions
Isis (ook: Via del Sol, the Farm, Mount Carmel, the Ranch, Renaissance, Apollo)

Is het niet duidelijk dat “Practising the Presence” of “De Aanwezigheid Praktiseren” iets is voor hen die niet wedergeboren zijn, die Christus niet in zich hebben wonen door de Heilige Geest? Er is geen behoefte aan het “praktiseren” van een “aanwezigheid” als de volmaakte God van het universum in u woont, in al Zijn volmaaktheid.

Meer over de New Age: <http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Deze misleide aanhangers houden ermee op tegenstellend te denken, volgens these - antithese, door geen onderscheid meer te maken en verzoening te brengen (synthese) tussen tegenovergestelde categorieën van dingen, zoals het koninkrijk van God versus het koninkrijk van Satan, waarheid versus leugen, enz. Zij geloven zonder voorbehoud aan ‘eenheid’ en bezien alles als onderdeel van een groter kosmisch geheel. Satans wereldregering en zijn alliantie van wereldgodsdiensten zullen voor deze mensen volkomen aanvaardbaar zijn. (prof. J.S. Malan in ‘Zeven oorlogen’:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zeven-oorlogen-Malan.pdf>).

⁹ http://ltwinternational.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=2