

Opmerking over Mormoonse leringen

Bron: H.A. Ironside, Engels: <https://plymouthbrethren.org/article/6416> (Klein uittreksel).
Ook in het Duits: <https://www.soundwords.de/das-evangelium-der-mormonen-a18548.html>



Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

In het voorgaande deel¹ was het niet mijn bedoeling alle sluwe dwalingen van het mormonisme te traceren en te proberen ze te weerleggen, maar eerder te proberen aan te tonen hoe het systeem in strijd is met het “Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God”, dat Hij in Zijn Woord openbaarde [1 Timotheüs 1:11].

Er is echter opgemerkt dat een korte samenvatting van enkele van de belangrijkste doctrines van de sekte, op andere gebieden, nuttig kan zijn als waarschuwing voor iedereen die, verleid door fijne woorden en subtiele argumenten, naar haar verschrikkelijke draaikolk afdrijven.

De volgende uitspraken kunnen gemakkelijk worden bewezen dat ze deel uitmaken van het vreemde heidendom van deze verschrikkelijke quasi-religieuze sekte, door de meer “geavanceerde” publicaties van hen te bekijken, hoewel sommige ervan vaak worden ontkend door de rondreizende “oudsten”, wier taak het is niet de “diepten van Satan” (Openbaring 2:24) openlijk bekend te maken maar te verleiden door een geloofsbelijdenis te presenteren die zo dicht mogelijk bij dat van het orthodoxe Christendom ligt. Niets kan misleider zijn dan de “doctrines van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen”, die nu door duizenden door het hele land wordt verspreid. Dit werd samengesteld door de veronderstelde profeet Joseph Smith in de beginfase van de beweging, lang voordat de “hedendaagse openbaring” de vele grillen had gebracht waarmee ze tegenwoordig overvloedig is.

De belangrijkste leerstellingen die vandaag de dag onder hen worden aanvaard, zijn in het kort als volgt:

- Ze beweren in de Bijbel te geloven, maar krijgen extra “licht” uit het “Boek van Mormon”, een verzameling onzin die je slechts vluchtig moet lezen om de volstrekte absurditeit en incongruentie met het woord van God te zien. “The Book of Doctrine and Covenants” (Leer en Verbonden), dat zich voordoet een reeks openbaringen te zijn, vooral aan Joseph Smith, wordt ook als geïnspireerd beschouwd, evenals “The Pearl of Great Price” (Parel van Grote Waarde), dat “Het Boek van Abraham” en andere apocriefe werken bevat; terwijl er profeten en apostelen talrijk zijn die op elk moment verdere communicatie kunnen geven, allen met deze van gelijke autoriteit.
- Mormonen zijn eigenlijk polytheïstisch en geloven dat er veel goden zijn, maar dat allen (behalve mogelijk de eerste – hierover zijn hun uitspraken tegenstrijdig) ooit mensen waren, maar hun verheffing tot goddelijkheid hebben verkregen door hun trouw in deze staat. Het is de hoop van ieder mens om uiteindelijk een god te worden. Hun goden worden verondersteld hun menselijke vorm en functies te behouden.

¹ <https://plymouthbrethren.org/article/6416>

- Het is in verband hiermee dat polygamie om de hoek komt. Deze relatie wordt eeuwig voortgezet. De nakomelingen van de goden en hun talrijke vrouwen zullen hun “koninkrijk” vormen in de komende tijden. Het welzijn van de vrouw hangt af van hun vereniging met een van de gelovigen.
- Wat betreft *deze* wereld (voor hen zijn er vele), onderwijzen ze een Drie-eenheid, die haar zaken bestuurt. God en Christus zouden menselijke lichamen, delen en passies hebben; maar de Heilige Geest is alomtegenwoordig, hoewel van materiële substantie.
- Het voorgaande artikel² heeft hun leer over de redding van de levenden uiteengezet. Zij verkondigen ook publiekelijk verlossing voor de doden, aan wie het evangelie wordt verkondigd, en wie gered kan worden als hun vrienden op aarde voor hen worden gedoopt.
- Wat betreft eschatologie hebben zij een systeem van profetische leer dat een buitengewoon vleselijke kijk op het Millennium belichaamt, ingeluid door de terugkeer van Christus om Israël, inclusief de tien stammen, weer samen te brengen tot een Sion in Amerika (!), en om alle vijanden van “de heiligen” te vernietigen. De doden zullen worden opgewekt en op aarde verschijnen. Over deze tijd zegt Parley Pratt in zijn “Voice of Warning”: “Onze vader Adam zal op de troon zitten als de Oude van Dagen”, enzovoort, waarbij hij de woorden van Daniël 7:9-10³ toeschrijft aan Adam!
- Een definitief oordeel zal alles afsluiten; Maar niemand zal voor altijd verloren zijn. Er zijn drie sferen: aards, hemels en *telestiaal*⁴. In een van deze zullen uiteindelijk allemaal gevonden worden.

Zo'n systeem heeft geen poging tot weerlegging nodig. Het weerlegt zichzelf. Geen enkel kind van God, dat het Kruis heeft begrepen, zou erdoor gevangen kunnen worden; maar het is zo dat vele onvoorzichtige en eenvoudige mensen, die ernaar verlangen gered te worden maar onwetend van Gods weg, dagelijks worden gevangen, dat dit artikel is geschreven.

De Heer gebruike dit artikel om velen te bevrijden van zulke “walgelijke afgoderij” (1 Petrus 4:3).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² <https://plymouthbrethren.org/article/6416>

³ “Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. 10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend”.

⁴ Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Graden_van_heerlijkheid