

Doelgericht Rooms-katholiek Monastiek Mysticisme

<http://www.alittleleaven.com/>, 26-1-2010

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (ingekort) en voetnoten door M.V.



Rooms-katholiek monastiek mysticisme is een rage geworden onder innovatieve postmoderne purpose-driven (doelgerichte) pastors.

Praktijken die ontwikkeld werden door Rooms-katholieke monniken, zoals Lectio Divina¹, de Praktijk van de Tegenwoordigheid van God [van Broeder Lawrence -1614-1691, een Karmeliet] en het Gebed van Onderzoek² (Prayer of Examen), dat gecreëerd werd door een van de aartsvijanden van de Protestantse Reformatie: Ignatius van Loyola³, worden openlijk gepromoot door een alarmerend aantal seeker-driven/purpose-driven pastors [en niet enkel door hen].

Deze zogenaamde ‘geestelijke disciplines’ worden gepromoot in Willow Creek, Saddleback, Mars Hill⁴, om er maar enkele te noemen.

Hou in gedachten dat deze Rooms-katholieke mystieke praktijk werd ontwikkeld door mannen die niet geloofden in redding door genade alleen, door geloof alleen en door Christus’ werk alleen. Deze monniken trachtten hun redding te verdienen door middel van hun eigen monnikenpraktijken. Deze praktijken worden niet geleerd in de Schrift. Noch Jezus, noch Zijn discipelen, noch de profeten, noch de patriarchen praktiseerden Lectio Divina. Deze Rooms-katholieke praktijk is pure monastieke mythologie en spirituele fantasie - niet iets dat u helpt God te ervaren. Het is erg waarschijnlijk dat u zelfbedrog of demonische geesten zult ervaren.

Het feit dat seeker-driven en purpose-driven pastors deze Rooms-katholieke praktijken adopteren bewijst zonder de minste twijfel dat het najagen van relevantie hen ertoe gebracht heeft de bijbelse waarheid in de steek te laten en dat zij nu voortgedreven worden door elke wind van valse leer. (Efeziërs 4:7-19). Dit is wat er gebeurt wanneer u de kerk tracht uit te huwelijken aan “de geest van de tijd” of “het tijdperk van deze wereld” zoals het in Efeziërs 2:2 staat opgeschreven tot onze waarschuwing.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lectioDivina.pdf>

² “Het Gebed van Onderzoek is een dagelijkse geestelijke oefening, toegeschreven aan Ignatius van Loyola [1491-1556], die volgelingen aanspoort tot een praktijk om een dieper niveau van spirituele sensitiviteit te ontwikkelen en voor het herkennen en verkrijgen van assistentie van de Heilige Geest. In het hart van de praktijk ligt het in toenemende mate bewust worden van Gods aanwezigheid en de bewegingen van de Heilige Geest doorheen uw dag” (vert. M.V.). Bron: <http://www.marshall.org/pdf/sp/PrayerOfExamenLong.pdf>. Zie ook *Exercitia spiritualia* van Ignatius van Loyola.

³ Ignatius van Loyola richtte in 1539 te Rome de Jezuieten op. In 1609 werd hij zalig en in 1622 heilig verklaard.

⁴ Mars Hill Bible Church, in Grandville, Michigan (≠ kerk Mark Driscoll!). Rob Bell is de stichtende pastor.