

Waardevolle moeilijkheden!

Uitgegeven in nr. 34 van stichting “Brood voor een hongerig hart”, Nederland.

Bronopgave: “Grace and Truth”; A.B.S.

De waarde van beproevingen is dat zij onze tekortkomingen openbaren en onze verkeerdheden laten zien.

Zij vormen Gods grote ontluisteringsproces. Het is zo dringend nodig dat wij geestelijk afgebroken worden, opdat ons leven en karakter door God kan worden gevormd. Wij kunnen laaiend enthousiast zijn en moedig, vol geloof voortgaan met de Heer, totdat de toets komt die ons laat zien wat het allemaal waard was. Dan wordt onze ziel in hulpeloosheid teruggeworpen op Christus alleen. Dan is het duidelijk, dat we niets zijn in ons zelf en vinden we “alles in Hem”.

Dit was het doel van Jacobs beproeving, om hem aan het eind van zichzelf te brengen. Dit was het doel van Jobs verdrukkingen, om zijn zelfvertrouwen en eigengerechtigheid te niet te doen. Dit was de zegen die voortkwam uit Petrus' val, die zijn hoogmoed en zelfvertrouwen brak, waardoor hij in het vervolg zijn Here ging vertrouwen en zijn sterkte in Christus alleen vond. Wij vertrouwen van nature allemaal op eigen bekwaamheid, op ons geloof, onze trouw. En de Heer zal ons voortdurend leiden in situaties waarin ons zelfvertrouwen beschaamd wordt, en wij op het punt komen waar Gal. 2:20 waar zal zijn: “niet meer ik leef, Christus leeft in mij”.

Beproevingen maken Christus werkelijkheid

Beproevingen maken Christus even werkelijk als de moeilijkheden zelf zijn. Zij zijn Gods hemelse boodschappers om ons ontvankelijk te maken voor Zijn genade en zegen en deze in onze levens tot uitdrukking te brengen, zodat iedereen het kan zien en ervaren.

God snijdt en brandt Zijn boodschappen in menselijke levens totdat Christus even werkelijk voor ons wordt als de tranen die wij hebben gestort, de vrees waaronder wij hebben gebeefd, het verdriet dat ons dreigde te overstromen en de moeilijkheden die als bergen voor ons oprezen. De dierbaarste herinneringen zijn altijd verbonden aan de moeilijkste situaties; die werden middelen en monumenten van goddelijke en hemelse dingen.

Beproevingen worden gelegenheden voor overwinning!

Beproevingen bezorgen ons een eeuwige kroon. Zij worden gelegenheden voor overwinning, zij geven een loon dat nooit zijn waarde verliest. Als de ervaring zelf is vergeten, als het zonnestelsel is weggevaagd en de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde in de banen van de ruimte worden gebracht, zullen de eeuwige resultaten van de beproevingen in onze levens blinken in de heerlijkheid van de toekomstige eeuw, waarvoor alle dingen nu worden voorbereid.

Geliefden, zullen wij zoeken naar de winst die in verdrietigheden ligt opgesloten? Zullen wij een kroon winnen? Zullen wij uit de dingen die ons vandaag overkomen dát verwerven wat Christus voor ons heeft? Zullen wij “meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons heeft liefgehad?” (Rom. 8:37).

En zullen wij als goede soldaten van Jezus Christus de moeilijkheden verdragen? Als wij dat doen, zullen wij Hem eens horen zeggen: “Wel gedaan gij goede en getrouwe dienstknecht... gaat in in de vreugde uws Heren”.

Beproevingen leren ons de bronnen van God kennen

Beproevingen helpen ons God te leren kennen. Alleen in moeilijke omstandigheden leren wij Zijn algenoegzaamheid kennen. Aan de Rode Zee moest Israël eerst stilstaan en het heil des Heren aanschouwen (Ex. 14:14). En daar leerden zij verstaan waarom Hij hen door de woestijn leidde en hen blootstelde aan een situatie waar geen natuurlijke oplossing voor was. God wilde hen onderwijzen

dat Hij voldoende was voor elke nood en dat “de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle Woord dat uit de mond van God uitgaat” (Matth. 4:4).

God wordt werkelijkheid voor ons naarmate wij dieper beseffen Hem nodig te hebben. Zo is iedere moeilijke situatie als een vat, dat Hij kan vullen, en een gelegenheid waarin Hij Zichzelf in Zijn oneindige wijsheid, kracht en genade kan openbaren. De apostel vertelt ons dat hij aan allerlei moeilijkheden werd blootgesteld opdat de kracht van Christus op hem mocht rusten. Daarom verwelkomde hij iedere nieuwe situatie als weer een gelegenheid voor God om te zeggen: “Mijn genade is voor u voldoende” (2 Kor. 12:7-10).

Vinden en smaken wij Hem als voldoende voor alle omstandigheden? Verheugen wij ons dat wij in staat zijn in de wereld te getuigen, dat onze God in al onze behoeften heerlijk zal voorzien naar Zijn rijkdom in Christus Jezus?

Beproevingen onderwijzen ons in het geloof

De beproeving is de vruchtbare aarde voor vertrouwen. Moeilijkheden zijnde goddelijke aansporingen die het vertrouwen in de goddelijke liefde opwekken en ontwikkelen. De arend kan haar jongen alleen leren vliegen door hen uit het nest te stoten. Dan moeten zij op eigen kracht vliegen of vallen. Zo worden zij gedwongen de onontwikkelde kracht van hun vleugels te beproeven. Er is geen andere keus, maar juist daardoor vinden zij het geheim van een nieuw leven en leren zij in toenemende mate zich een weg banen door de ruimte, op de vleugels van de wind. Op dezelfde manier onderwijst God Zijn kinderen om de vleugels van het geloof te gebruiken door hun nesten op te breken, hun steunsels weg te nemen en hen dikwijls in een diepte van hulpeloosheid te laten wegzinken, waar zij moeten kiezen: ondergaan óf leren vertrouwen. Hij werpt hen in een schijnbare leegte, maar dan ontdekken zij, dat God daar onder hen is zoals de ondersteunende vleugel van de arend zich uitstrekt onder haar zwakke en strijdende jong.

Het is zo gemakkelijk voor ons om te leunen op de dingen die wij kunnen zien, en we ervaren het als iets geheel nieuws om alleen te staan en met de onzichtbare God te wandelen zoals Petrus op de zee wandelde. Maar die les moeten wij leren, indien onze zielen altijd in Gods eeuwige rust willen wonen, waar geloof ons enige zintuig is en God alles is in allen.

Heel behoedzaam past Hij de toets toe op onze kleine kracht en leidt Hij ons voort, naarmate wij meer kunnen dragen. Zullen wij Hem in de moeilijkste perioden van ons leven zo vertrouwen, en nemen wij toe in kracht door moeiten te dragen als goede soldaten van Jezus Christus?

Beproevingen brengen ons tot gebed

Beproevingen leren ons bidden en dwingen ons om alleen met God te zijn. Zij dreven Jakob op de knieën bij de doorwaadplaats van de Jabbok (Gen. 32:23-30). Zij onderwezen de Psalmist om “de schuilplaats des Allerhoogsten” te vinden (Ps. 91). Zij maakten het leven van Paulus bij voortduring afhankelijk van de tegenwoordigheid des Heren. Zij hebben ons geïnspireerd en geholpen om de goddelijke gemeenschap te smaken, die ons hoogste goed is geworden. Het is zeer vernederend om te erkennen dat God Zijn kinderen door lijden en nood moet dwingen, maar het is helaas dikwijls zo, dat gemak en comfort ons altijd maar ten dele van Hem afhankelijk houden. De tijden waarvan wij konden zeggen: “Gij hebt mijn ziel in benauwdheid gekend”, hebben ons het meest nabij God gebracht.

Beproevingen leren ons liefhebben

Beproevingen werken liefde in ons. Wanneer God beproeft onze geest zachter te maken en te louteren en Hij ons gebed om geduld en liefde gaat beantwoorden, voert Hij ons in een weg van gewilligheid, in het ondergaan van ziekten, onrecht en miskennis. Dit drijft ons tot Hem om die liefde te ontvangen die “alle dingen verdraagt” (1 Kor. 13:7). Eerst ondervinden wij natuurlijk dat wij de liefde die wij voor de beproeving nodig hebben, niet bezitten. Kan de Heilige Geest ons overtuigen van onze zonde, dan brengt Hij ons naar de Bron van onze sterkte. Als wij dan stap voor stap de vernederende lessen leren, leidt Hij ons van dag tot dag in diepere toetsen en louteringen, totdat wij Hem kunnen danken voor het vuur, dat ons meer van de genade van Zijn Geest en van Zijn Eigen overwinnende liefde bracht.

Het is de school der verdraagzaamheid, waar we geduld leren, dat de kroon der genade is in een christenleven. Wanneer dit volkomen werk is gedaan, worden we “volmaakt en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk” (Jak. 1:4).

Deze les van het geestelijke leven wordt gewoonlijk in de school van het lijden geleerd.

Beproevingen leren ons moed te vatten

Zij nemen weg de vrees voor lijden en de dreiging van pijn, daar wij Gods ondersteunende genade hebben ervaren. Zij stellen ons in staat om op Zijn sterkte en bemoeïing te rekenen. Het Godsvertrouwen maakt ons overwinnaar over de vrees die ons belaagt. Met de lidtekenen van de strijd blijven wij dan als goede soldaten van Jezus Christus staande en wijken we niet voor tegenstand, maar verwelkomen we zelfs de moeite die men ons veroorzaakt.

Beproevingen maken ons tot een voorbeeld

God bedoelt dat wij levende brieven van Christus zijn (2 Kor. 3:3), voor de wereld, voor engelen en voor mensen, om het wandelende bewijs te zijn, dat Christus in elke situatie kan bewaren. De Geest van de levende God schrijft deze brief in onze harten door de beproevingen. Als wij Hem dit toestaan, zullen anderen de heerlijkheid van God zien. De wereld zal zien wat God kan doen in Zijn kinderen en wat met Christus vervulde levens kunnen dragen, waar anderen falen.

Beproevingen maken ons geschikt om anderen te helpen

De lessen die wij zelf hebben geleerd door de beproevingen, maken ons geschikt om anderen te helpen (2 Kor. 1:3, 4). Het ongevoelig en onontwikkeld hart is maar weinig bekwaam om te troosten, raad te geven en een zegen voor een lijdende wereld te zijn. God moet eerst in ons branden wat wij aan onze medemensen mee moeten geven. De pijn waar we zelf door heen moesten, geeft ons de toerusting om zielen die Hij op onze weg brengt te vertroosten, te sterken en te bemoedigen.

We kunnen tot hen zeggen: “Ik ben daar geweest en ik kan u vertellen over de diepten van mijn eigen ervaring, dat “Mijn God naar Zijn rijkdom heerlijk zal voorzien in uw nooddrift, door Jezus Christus” (Fil. 4:19).