

# Misleid - de Leugen gelovend

Don McGee - [Crown and Sickle Ministries](#)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling. Vertaling en voetnoten door M.V.

Misleiding, het begon allemaal in de Hof van Eden. We weten niet hoelang na de schepping van Adam en Eva Satan hen confronteerde met de leugen, maar wat we wel weten is dat zij rebelleerden tegen God en dat zij het menselijke ras in conflict brachten met hun Schepper en dat dit vandaag nog steeds verdergaat. Haat, ziekte, tragedie, verdriet, dood en elke vorm van pijn die men zich maar kan voorstellen zijn allemaal consequenties van de menselijke strijd met God over de kwestie wie de ondergeschikte is en wie gehoorzaamd moet worden.



Voordat wij verder praten over misleiding/bedrog is het belangrijk een punt te begrijpen dat wij gewoonlijk voorbijzien wanneer we Satans strategieën bestuderen. Satan heeft tal van gedachten en plannen (2 Korinthiërs 2:11; Efeziërs 6:11) die hij tegen Gods volk gebruikt, en hij en zijn gunstelingen zijn erg vaardig in het individueel aanpassen van hun plannen opdat zij de grootste kans op slagen maken. Maar in de kern van elke strategie zit de leugen. Niet “een” leugen, alsof hij een arsenaal aan leugens heeft waaruit hij er eentje uitkiest, maar “de” leugen. En de grote leugen die elke andere leugen ondersteunt is: “Gijlieden zult de dood niet sterven” (Genesis 3:4). De oorspronkelijke taal geeft aan dat Satan hier het sterkste argument geeft in zijn gesprek met Eva, gecombineerd ook met de belofte dat zij en Adam goden zouden worden:

“Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult **de dood niet sterven**; maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult **als God** wezen, kennende het goed en het kwaad” - Genesis 3:4-5.

God had Adam en Eva gezegd dat rebellie zou eindigen in dood: een geestelijke afscheiding van Gods persoon en aanwezigheid, wat plots zou gebeuren, en, uiteraard, dat ook de fysieke afscheiding die hen later zou treffen, wanneer zij stierven. Aanvankelijk geloofden zij wat God had gezegd, maar dat geloof werd vervangen door twijfel en tenslotte door afwijzing nadat zij de tijd namen om te luisteren naar wat Satan te zeggen had over het doen van hun *eigen* wil en zich geen zorgen te maken over de consequenties. Zij hadden nooit overwogen God ongehoorzaam te zijn totdat Satan hen overtuigde *dat zij konden doen wat zij wilden, zonder enige aansprakelijkheid*. En diezelfde leugen is de kern van elke andere leugen waar de mensen elke dag voor vallen.

Wat de leugen zo effectief maakt in het bedriegen van mensen is dat ze appelleert op de gevallen natuur van de mens. Onze zondige natuur vraagt dat wij doen wat wij doen, en wanneer wij het willen doen, vermits wij de meesters zijn van ons eigen lot en de leiders van onze eigen zielen, en iedereen weet dat meesters en leiders aan niemand verantwoording moeten afleggen.

Zoals u weet is het veel gemakkelijker misleid te worden door een leugen die aan onze eigen verlangens tegemoet komt dan misleid te worden door een andere leugen. Bijvoorbeeld: cocaïne snuiven kan voor een bepaald mens niet aantrekkelijk zijn, maar de kans geld te stelen van zijn bedrijf kan voor hem een erg krachtig verlangen zijn. Dit verklaart hoe Satan, die Jezus “de vader van de leugen” noemde (Joh. 8:44), zijn plannen op maat afstemt op individuele personen. En Satans fundamentele mikpunt is altijd dit: *Vooruit, doe het. Dit is toch wat je wilt. En daarbij, de enige consequentie is uw eigen genot*.

In het boek Openbaring verwijst Jezus 7 keer naar misleiding: 2:20; 12:9; 18:23; 19:20; 20:3, 8, 10. De meeste van deze Schriftplaatsen gaan over de zevenjarige verdrukkingstijd, een tijd die Jezus de Grote Verdrukking noemde (Mattheüs 24:21). We hebben al dikwijls gemerkt dat grote profetische

gebeurtenissen dikwijls hun schaduw vooruitwerpen, en deze is geen uitzondering. Er bestaat geen twijfel over dat Satan alle barrières heeft weggedaan en koortsachtig werkt aan de misleiding van de hele wereld door middel van de leugen. Beschouw hierna enkele middelen waarmee hij dit doet.

**Zogenaamde moderne profeten.** Het woord “profeteren” heeft twee bijbelse betekenissen en het is belangrijk de twee te onderscheiden. Eén betekenis is voortzeggen, dat is prediken<sup>1</sup>. De andere, en meest vertrouwde betekenis, is voorzeggen, dat is de toekomst voorzeggen. Elke prediker is een profeet in de eerste betekenis, maar er zijn vandaag geen profeten die de toekomst voorzeggen. Wij kunnen vandaag de toekomst voorzeggen binnen het kader van wat in de Schrift over de toekomst werd geschreven, maar niet de toekomst voorspellen op basis van een buitenbijbelse openbaring.

Sommigen hebben zulke krachten geclaimd, maar wanneer ze beproefd werden naar Gods standaard schoten zij veel te kort. Bijvoorbeeld: wijlen Jeane Dixon, de wereldberoemde astrologe en medium werd verondersteld een van de besten te zijn in het voorspellen van de toekomst. Als zij overeenkomstig de bijbelse standaard zou behandeld zijn geweest, zou zij gestenigd geweest zijn van bij de eerste keer dat zij faalde (Deuteronomium 18:14-22). Zij faalde toen zij voorspelde dat de Russen de VS zouden verslaan op de maan; dat het kind uit het Midden-Oosten waarvan zij “getuige was in het visioen met koningin Nefertete” op 5 februari 1962, de wereldreligies tot één zou verenigen; dat er vrede zou zijn tegen het jaar 2000, enz. (1) Alhoewel Dixon niet op een kansel stond en zich een profeet noemde, doen velen dit vandaag juist wel. Maar, wat als een van deze profeten toch soms iets juist profeteert? Mozes had daar ook een test voor, zie Deuteronomium 13:1-5.

Niettegenstaande de overvloed aan bewijzen tegen deze charlatans stellen bepaalde mensen toch vertrouwen in hun woorden. De beste verdediging tegen dit type bedrog is de waarheid te kennen, en als iemand iets verklaart wat niet strookt met het bijbelse getuigenis, wijs die persoon dan af als een bedrieger.

**Valse leraren.** Petrus zei dat er valse profeten onder de Israëlieten waren en er zouden valse leraren zijn in de Kerk (2 Petrus 2:1<sup>2</sup>). Wat doen zulke mensen? Zij citeren schriftplaatsen foutief, zij vervlakken en verdraaien die of halen ze uit hun context, en zij voegen zelfs aan de Schrift toe om hun godslasterlijke ketterijen steun te verlenen. De Jehovah getuigen<sup>3</sup> doen dit b.v. door in Johannes 1:1 het woordje “een” toe te voegen (“en het Woord van **een** god”) in hun “Nieuwe Wereld Vertaling” om hun valse leer te ondersteunen dat Jezus slechts een schepsel is en niet God de Schepper.

Valse leraren hebben ook een manier om grote beloften te doen in Gods naam, en als die niet verwezenlijkt worden beschuldigen zij u van gebrek aan geloof. Geloofsgenezers zijn hiervan een goed voorbeeld. Het is waar dat God vandaag nog steeds zieke mensen wonderlijk geneest, maar God is geen marionet die elke keer moet springen als een zogenaamde geloofsgenezer Hem beveelt; deze mensen gaan rond en kondigen genezingen aan, en zij doen dat door telkens te “bevelen dat het gebeurd is in Jezus’ naam”.

Een ernstig probleem met dit soort leer is dat als iemands geloof gebaseerd is op genezen worden, wat er dan gebeurt als die persoon niet genezen is, en evenmin een volgende keer? Hun “geloof” zakt dan de grond in, omdat het niet gebaseerd is op het Woord van God (Romeinen 10:17). Een religie die gebaseerd is op zogenaamde tekenen en wonderen is louter *religie*: een systeem dat ontstaan is van bijbels geloof.

**Emoties.** Sommige mensen werden bedrogen door een al dan niet georchestreerde emotionele staat. Zijn emoties dan niet OK? Natuurlijk wel, want ze maken deel uit van ons menselijk wezen. Wij tonen onze emoties op huwelijken, begrafenissen en bij allerlei gelegenheden. Het probleem is echter dat de mensen de kar vóór het paard spannen. Dat gebeurt wanneer emoties een geloofssysteem produceren, in plaats dat waarheidsvol geloof emoties voortbrengt.

---

<sup>1</sup> 1 Petrus 4:11: “Indien iemand spreekt, die **spreke als de woorden Gods**”. Jer. 23:22: “Maar zo zij in Mijn raad hadden gestaan, zo zouden zij **Mijn volk Mijn woorden hebben doen horen...**”

<sup>2</sup> 2 Petrus 2:1: “En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen”.

<sup>3</sup> Zie uitvoerig <http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm>



Wanneer men het nodig vindt dat de menselijke emoties moeten georchestreerd worden om God te aanbidden, als de lichten moeten gedoofd en de spots of kandelaars moeten aangestoken worden, en als de muziek precies moet gekozen zijn om effectiever te geloven en te bidden, dan is er iets mis. Het is interessant te weten dat hetzelfde soort mise-en-scène in satanische seances wordt gebruikt, om de deur te openen voor geestelijke machten uit de duisternis.

De meeste mensen zijn geneigd tot emoties omdat zulke gevoelens het erg gevoelige en prettige element van ons wezen strelen. Opnieuw: dit is niet kwaad of slecht op zichzelf, maar men moet op zijn hoede zijn omdat valse leraren dikwijls experts zijn in het exploiteren van emoties en gevoelens, voor het invoeren van hun onbijbelse leringen in nietsvermoedende en onrijpe geesten.

**Zelfbedrog.** Dit is zonder twijfel de ergste vorm van bedrog van alle, omdat mensen hier *zichzelf* de leugen opleggen. Wij leven in een “voel je goed” tijdperk. Dertig jaar geleden was de slogan: “Als het goed voelt, doe het dan”. Wel, dit concept maakt vandaag deel uit van elk gevaarlijk geloofssysteem. Alles is nu gebaseerd op “Hoe zal dit mij beroeren?”, en “Het leven is er voor mij”. De focus is nu naar binnen gericht in plaats van op God, en velen gaan wild en zijn op zoek naar een auteur, leider of leraar die hen ervan verzekert dat hun eigen verlangens, methoden en prioriteiten in Gods oog allemaal ‘just fine’ zijn.

Deze mensen weten dikwijls wel beter maar zij willen dat iemand hen zegt: “Jij bent okay zoals je bent en met wat je doet”. Zij lijken te denken dat God niet echt de meest intieme en persoonlijke gedachten van hun hart kent, en als zij een zichzelf-uitgeroepen gezagsfiguur kunnen vinden om voor hun spirituele agenda te kiezen, zij dan in staat zijn te leven zoals zij dat graag willen. En aan het eind van de levensrit kunnen zij God de verdediging aanbieden dat zij bedrogen werden, zoiets van: “het is niet mijn fout, God, dus geef mij niet de schuld”.

Naarmate de wederkomst van Jezus voor Zijn Kerk dichterbij komt, kunnen wij verwachten nog grotere groepen mensen te zien die bedrogen worden. Meer zichzelf-uitgeroepen profeten en meer valse leraren zullen zich manifesteren vermits Satan weet dat zijn tijd kort is. Verwacht meer nadruk op de emoties terwijl meer mensen gaan neigen naar “seeker friendly” (zoeker-vriendelijke) religieuze milieus. Verwacht meer “positief evangelie” à la Robert Schuller, dat de huiskamers binnenkomt via TV, internet en zelfhulpboeken. Verwacht dat op u wordt neergekeken door hen die bedrogen zijn. Zelfs nu al kijken zij neer op hen die Gods Woord verdedigen. Zij vertonen niet enkel een “heiliger dan u” houding, maar ook een “verstandiger en wijzer dan u” attitude.

**Een ding nog.** Wij horen niet zelfvoldaan of zelfrechtvaardig te worden in onze christelijke wandel, want dezelfde leugen, die zovele anderen heeft gevangen, zal ook ons vangen indien wij afwijken van de enige bron van eeuwige en onweerlegbare Waarheid - de Bijbel.

## **Eindnoot:**

(1) Carroll, Robert Todd. Jeane Dixon & the Jeane Dixon Effect. Cited 18 May 05. Online <http://skepdic.com/dixon.html>.