

Messiaanse Verwachtingen in de Oosterse Religies

Prof. Johan Malan¹, <http://www.bibleguidance.co.za/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling en voetnoten door M.V.

In de mystieke religies van het Oosten - vooral Hindoeïsme², Boeddhisme³ en Shintoïsme⁴ - bestaat er, niettegenstaande hun polytheïsme en de afwezigheid van het idee van een enkele Schepper-God (monotheïsme), toch ook een sterke messiaanse verwachting. Overeenkomstig de leer van incarnatie en vergoddelijking zijn er bij hen, in verschillende tijden, *meesters van wijsheid* geweest, die als grote leiders nagevolgd en na hun dood als goden vereerd werden. Zij wachten op de verschijning van zo'n meester om de wereld uit zijn ellende te verlossen, door alle mensen naar hogere niveaus van geestelijke verlichting te leiden.

De hindoe-messias

Hindoes geloven in de eenheid van alle dingen. Deze totaliteit wordt Brahman genoemd. Alle mensen maken deel uit van God. Geestelijke verlichting wordt verkregen door goede daden, en zodoende bouwt een mens zijn karma⁵ op. Personen met een goede karma zullen door reïncarnatie later op hogere niveaus geboren worden.

In het hindoeïsme is er een groot aantal goden die aanbeden worden, en ook verscheidene godsdienstige leiders, of opgevoerde meesters van wijsheid (Avatars), die door reïncarnatie verscheidene levenscyclussen doorlopen hebben en naar een hoger vlak van goddelijkheid opgestegen zijn. Alhoewel hindoes niet monotheïstisch zijn, zijn er in hun pantheon een drietal goden die boven de andere staan - het zijn Brahma, Vishnu en Shiva. Brahma wordt als de scheppergod beschouwd; Vishnu wordt als verlosser aanbeden en is tweede in rang na Brahma. Als derde is er Shiva, die met voortplanting en vruchtbaarheid verbonden wordt.

Een van de bijzonderste avatars in het hindoeïsme is Krishna, die de achtste incarnatie van de god Vishnu was. Er wordt beweerd dat Jezus een incarnatie was van Krishna en een erg soortgelijk leven heeft geleid. De verwachting wordt gekoesterd dat er een nieuwe incarnatie zal zijn van de avatar die in verschillende tijden van de geschiedenis als Vishnu, Krishna en Jezus bekend was. Een van deze namen kan voor hem gebruikt worden, maar hij zal ook als de Kalki Avatar (de Witte-Paard-Avatar) bekendstaan omdat hij op een wit paard zal rijden.

Kalki Avatar zal de finale overwinning behalen over de boosheid op aarde en zal ook de apocalyptische slang vernietigen. Hij zal het mensdom vernieuwen en een reine, eerbare levenswijze voor iedereen mogelijk maken. De verwachting van alle religies zal in hem vervuld worden, omdat hij voor alle mensen de verwachte wereldmessias zal zijn.

¹ Johan S. Malan is professor (sinds 2006 op rust) antropologie aan de 'Universiteit van die Noorde' in the Limpopo Provincie van Zuid-Afrika, en zoon van een voormalige zendeling in Zuid-Afrika en Swaziland. Hij is ook redacteur van een tweemaandelijks Christelijk tijdschrift in het Afrikaans - *Die Basuin* - dat voor het eerst verscheen in 1984.

² Hindoeïsme: een term die pas ca. 1830 in de Engelse literatuur zijn intrede deed en globaal de Indische cultuur van ongeveer de laatste 2000 jaar aanduidt, als voortzetting van de oudere vedisch-brahmanistische beschaving. (Encarta 2002).

³ Boeddhisme: de door Boeddha in de 6de en 5de eeuw v.C. gestichte godsdienst. Het is ontstaan uit het brahmanisme. (Encarta 2002).

⁴ Shintoïsme: Japanse, voor-boeddhistische godsdienst.

⁵ Karma is een begrip uit het hindoeïsme en het boeddhisme, dat het idee inhoudt dat alles wat we doen, denken en zeggen weer bij ons terug komt. *Karma* omhelst de volledige cyclus van oorzaak en gevolg. *Karma* is de som van alle individuele impulsen, gedachten, woorden, handelingen in heden verleden en toekomst. Het effect daarvan creëert de ervaringen (van heden, verleden en toekomst) en maakt ieder individu verantwoordelijk voor het eigen leven, vreugde en pijn, voor zichzelf en voor anderen. In de religies die van reïncarnatie uitgaan breidt *karma* zich uit door het huidige en de vele vroegere en latere levens. (Wikipedia).

Op de site van Near-Death Experiences and the Afterlife (www.near-death.com/) staat er een artikel met de titel: *Jesus as a reincarnation of Krishna*. Hierin wordt beweerd dat er een erg grote overeenstemming bestaat tussen Jezus en Krishna, en dat wordt als een bewijs aangevoerd om aan te tonen dat Jezus als een incarnatie van Krishna moet beschouwd worden. Sommige van de overeenkomsten die in dat artikel besproken worden, zijn de volgende:

- Krishna is bovennatuurlijk in de maagd Devaki (*de Heilige*) verwekt en als een heilige incarnatie geboren.
- Hij werd geboren in een tijd toen zijn familie op reis was om hun jaarlijkse belasting te gaan betalen.
- Alhoewel Krishna in een koninklijke familie werd geboren, was zijn vader een arme schrijnwerker.
- Bij zijn geboorte waren er engelen, wijze mannen en herders, en hem werden geschenken gegeven.
- Hij werd door een tiran vervolgd die vreesde dat Krishna een bedreiging voor zijn koninkrijk zou inhouden. In een aanslag op Krishna's leven heeft de tiran duizenden kinderen laten doden.
- Krishna werd in de Gangesrivier gedoopt.
- Zijn zending was de redding van het mensdom.
- Hij deed wonderwerken, zoals de opwekking van doden en de genezing van doven en blinden.
- Krishna gebruikte gelijkenissen om de mensen over mededeelzaamheid en liefde te leren.
- Hij volgde een eenvoudige levenswijze en heeft de armen liefgehad.
- Krishna is tussen twee dieven aan een boom gekruisigd.
- Hij is in het dodenrijk neergedaald, lichamelijk opgestaan en ten aanschouwen van veel mensen naar de hemel opgevaren.
- Hij is de tweede persoon van een drie-eenheid⁶ en heeft zichzelf "de opstanding" en "de weg naar de Vader" genoemd;
- Zijn discipelen hebben hem de titel "Jezeus" gegeven, wat "zuivere essentie" betekent.
- Krishna zal wederkomen, op een wit paard rijden en vechten tegen de vorst van de boosheid die de aarde zal proberen te verwoesten.

Wat de eindtijdse Krishna zal doen, namelijk Jezus nabootsen en beweren dat hij een nieuwe incarnatie van Jezus is, is nu precies wat de Antichrist zal doen. Jezus heeft over de tijd van kort voor zijn wederkomst op aarde gezegd: "Let erop dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden" (Matt. 24:4-5).

De boeddhistische messias

Boeddha betekent *De Verlichte Een*. De eerste Boeddha, Gautama (566-486 v.C.), heeft aanhoudend gemediteerd totdat hij geestelijke verlichting ontving. Er wordt beweerd dat hij een soortgelijk leven als dat van Jezus geleid heeft en dat hij ook in een strijd met een duivelsfiguur verwickeld was. In een artikel in *World Religions, Vol. 2*, zegt dr. Young Oon Kim dat Boeddhisten in een persoonlijke duivel geloven die zij Mara noemen - de god van onheil, zonde, vernietiging en de dood. Hij beheert begerigheid en de dood, en dit gaat steeds door, zodat mensen zich door begerigheid voortplanten en uiteindelijk als gevolg van Mara's invloed sterven. Eerst verblindt hij de mensen door sensuele begerigheden aan te blazen, en daarna vernietigt hij hen.

Boeddha en Mara hebben elkaar volgens de traditie verscheidene keren ontmoet. Bij een gelegenheid heeft Mara Boeddha aangeraden om koning over een machtig koninkrijk te worden waar iedereen in vrede samenleeft. Hij heeft Boeddha er ook aan herinnerd dat hij de Himalaya in goud kon veranderen zodat iedereen rijk kan zijn. Boeddha's antwoord hierop was dat de mens zijn begeerte naar rijkdom zo onverzadigbaar is dat zelfs twee zulke gouden bergen daar niet aan kunnen vol-
doen.

⁶ Brahma + Vishnu + Shiva, waarbij Krishna een incarnatie van Vishnu is, de tweede persoon in de hindoeïstische 'drie-eenheid' (eig. een drietal van goden).

Mara kon zich niet aan Boeddha onderwerpen, maar heeft meer succes bij zijn volgelingen gehad. Hij heeft conflicten onder hen geschapen, ook over Boeddha's uitspraken. Hij heeft zichzelf als een monnik vermomd en zo zijn leugens verkondigd die tot zonde en hoogmoed geleid hebben. Mara kon zelfs in de gedaante van Gautama Boeddha verschijnen om boeddhisten te misleiden en te laten dwalen. Mara heeft veel dienstknechten en demonen die zijn verleidingswerk doen.

Boeddhisten zien ook uit naar een tijdperk van vrede, harmonie en voorspoed, wanneer de vijfde Boeddha - dat is de Maitreya Boeddha - zal verschijnen om over de hele wereld te heersen. Vier Boeddha's zijn reeds verschenen, en wanneer de vijfde komt, zal er een koninkrijk van gerechtigheid en vrede ingesteld worden onder zijn heerschappij.

Het huidige menselijke geslacht zal echter aanhouden met verslechteren, terwijl onrecht, wreedheid en vleselijke begeerten toenemen en gerechtigheid verdwijnt. Dit verval zal voor 2500 jaar (sedert de tijd van de eerste Boeddha) voortduren totdat de nieuwe Boeddha komt. Daarna zal er volmaakte gerechtigheid heersen. In de toekomstige "gouden eeuw" zal er geen moord, diefstal, overspel, dronkenschap en armoede meer, en de mensen zullen niet meer in modderhutten wonen. De steden zullen verlicht zijn en er zullen veel parken en tuinen zijn. Er zal dan een toestand van hemel op aarde heersen.

In de boeddhistische eschatologie wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen Gautama en Maitreya, want zij zijn niet dezelfde persoon. Gautama was de eerste Boeddha en Maitreya zal de vijfde Boeddha zijn. Boeddha heeft aan zijn volgelingen niet beloofd terug te komen maar heeft gezegd dat Maitreya zal komen, die veel groter succes en aanhang zal genieten dan hij. Hij zal de overgang naar het nieuwe tijdperk van kosmisch geluk en wijsheid inluiden. Volgens Gautama Boeddha zal Maitreya ten volle verlicht zijn, vol van wijsheid en kennis, een volmaakte leidsman en opvoeder; een leermeester over de godenwereld, de mensenwereld, het heelal en alle levende wezens. Hij zal het hogere leven van reinheid en geestelijke verlichting in al zijn volheid bekend maken, en het hoofd van een orde van duizenden monniken zijn.

In het verleden was het boeddhisme hoofdzakelijk op persoonlijk geluk en tevredenheid ingesteld, wat bevrijding van wereldse zorgen en begeerten heeft ingesloten. In het licht van de Maitreya zijn komst beklemtonen boeddhisten nu ook de waarden van een rechtvaardige en voorspoedige samenleving. In dit opzicht vullen Gautama Boeddha en Maitreya Boeddha elkaar aan. De eerste beklemtoont individuele volmaaktheid en de tweede, die nog moet komen, zet mensen aan om het messiaanse tijdperk van gerechtigheid en materiële overvloed voor allen te verhaasten.

De sjinto-messias

Het sjintoïsme is de traditionele godsdienst van Japan, waarin verscheidene natuurgoden (Kami) vereerd worden. De eerste twee goden, Izanagi en Izanami, hebben de Japanse eilanden geschapen. Een van hun dochters, Amaterasu (de zonnegodin), is de stammoeder van de Japanse koninklijke familie. In het sjintogeloof worden alle mensen als kinderen van Kami beschouwd. Het leven is voor hen heilig, zij hebben de natuur lief en aanbidden verscheidene dingen in de natuur.

Het geloof in de inherente goddelijkheid van alle mensen leidt ertoe dat het sjintogeloof aansluiting vindt bij het boeddhisme en hindoeïsme. Er worden zelfs pogingen gedaan om het met deze religies én zelfs het Christendom te associëren en zodoende het idee van een gemeenschappelijke messias voor alle mensen te bevorderen. In een boek, *Messiah, the desire of all nations*, zegt E.A. Gordon dat het idee in Japan en China postvat dat er een nauwe band is tussen Boeddhisme, Sjintoïsme en Christendom. De schrijver komt tot de gevolgtrekking dat deze geloven fundamenteel hetzelfde zijn, maar zich slechts op verschillende manieren manifesteren. Allen verkondigen zij geestelijke ontwakning, zelfdiscipline, eenvoud van leven, liefde en de ontwikkeling van goede eigenschappen.

De Oosterse geloven lenen zich ook tot de ontwikkeling van mystieke krachten. Deze krachten (b.v. zelfgenezing en waarzeggerij) zijn occult van aard en worden aan het sjamanisme verbonden. Een sjamaan is een toverdokter of priester in geloven waarin occulte krachten gemanipuleerd worden. Als gevolg van de mystieke filosofie van het sjintoïsme staan zij open voor invloeden vanuit verschillende hoeken. In zijn boek, *The Princess of the Dragon Palace: A New Shinto Sect is Born*, zegt Ben-Ami Shillony ondermeer:

“Het godsdienstige toneel in Japan zit vol verrassingen. Tijdens een recent bezoek heb ik de gelegenheid gehad om een paar dagen bij leden van een nieuwe sjintosekte in huis te gaan. Zij stellen de geldigheid van de koninklijke familie in vraag, eisen de feministische overheersing van de samenleving, verbinden Susa-no-o met Jehovah, en vereren een beeld van Jezus Christus in een van hun sjintotempels. Deze groep is in Osaka gevestigd en staat onder de leiding van een vrouwelijke sjamaan, Fujita Himiko. Op 35-jarige leeftijd heeft zij een sterke begeerte gehad om zich aan godsdienst toe te wijden en ze is bij de *sjugendo*-sekte van esoterisch boeddhisme aangesloten. Later is zij in India een studie gaan doen van het Tibetaans boeddhisme (Lamanisme). In oktober 1973 heeft zij in een sjintotempel een sterke mystieke ervaring gehad toen de godin Ryugu Otohime van haar lichaam bezit nam en één met haar is geworden. In dit proces is zij zelf Ryugu Otohime geworden - een antieke godin die nu weer in een lichaam woont. Zij heeft daarna een studie van sjintoïsme en sjamanisme gemaakt en wordt als de leidster van een nieuwe sjintogroep erkend”.

Het is duidelijk dat het sjintogeloof, net zoals boeddhisme en hindoeïsme, een sterke ingesteldheid heeft op geestelijke verlichting, zelfvergoddelijking en geestbezetting. Zij verwachten allemaal een godsdienstige leider die hoog in de leer van goddelijkheid uitgestegen is, waardoor hij het vermogen zal hebben wonderen te doen, het boze te overwinnen en vrede en gerechtigheid op aarde te vestigen. Wanneer zo'n persoon op het toneel verschijnt, zullen alle misleide mensen op aarde hem aannemen en hem hun plaatselijke messiaanse titels toeschrijven.

De New Age beweging

Het is opvallend dat de new age beweging, die ingesteld is op de verschijning van een wereldmessias voor alle geloven, sterk op de oosterse godsdiensten leunt om het idee van een verenigd mensdom dat geestelijke verlichting ontvangen heeft, te bevorderen. Verschillende godsdienstige titels worden aan dezelfde persoon toegeschreven.

In het intergeloofsgebed voor wereldvrede van de new age beweging wordt ondermeer gezegd: “May Christ return to Earth” (Moge Christus terugkomen naar de aarde). *Sundial House* verduidelijkt deze frase als volgt:

“Deze uitdrukking is een triomfantelijke uitroep door alle mensen op aarde dat de Wereldleraar, de *Avatar*, die de volgende ontplooiing van goddelijkheid op aarde zal laten plaatsvinden, in onze kritieke tijd moet komen. Het woord *Christus* duidt op veel meer dan de leider van de Christelijke kerk. Hij is de Wereldleraar die ook in het Oosten als Heer Maitreya, de Bodhisattva en de Imam Mahdi bekend staat”.

Hoe wordt de Jezus van het Christendom aan al deze andere geloven verbonden? In het *Aquarian Gospel of Jesus the Christ* dat door de new age beweging wordt uitgegeven, worden de zogenaamde *vermiste jaren* van Jezus, tussen zijn 12 en 30 jaar beschreven. De bewering wordt gedaan dat Hij in die tijd in India, Nepal, Tibet, Egypte en Griekenland was voordat Hij met Zijn openbare bediening in Israël begon. Er wordt verduidelijkt hoe Hij in India een studie van de Veda's (de heilige geschriften van de hindoes) deed en in Nepal in de Himalaya's Zich in de boeddhistische geschriften verdiept heeft. Hij werd daar als een reïncarnatie van Boeddha beschouwd en heeft ook de titel *Issa* (Zoon van God) gekregen. In een Egyptische tempel in Heliopolis (de Stad van de Zon) heeft Hij het ambt van *de Christus* verworven en was daarna gereed voor Zijn bediening in Israël.

Dit is duidelijk een valse Christus, die de kosmische Christus van alle gelovigen is. De drie oppergoden in de new age beweging zijn: (1) de universele god van alle geloven, (2) de kosmische Christus, en (3) Lucifer.

In zijn boek, *Reflections on the Christ*, heeft het hoofd van Planetary Citizens, David Spangler, een hoofdstuk met de titel *Lucifer, Christ and God* ingesloten. Hierin wordt aan Lucifer een belangrijke rol toegeschreven in de bewustzijnsontwikkeling van de mens:

“Toen de mens het pad van zelfverwezenlijking ingeslagen was, is hij met een creatief avontuur begonnen... Hij kan zeggen dat hij de volle verantwoordelijkheid aanvaard heeft voor wie en wat hij is. In dit opzicht is hij vrij. Lucifer is het wezen dat de mens helpt om dit punt te bereiken. Hij is de engel van menselijke evolutie. Hij is ook het innerlijke licht van de mens. Lucifer is de geest van

licht in de microkosmos. God is de geest van licht in de macrokosmos, en de Christus is de brug tussen deze twee, wat vrijheid van manifestatie aan de mens verleent”

Lucifer⁷ is de werkelijke macht achter de new age beweging en de niet-christelijke geloven (Kor. 10:19-22). Gewoonlijk gebruikt hij de namen van andere goden om zichzelf te verbloemen, maar in deze laatste dagen maakt hij in toenemende mate zijn ware identiteit bekend.

De valse wereldmessias

De Antichrist zal de gemeenschappelijke, valse wereldmessias van alle godsdiensten zijn. Hij zal namens alle geloven op aarde komen om het mensdom te verenigen en in harmonie te laten samenleven. Wanneer hij deze valse eenheid gevestigd heeft en de hele wereld hem hiervoor zal bewonderen, zal hij tot de volgende stap overgaan om iedereen te dwingen om hem én zijn vader, Lucifer, te aanbidden: “En de gehele aarde ging met verbazing het beest achterna. En zij aanbadden de draak [Lucifer], omdat hij aan het beest macht gegeven had” (Op 13:3-4). Samen met David Sprangler en de hele new age beweging zullen alle misleiders op aarde Lucifer als de god van deze wereld aanbidden (vgl. 2 Kor. 4:4).

Het verenigde mensdom zal nog zeggen:

“Het is vrede en er is geen gevaar, dan zal een plotseling verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw en zij zullen het beslist niet ontvluchten” (1 Thess. 5:3).

Het schrikbewind van beest en draak zal van korte duur zijn, want wanneer de ware Christus komt, zullen zij allebei verdelgd worden. Johannes zegt:

“En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zit en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt ... En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaar” (Op. 19:19-20; 20:1-2).

Dit is het tragische einde van alle menselijke en duivelse pogingen om buiten de Bijbel en zijn Drieenige God naar andere goden te zoeken om de mensheid uit zijn dilemma van zonde, ellende, vijandigheid, gewelddadigheid, begerigheid en machtswellust te redden door een Luciferiaanse Nieuwe Wereldorde in te stellen. Er bestaat geen waar leven buiten de Zoon van God (1 Joh. 5:12).

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of <http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm>

⁷ Lucifer: In Jesaja 14:12 wordt Satan “morgenster” genoemd. In Job 38:4, 7 lezen we dat bij de schepping “de morgensterren tezamen juichten”. Satan was vóór zijn val bij de schepping aanwezig. Maar hij pleegde opstand tegen Gods troon (14:13-14), waarbij hij ten val kwam. Het Hebreeuwse woord nu dat in Jesaja 14:12 weergegeven wordt als “morgenster”, wordt in de Vulgaat vertaald met het Latijnse “Lucifer”, hetgeen “lichtbrenger” betekent. De Vulgaat is de Latijnse vertaling van de Bijbel.