

De bijbelse diepgaande beschrijving van de menselijke toestand – Romeinen 3:9-18

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/bibles_descripton_of_the_human_condition.php 6-4-2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, inkorting/bewerking en voetnoten door M.V.

De nauwkeurige bijbelse beschrijving van de gevallen natuur van de mens verklaart de menselijke toestand en geschiedenis en is een van de talloze bewijzen dat de bijbel het Woord van God is. Genesis hoofdstuk 3 legt uit waarom de mens onrechtvaardig van aard is, waarom de wereld vol problemen is en waarom mensen sterven.

De meest uitgebreide beschrijving staat in Romeinen 3:9-18

“Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij **allen** onder de zonde zijn, ¹⁰ zoals geschreven staat: Er is **niemand** rechtvaardig, ook **niet één**, ¹¹ er is **niemand** die verstandig is, er is niemand die God zoekt. ¹² **Allen** zijn zij afgedwaald, **samen** zijn zij nutteloos geworden. Er is **niemand** die goeddoet, er is er zelfs **niet één**. ¹³ Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. ¹⁴ Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, ¹⁵ hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. ¹⁶ Vernieling en ellende is op hun wegen, ¹⁷ en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. ¹⁸ De vreze Gods staat hun niet voor ogen”

Deze tekst leert dat alle mensen zondaars zijn en dat ze allemaal onder Gods veroordeling staan. Elke zoon en dochter van Adam is corrupt voor God. Er zijn geen uitzonderingen. Dit wordt benadrukt door de herhaling van de woorden “**allen**” (Romeinen 3:9, 12), “**samen**” (Romeinen 3:12), “**niemand**” (Romeinen 3:10, 11, 12), “**niet één**” (Romeinen 3:10, 12). Dit betekent dat er niet één rechtvaardig en goed is.

Dit is een beschrijving van de morele corruptie van de mens voor God.

“Dat zij allen onder de zonde zijn” (Romeinen 3:9). “Onder de schuld van de zonde: eronder als onder een straf; eronder als onder een binding, waardoor ze gebonden zijn aan eeuwige ondergang en verdoemenis; eronder als onder een last (Psalm 38:5) die hen naar de laagste hel zullen doen zinken. Onder het bestuur en de heerschappij van de zonde: eronder als onder een tiran en wrede leermeester, eraan verslaafd; eronder als onder een juk; onder de kracht ervan” (Matthew Henry).

“Er is niemand rechtvaardig, ook niet één” (Romeinen 3:10). Wanneer gemeten naar Gods gerechtigheid, die de geschapen mens moest weerspiegelen, is er geen voldoening. Let op de nadruk: “niet één”. Niet eens een! De schijnbare gerechtigheid van de mens is zo bedorven door zelfzuchtige motieven, zo onrein door het bedrog en de slechtheid van zijn hart (Jeremia 17:9), dat het “als een bezoedeld kled” is voor de heilige God (Jesaja 64: 6). Ieder mens kent “de plaag van zijn hart” (1 Koningen 8:38).

“Er is niemand die verstandig is” (Romeinen 3:11a). Geen mens in zijn natuurlijke staat begrijpt God en de dingen van God. “Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden” (1 Korinthiërs 2:14). Mensen kennen van nature de waarheid niet. Ze hebben geen geestelijke wijsheid. De mens kan niet met zijn hart de waarheid volgen, omdat het de waarheid niet kent, ze niet begrijpt. Het is God die zondaars verlicht door Zijn Geest, die Hij voor dit doel met Pinksteren de wereld in zond. Christus “was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht” (Johannes 1:9) en Hij heeft geboden dat het evangelie aan “al de volken” wordt gepredikt (Mattheüs 28:19).

“Er is niemand die God zoekt” (Romeinen 3:11b). Geen mens in zijn natuurlijke staat zoekt God. Dit is een uitdrukking die continue actie aangeeft. De mens is gemaakt om God met zijn hele wezen

te zoeken, maar dat doet niemand. Zondaars zoeken God niet van nature, maar God zoekt zondaars en overtuigt hen, verlicht hen en trekt hen door Zijn Geest (Johannes 12:32; 16:7-11; Handelingen 16:14). Adam en Eva zochten God niet na hun zonde, maar God zocht hen en confronteerde hen met hun zonde en redde hen door hen te kleden met kleren van huiden gemaakt, wat rechtvaardiging betekent door een plaatsvervangend offer (Genesis 3).

“Allen zijn zij afgedwaald” (Romeinen 3:12a). Het hele menselijke ras is weggegaan van de weg van God, de waarheid en gerechtigheid, die God voor de mens had bedoeld toen Hij hem maakte. Weggegaan van de weg van Gods zegen.

“Samen zijn zij nutteloos geworden” (Romeinen 3:12b). De mens is voor God onnut geworden. Hij schiep de mens naar Zijn beeld om te leven voor Zijn doeleinden en heerlijkheid. Alle dingen zijn van Hem, door Hem en tot Hem (Romeinen 11:36). Alle dingen zijn er voor Zijn genoeg (Openbaring 4:11). Maar de mens kwam in opstand en corrumpeerde zichzelf en werd onrendabel voor zijn geschapen doel.

“Er is niemand die goedgeeft” (Romeinen 3:12c). Dit is een andere uitdrukking die continue actie aangeeft. Terwijl zondaars goede daden verrichten (veelal vanuit het perspectief van de mens en gebaseerd op de menselijke definitie van wat goed is), doen ze het goede niet continu en vaak niet op een echt rechtvaardige manier zoals gedefinieerd door Gods wet. Zelfs als ze iets doen dat goed schijnt te zijn, wordt hun hart met kwaad vervuld (“het hart is bedrieglijk boven alle dingen en wanhopig slecht”, Jeremia 17:9). De standaard van de mens en de manier van denken van de mens zegt: “Hij is een goede man; zij is een goede vrouw”. Maar God zegt: “Er is niemand die goed doet”, omdat Hij oordeelt op basis van Zijn maatstaf van absolute goedheid, die de maatstaf is waarnaar mensen zullen worden beoordeeld.

“Hun keel is een open graf” (Romeinen 3:13a). De spraak van de mens is vol corrupte communicatie... vuile taal, dwaas praten, lichtzinnige taal, grappen maken (Efeziërs 4:29; 5:4). “Hun keel is een open graf” is een nauwkeurige beschrijving van de moderne popcultuur en entertainmentindustrie, van rock en blues en country&western en rap en stand-up comedy, films, groot percentage van de sociale media, enz. “Hun keel is een open graf” beschrijft gesprekken op openbare scholen en universiteitscampussen, op de markt, in de gangen van de overheid, thuis.

“Met hun tong plegen zij bedrog” (Romeinen 3:13b). De spraak van de mens bevat leugens. Het is een uitdrukking van een hart dat “arglistig boven alles” is (Jeremia 17:9). Liegen is normaal voor de gevallen mens en begint op de jongste leeftijd. “De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder; de leugenaars dwalen vanaf de moederschoot”: ze dwalen af zodra ze geboren zijn en spreken leugens (Psalm 58:4). Zelfs de heiligen Abraham en David huichelden (Genesis 12:11-13; 1 Samuël 21:12-13 ; 2 Samuël 11). Dit is een wereld van leugens.

“Addergif is onder hun lippen. 14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid” (Romeinen 3:13c-14). De spraak van de mens is giftig, schadelijk, met schelden, laster, vervloeking van God en de mens, woede, toorn, boosaardigheid, wraak. Jezus waarschuwde dat mensen verantwoording zullen afleggen voor elk woord dat ze spreken. “Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden” (Mattheüs 12:36-37).

“Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten” (Romeinen 3:15). Geweld en moord zijn de gewoonte van de mens sinds Kain, Adams eerste zoon, zijn broer vermoordde. Kains kleinzoon Lamech pochte: “Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem” (Genesis 4:23). Tegen de tijd van Noach was de aarde met geweld vervuld (Genesis 6:13). Nadat de vloed die generatie had weggevaagd en de meest verschrikkelijke waarschuwing van Gods toorn had waargemaakt, keerden de mensen spoedig terug tot het vullen van de aarde met geweld terwijl koninkrijk tegen koninkrijk vocht, doorheen Mesopotamië en Afrika en in Europa en Amerika en China en overal waar mensen zich vestigden.

“Vernieling en ellende is op hun wegen” (Romeinen 3:16). Dit versterkt de beschrijving van de manier waarop de mens elk soort van vernietigend en ellendig gedrag omvat, en wat is dat een perfecte beschrijving van de geschiedenis van de mens! Hatelijk en elkaar hatend, oorlogvoerend, cha-

os, verkrachting, mishandeling, verbranding, marteling, plundering, beroving, ontvoering, abortus, kindermoord, vadermoord, kindermishandeling, mentaal misbruik, stalken, laster. De mens heeft het vermogen tot eindeloze wreedheid, omdat hij de zondaar is waarvan Gods Woord zegt dat hij dat is.

“De weg van de vrede hebben zij niet gekend” (Romeinen 3:17). De geschiedenis van de mens is disharmonie en oorlog, geen vrede. De mens heeft geen vrede met God en hij kan niet lang vrede hebben met zijn naaste, zelfs niet met zijn naaste dierbaren. De weg naar vrede is niet bekend, thuis, op straat, op het werk, in de regering, tussen vrienden en burens, tussen naties. Vrede wordt in deze huidige wereld maar nauwelijks gehandhaafd door de wetten van de overheid en de aanwezigheid van wapens, maar oorlog is altijd nabij. Elk vredesplan is mislukt en zal mislukken totdat het fundamentele probleem van het goddeloze hart van de mens is opgelost. Alleen wanneer de mens vrede heeft met God, zal hij vrede hebben met zichzelf en met zijn naasten. Degenen die voor vrede marcheren en zingen over vrede, kunnen zelf niet vredig leven, zelfs niet met hun burens, families en vrienden. Toen John Lennon in 1969 “Give Peace a Chance” zong, stond hij op het punt het uit te maken met zijn eigen bandleden en hij en Yoko Ono woonden samen terwijl ze hatelijk vervreemd waren van hun huwelijkspartners. Elk van de “vredelievende” Beatles ging door “rommelige, bittere echtscheidingen”. De Bijbel beschrijft een vredesbeweging in de eindtijd die zal mislukken. De hele wereld zal de vredesbelofte van de “mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf” (2 Thessalonicenzen 2:3) geloven, en hij zal een verbond sluiten met het afvallige Israël, maar het zal eindigen in vernietiging (Daniël 9:27). “Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten” (1 Thessalonicenzen 5:3). Er zal geen vrede zijn totdat de Vrededorst komt en deze wereld zal besturen. Deze vrede zal voor het eerst komen met een ijzeren staf. Volledige vrede zal komen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wanneer alle burgers verzoend zullen worden met God, maar “de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt” (Openbaring 21:8).

“De vrees Gods staat hun niet voor ogen” (Romeinen 3:18). Dit is het fundamentele probleem van de mens, en dat al sinds Adam. Als de eerste man en vrouw God hadden gevreesd, zouden ze Zijn wet niet ongehoorzaam geweest zijn. Het is de vrees voor God die mensen ervan weerhoudt te zondigen. “... door de vrees des HEEREN keert men zich af van het kwade” (Spreuken 16:6).

Deze passage in Romeinen 3 geeft de juiste kijk op de aard van de mens. Los daarvan is het onmogelijk om de mens goed te begrijpen. Hij is *niet* goed. Elke filosofie die is gebaseerd op de goedheid van de mens is fundamenteel gebrekkig, en dit omvat elk programma voor sociale studies dat wereldwijd in de openbare onderwijssystemen wordt onderwezen. Zoals geprofeteerd in Psalm 2, heeft de “moderne” wereld zich gericht tegen God en tegen Zijn Woord. Sommige filosofieën juichen openlijk de “natuurlijke goedheid van de mens” toe (bijv. Jean-Jacques Rousseau en de verlichting). Anderen (bijv. John Dewey) zijn van mening dat de mens een schone lei is waarop onderwijs, milieu en cultuur een goed karakter kunnen creëren. “De progressieve beweging, de romantische beweging, het marxisme, de pragmatische school, het utilitarisme, het transcendentalisme veronderstellen allemaal dat de mens inherent goed is en alleen de ware dingen hoeft te leren om de juiste weg te gaan. De scholen zijn het oneens over hoe te handelen en wat juist is, maar ze vertrouwen allemaal op de inherente goedheid van de mens. De psychologie, die naar mijn mening een filosofische school is, maakt ook dezelfde vooronderstelling” (Kelly Whiting, aan Harvard opgeleide advocaat).

De beschrijving in Romeinen 3 van het karakter van de mens is *duidelijk* te merken in de menselijke geschiedenis. Een nauwkeuriger samenvatting van de menselijke geschiedenis is nooit opgetekend: “hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. ¹⁶ Vernieling en ellende is op hun wegen, ¹⁷ en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. ¹⁸ De vrees Gods staat hun niet voor ogen” (3:15-18). Dit is de mens waar en wanneer we hem ook zien, in elk tijdperk, op elk continent, in elke taal.

Deze beschrijving van het karakter van de mens *verklaart* de geschiedenis van de mensheid. Het fundamentele probleem met de mensheid is niet een kwestie van opleiding, economie of milieu; het fundamentele probleem is de gevallen natuur van de mens, zijn verdorven hart, zijn verkeerde relatie met God. De wereld is corrupt omdat de mens corrupt is.

Zorg wel voor een evenwichtige zienswijze:

- De waarde van de mens: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf>

En ook:

- Wat maakt ons mens?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf>
- Wat maakt ons tot mensen?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wat-maakt-ons-mensen.pdf>
- Het hoogtepunt van de schepping:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoogtepunt-schepping.pdf>
- Zijn wij niets meer dan een zak chemicaliën?:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mens-chemicals.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>