

Zijn jeugdijaren in gezelschap van een moorddadige koning

Bron: http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/Acts13_1.pdf

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Herodes Antipas, viervorst over Galiléa en Peréa : Lukas 3:1. Beval de onthoofding van Johannes de Doper : Mattheüs 14:1-12.
Stukje uit : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NT-regeerders.pdf>

“En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, **Manahen, die met Herodes [= Antipas] de viervorst opgegroeid was**, en Saulus” (Handelingen 13:1).

In Handelingen 13:1 wordt er een lijst van vijf mannen gegeven die leraren waren in de lokale kerk van (Syrisch) Antiochië (zie kaartje). Zij legden de handen op Barnabas en Saulus en zonden hen voort op de eerste zendingsreis (vers 2).

Eén van de mannen op die lijst was iemand met de naam Manahen.

We weten niets over deze man behalve voor één simpel feit: Hij was opgegroeid bij Herodes de tetrarch (viervorst; vers 1). Dit was niemand minder dan de verachtelijke Herodes Antipas (Mattheüs 14:1). (Hij was de zoon van het monster van de ongerechtigheid Herodes I de Grote - Mattheüs 2).

Deze verachtelijke heerser vermoordde Johannes de Doper (Mattheüs 14:1-12). De Heer Jezus beschreef hem als “die vos” (Lukas 13:32). Hij was gekend als sluw, ambitieus, weelderig en immoreel.

Manahen **groeide op** met deze man. Het Griekse werkwoord geeft aan dat Manahen een metgezel was van Herodes in kindsheid en jeugd. Herodes Antipas was zijn vriend in zijn jeugd, of, zoals velen het begrijpen, was hij opgegroeid als een pleegbroer van Herodes Antipas.

Het is fascinerend dat uit hetzelfde huis een goddeloze heerser kon voortkomen wiens bestuur gekarakteriseerd was met doortraptheid en misdadigheid, en tegelijk ook een man die een toegewijde volgeling werd van de Koning der koningen, en die een leider werd in de kerk van (Syrisch) Antiochië.



<http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm#kaarten>

Veel foutieve psychologische theorieën suggereren dat ons karakter permanent gevormd wordt door onze opvoeding en de omstandigheden waarin we onze jeugd hebben doorgebracht. Maar Manahan illustreert dat een mens niet verkeerd beïnvloed hoeft te zijn door zijn familieleden en jeugdvrienden om verkeerde keuzes te maken. Hij kan, in plaats daarvan, ervoor kiezen anders te zijn, groepsdruk te vermijden, en door geloof de ware en levende God te omarmen.

Wij hoeven geen slaven te zijn van vroege jeugdige omstandigheden die we niet zouden kunnen veranderen. God, in Zijn genade, kan ons brengen in de heerlijke vrijheid waar wij vrij zijn om Hem te dienen en Zijn wil te doen (Romeinen 6:22; 8:2; 2 Korinthiërs 5:17).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm