

Zijn de verschijningen van Maria echt Maria?

Bron: <https://carm.org/roman-catholicism/are-the-apparitions-of-mary-really-mary/>, 2-10-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, inlas en voetnoten door M.V., 3-10-2021

Zijn de door de Rooms-katholieke kerk goedgekeurde verschijningen van Maria¹ echt Maria, de moeder van Jezus? Nee, dat zijn ze niet. Voordat u dit artikel afdoet als het geraas van een rabiate protestant, moet u de feiten over wat die verschijningen eigenlijk leren in beschouwing nemen en ze vergelijken met de Schrift.

Er zijn verschillende verschijningen die door de Rooms-katholieke kerk officieel worden verklaard als daadwerkelijke verschijningen van Maria. Hierna slechts enkele hiervan:

- o Guadalupe (Mexico) (1531)
- o Siluva, Litouwen (1608)
- o Laus, Frankrijk (1664)
- o Rue du Bac, Parijs, Frankrijk (1830)
- o Lourdes, Frankrijk (1858)
- o Fatima, Portugal (1917)
- o Banneux, België (1933)

Als we beschouwen naar wat de verschijningen zeggen, dan zijn er ernstige problemen. Laten we eens kijken naar Guadalupe en Fatima.

1. 1531, Guadalupe Mexico.

Verschijning aan Juan Diego.

- a. “Weet, weet zeker, mijn liefste, kleinste en jongste zoon, dat ik de volmaakte en altijd Heilige Maagd Maria ben”.
(theotokos.org.uk/pages/approved/words/wordguad.html)
- b. “Ik ben echt uw genadige Moeder, de uwe en van alle mensen die in dit land verenigd leven en van alle andere mensen van verschillende afkomst, mijn geliefden, die van mij houden, zij die mij zoeken, zij die op mij vertrouwen. Hier zal ik hun treuren, hun klachten horen en zal al hun verdriet, ontberingen en lijden genezen”. (theotokos.org.uk/pages/approved/words/wordguad.html)
- c. “Ben ik niet hier, ik, die uw moeder ben? Sta jij niet onder mijn schaduw en bescherming? Ben ik niet de bron van je vreugde? Ben jij niet in de holte van mijn mantel, in de kruising van mijn armen? Heb jij nog iets meer nodig?” (theotokos.org.uk/pages/approved/words/wordguad.html)



Boven: op een Koptische Orthodoxe kerk in Zeitoun, Egypte, een buitenwijk van Cairo, gebeurden merkwaardige dingen. Een vrouw waarvan men gelooft dat het Maria is, verscheen als verschijning, en voerde tekenen uit, wonderen en genezingen. Deze zelfde vrouw verscheen verscheidene avonden elke week. De grote meerderheid van de toeschouwers waren moslim. Uit : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/maria-wie.pdf>

¹ Deze verschijningen komen uit het rijk van de Satan en zijn demonengeesten. “Satan zelf verandert zich in een engel des lichts” (2 Korinthiërs 11:14) om op talloze manieren de mensen te bedriegen. Hij is de grote verleider en misleider: “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten” (1 Timotheüs 4:1). Satan misleidt alle volkeren (Openbaring 20:2-3). Zie verder onder “Duivel en Demonen”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel>

2. 1917, Fatima, Portugal.

In 1917 zeiden drie kinderen (Jacinto Marto, Lucia Santos en Francisco Marto) dat er een verschijning van Maria aan hen gebeurde die helderder was dan de zon.

- a. “Bent u bereid uzelf aan God aan te bieden om al het lijden te dragen dat Hij u wil sturen, als een daad van herstel voor de zonden waardoor Hij beledigd is, en voor de bekering van zondaars?” (theotokos.org.uk/pages/approved/words/wordfati.html)
- b. “Ik neem binnenkort Jacinta en Francisco; maar jij blijft hier nog wel een tijdje. Jezus wil je gebruiken om Mij bekend te maken en lief te hebben. Hij wil de toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart over de hele wereld vestigen. Ik beloof redding aan wie dan ook die het omarmt; deze zielen zullen God dierbaar zijn, als bloemen die door Mij zijn gelegd om zijn troon te versieren”. (theotokos.org.uk/pages/approved/words/wordfati.html)
- c. “Offer uzelf op voor zondaars, en zeg vaak tegen Jezus, vooral wanneer u een offer brengt: O Jezus, het is uit liefde voor U, voor de bekering van zondaars en ter herstel van de zonden begaan tegen het Onbevleete Hart van Maria”. (theotokos.org.uk/pages/approved/words/wordfati.html)

Wanneer we de woorden van deze twee verschijningen analyseren, vinden we onbijbelse en afgodische uitspraken. De verschijningen van Guadalupe vertellen mensen dat degenen die van Maria houden en haar zoeken, op haar vertrouwen, enz., door haar zullen worden genezen. De verschijning wijst niet naar Jezus. Het verkondigt God niet als de genezer. In plaats daarvan wijst de verschijning naar zichzelf en vraagt : “Heb jij nog iets meer nodig?” De implicatie is dat Maria alles is wat we nodig hebben. Maar we hebben Maria niet nodig, we hebben Jezus nodig.

In de Fatima-verschijning wordt de ketterij van de gerechtigheid van werken onderwezen wanneer het lijden van de kinderen wordt verondersteld “een daad van herstel van de zonden” te zijn waardoor God beledigd is. Dit is vals onderwijs. Het is Jezus die de daad van herstel verrichtte toen Hij aan het kruis stierf (1 Petrus 2:24). Wij maken geen herstel voor onze zonden tegen God. Jezus deed dat.

- “Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, ¹⁴hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” (Hebreeën 9:13-14).
- “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt” (Hebreeën 10:14).

Ook worden er zonden tegen Maria genoemd. Werkelijk? Waar staat dat in de Schrift? Onze zonden zijn tegen God. Daarom werd Jezus, God in het vlees (Johannes 1:1, 14), een van ons en stierf aan het kruis voor onze zonden (1 Petrus 2:24) omdat onze zonden tegen Hem zijn en Hij degene is die ons vergeeft. Er staat niets in de Bijbel over zondigen tegen het “onbevleete hart van Maria”. Dit is afgoderij.

Verheffing van Maria door het katholicisme

De Rooms-Katholieke Kerk verheft Maria tot een zeer hoog niveau. Hier zijn slechts een paar van de uitspraken over haar.

- **Maria is vol van genade:** “De heilige Geest heeft Maria voorbereid door zijn genade. De moeder van Hem in wie ‘de godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig is’ (Kol. 2:9), moest ‘vol van genade’ zijn”. (Catechismus van de Katholieke Kerk par. 722).²

² Alle verwijzingen naar de Roomse Catechismus komen uit de Nederlandse versie (1995). Hier downloadbaar: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm> (Word); PDF op aanvraag. Lees over deze catechismus ook deze commentaar: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rkk-catechismus.pdf>.

- **Maria is de allerheiligste of volmaakt heilige:** “Doordat wij aan Maria vragen om voor ons te bidden, erkennen wij dat wij arme zondaars zijn, en richten wij ons tot de ‘moeder van barmhartigheid’, tot de volmaakt heilige”. (CKK par. 2677).
- **Geen betere manier dan de blik op Maria te richten:** “Na over de kerk, haar oorsprong, zending en bestemming gesproken te hebben zouden wij niet beter kunnen besluiten dan door de blik op Maria te richten”. (CKK par. 972).
- **Maria is Koningin van het heelal:** Zij is “door de Heer verheven tot koningin van het heelal”. (CKK par. 966).
- **Maria bevrijdt zielen van de dood:** “... gij [Maria] die de levende God ontving en die door uw gebeden, onze zielen van de dood zult bevrijden” (CKK par. 966).
- **Maria zit aan de rechterhand van Christus:** “... zij is de hoogste Bedienaar van de verdeling van genadegaven. Jezus ‘zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge’” (*Hebreeën* i.b.). Maria zit aan de rechterhand van haar Zoon ...”. (Paus Pius X, 1835-1914, Ad Diem Illum Laetissimum, 14).

Niets van wat in deze citaten wordt gezegd, is te vinden in de Schrift. Zo’n buitensporige loyaliteit aan Maria heeft voor mensen de psychologische basis gelegd om wat dan ook voor bovennatuurlijke gebeurtenissen te geloven die zich manifesteren met betrekking tot haar vermeende verschijningen. In plaats van de Schrift te onderzoeken, buigen ze de knie voor de Maria.

Conclusie

Het feit dat de Rooms-Katholieke Kerk niet in staat is om met betrekking tot deze verschijningen onderscheid te maken tussen waarheid en dwaling is een bewijs dat zij zwaar afvallig is. De Roomse kerk leidt haar volk niet naar het kruis van Christus. In plaats daarvan bevordert ze de afgodische aanbidding van verschijningen die valse doctrines onderwijzen. De Rooms-Katholieke Kerk moet zich bekeren.

Lees ook:

- Rubriek over de Rooms-katholieke kerk: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm>
- Rubriek over Maria: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm#maria>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm