

Lijden en Strijd in het Christelijke leven

Update 21-5-2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling

Voorwoord

Christen worden is gratis, maar te leven als een Christen is beslist niet goedkoop! Zij die menen dat het Christendom een gevoel geeft van ‘always happy’, een extase van ‘goddelijke ervaringen’, en ‘genezingen en wonderen verzekerd’, die komen beslist bedrogen uit. Zij worden ook misleid door de vijand, “de god van deze eeuw, die de zinnen verblindt” want “Satan zelf verandert zich in een engel des lichts” (2 Korinthiërs 11:14) om op talloze manieren de mensen te bedriegen. Hij is de grote verleider en misleider (1 Timotheüs 4:1; Openbaring 20:2-3).

Jezus’ gelijkenis van de zaaier laat blijken dat het christenleven niet goedkoop is, dat er strijd is, en dat enkel mensen die Gods Woord in hun hart bewaren dit aankunnen:

“Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. ¹² Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de **duivel** en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. ¹³ Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en **in een tijd van verzoeking worden zij afvallig**. ¹⁴ En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg **door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden** en geen vrucht dragen. ¹⁵ En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen” (Lukas 8:11-15).

Ook Jezus’ woorden in Mattheüs 7 laten dat blijken:

“Maar de poort is **nauw** en de weg is **smal** die naar het leven leidt, en **weinigen** zijn er die hem vinden. ¹⁵ Maar **wees op uw hoede voor de valse profeten**, die in **schapenvacht** naar u toe komen maar van binnen **roofzuchtige wolven** zijn” (Mattheüs 7:14-15).

De weg van een Christen is geen gemakkelijke weg. Er is voortdurend lijden en strijd. (Zie ook “De Christenreis naar de Eeuwigheid”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christenreis.pdf> van John Bunyan).

De hiernavolgende Schriftplaatsen kunnen iedereen aanzetten tot bezinning, en ze vormen ook een waarschuwing tegen valse leringen, van “grijpende wolven”, die het vlees tegemoet komen.

Lijden wegens de strijd in en tegen het vlees:

“Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij *wel*, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet” (Romeinen 7:18).

Lijden wegens onze dienstbaarheid aan de vergankelijkheid:

“In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God” (Romeinen 8:21).

Lijden wegens de last van deze door zonde vervloekte wereld:

“Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensood verkeert tot nu toe. ²³ En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam” (Romeinen 8:22-23).

Lijden wegens de vaderlijke tuchtelingen van de Heer:

“Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. ⁷ Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? ⁸ Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen” (Hebreeën 12:6-8).

Lijden door het ‘snoeiwerk’ van de Heer:

“Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt” (Johannes 15:2).¹

Lijden onder de louterende beproevingen van uw geloof:

“Opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus” (1 Petrus 1:7).

Lijden opdat wij ons niet zouden verheffen, opdat Gods kracht in onze zwakheid zou volbracht worden:

“En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. ⁸ Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. ⁹ Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen” (2 Korinthiërs 12:7-9).

Lijden omdat wij van godswege een eigen kruis te dragen hebben:

“En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. ³⁹ Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden” (Mattheüs 10:38-39).

Lijden door het afleggen van het zelfleven:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. ²⁵ Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven” (Johannes 12:24-25).²

Lijden door vervolging:

¹ Joh 15:2: “... elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt”. In de grondtekst staat voor ‘reinen’ het woordje *kathairei* dat in deze context ook met ‘snoeien’ kan vertaald worden; zie NBG. Dit ‘snoeiproces’ kan pijn doen maar werpt goede vruchten af. Dit is een pijnlijk proces, maar het werkt heiligend (zuiverend) en leidt tot standvastigheid en vruchtbaarheid.

² Dit Schriftgedeelte heeft niet enkel betrekking op het sterven en vrucht dragen van de Heer. Hier is een principe gegeven dat ook betrekking heeft op de leden van Zijn Lichaam, Zijn Gemeente, die mét Hem in de dood werd meegenomen en mét Hem tot nieuw leven is opgestaan, in de wedergeboorte. Dit tekstgedeelte wijst op Zijn kruisdood, die positieel ook de onze is. Zo werden wij losgemaakt van wereld en dood. Dit is gratis, maar niet goedkoop, want alle wedergeboren gelovigen moeten leven naar hun positie, zodat zij allen met Paulus kunnen zeggen: “ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (Galaten 2:20). Wij moeten dezelfde weg gaan als onze Heer en dat brengt ook lijden mee.

“En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden”
(2 Timotheüs 3:12).

Lijden door ziekte:

“... Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten” (2 Timotheüs 4:20).

Lijden wegens satanische ziftingspogingen:

“En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe”
(Lukas 22:31).

Lijden door satanische hindernissen:

“Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), een- en andermaal, maar de satan heeft het ons verhinderd” (1 Thessalonicenzen 2:18).

Lijden wegens moeilijke tijden in de bediening:

“Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten” (2 Korinthiërs 1:8).

Lijden omdat de Heer Zich heeft verborgen:

“HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?” (Psalm 10:1).

Lijden wegens hen die ons haten:

“Wees mij genadig, HEERE, zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij haten, U Die mij opheft uit de poorten van de dood” (Psalm 9:14).

Lijden onder vele verzoeken:

“Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoeken” (1 Petrus 1:6).

Lijden wegens de spot van de hoogmoedigen:

“De hoogmoedigen hebben mij ten zeerste bespot, toch ben ik van Uw wet niet afgeweken”
(Psalm 119:51).

Lijden onder leugens:

“Hoogmoedigen hebben mij met leugens besmeurd, maar ik neem Uw bevelen met heel mijn hart in acht” (Psalm 119:69).

Lijden door strikken van de goddelozen:

“De goddelozen hebben voor mij een strik gezet, toch ben ik van Uw bevelen niet afgedwaald”
(Psalm 119:110).

Lijden door onderdrukking:

“Ik heb recht en gerechtigheid gedaan; geef mij niet over aan mijn onderdrukkers”
(Psalm 119:121).

Lijden door ontmoediging en gebrek aan sterkte:

“Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend overeenkomstig Uw woord”

“Mijn ziel weent tranen van verdriet; richt mij op overeenkomstig Uw woord”

“Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw belofte, terwijl ik zei: Wanneer zult U mij troosten? ⁸³ Want ik ben geworden als een leren zak in de rook, maar Uw verordeningen heb ik niet vergeten”

“Mijn leven is voortdurend in gevaar, toch vergeet ik Uw wet niet”

(Psalm 119:25, 28, 82-83, 109).

Lijden wegens de lasteringen van valse leraren:

“Want zijn brieven – zegt men – zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk” (2 Korinthiërs 10:10).

Lijden wegens de zorgen in onze bediening:

“Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten” (2 Korinthiërs 11:28).

En vul verder aan...

Lees verder:

- o Rubriek “Lijden, beproevingen, teleurstellingen, ziekte”:
<http://www.verhoevenmarc.be/lijden.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm