

Waar gaat het eigenlijk om in het Christendom?

Matt Costella, http://www.feasite.org/The_central_message_of_Scripture, 12-12-2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en plaatje door M.V.

Voor een christen is niets belangrijker dan het “grote plaatje” te begrijpen van Gods doel en plan doorheen de eeuwen. Vragen zoals “Wat is de centrale boodschap van Gods Woord?” of “Waar gaat het eigenlijk om in het Christendom?” moeten accuraat beantwoord worden opdat gelovigen Gods wil op aarde zouden kunnen vervullen. Maar wanneer vermaarde christelijke leiders in onze dagen ontoereikend of foutief de centrale boodschap van de Schrift en van bijbels Christendom beschrijven, is het geen wonder dat de belijdende evangelicale kerk zo gecompromitteerd is en bijbels analfabeet.

James MacDonald, de stichter van Harvest Bible Chapel in de buurt van Chicago, vertelde recent aan een *Christian Post* reporter dat de centrale boodschap van de Bijbel gaat over liefde voor elkaar. “De manier waarop wij elkaar behandelen, de manier waarop christenen christenen behandelen is de summa cum laude, is de samenvatting van wat Christendom is”, zei hij backstage op de Resurgence 2013 conferentie in Mark Driscoll’s Mars Hill Church in Seattle (*Christian Post*, “James MacDonald Interview: Bible’s Central Message Is Christian’s Love for Each Other”, 2-2-13). MacDonald sprak op de conferentie naast andere vermaarde religieuze leiders zoals Driscoll, Rick Warren en Greg Laurie. MacDonald vertelde de reporter: “Ik geloof heel sterk in de boodschap van de Schrift, de boodschap van het Evangelie, onverdund, onverminderd, onbeschroomd ... maar het centerpunt van het Christendom is niet waarheid, het centerpunt van het Christendom, zeker op het vlak van gedrag, is liefde”.

MacDonald ging door met te zeggen dat alhoewel hij een “waarheidsmens” is geweest, God in zijn leven gewerkt heeft. “Als een waarheidsmens heeft God me echt immens doen groeien in genade”. MacDonald zei dat alhoewel sommige “genademensen” nodig moeten groeien in waarheid, “de primaire uitdrukking van dat alles liefde is ...”

Wat MacDonald verkondigt is niets nieuws. Het new evangelicalism is sinds zijn aanvang gekend voor het plaatsen van “liefde” boven “waarheid”, alhoewel sommige proponenten ervan dikwijls beweren te geloven in een evenwicht tussen de twee. Maar het feit blijft: voor de hedendaagse evangelical overtroeft liefde waarheid. Dit is evident in hun wens zich te associëren en verenigen met belijdende christenen van alle leerstellige, theologische en hermeneutische overtuigingen (de Resurgence conferentie is daar een voorbeeld van). Bijbelse fundamentalisten, aan de andere kant, geloven dat *waarheid* het fundament is van ware, bijbelse liefde. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat zij weigeren te associëren met belijdende christenen die leerstelligheden minimaliseren of dwaling omarmen.

De centrale boodschap van Gods Woord, van Genesis 1 tot Openbaring 22, is NIET “christelijke liefde voor elkaar”. De centrale boodschap van Gods Woord is Gods glorie. En, voor de gelovige van Genesis tot Openbaring kan de mensheid God enkel verheerlijken door getrouwheid, loyaliteit en gehoorzaamheid aan Hem. Uiteraard is christelijke liefde (“agape”) een vitaal en belangrijk deel in het verheerlijken van God, maar zulke ware, bijbelse liefde is altijd gebaseerd op waarheid - de waarheid van Gods Woord. En omdat bijbelse liefde gebaseerd is op waarheid, is afscheiding van dwaling een vitaal deel van ware, bijbelse liefde.

Vandaag moeten christenen het feit snappen dat *waarheid* de basis is van liefde; liefde zonder waarheid is geen *agape*. Ware bijbelse agape omvat bezorgdheid, afscheiding en zelfs opoffering. Bijbelse liefde is geen gevoel of emotie. Het is een daad van de wil waarbij men ervoor kiest echte bezorgdheid uit te drukken voor het welzijn van een ander. Dit soort van liefde kan niet los van

waarheid bestaan, want zonder waarheid kan men niet weten wat best is voor een ander. Gods Woord - niet iemands ideeën of gevoelens of emoties - is de basis van wat best is voor een ander.



Jezus maakte het duidelijk: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht” (Johannes 14:15). Hij voegde eraan toe: “U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied” (Johannes 15:14). Uiteraard was Zijn gebed tot de Vader er een van “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). Het is duidelijk dat waarheid de basis is van liefde, heiliging en ware vriendschap of gemeenschap met God en anderen. De evangelicale wereld van vandaag gelooft dat liefde (een inaccuraat en deficiënt concept van liefde) doctrine overtroeft. Niets kan verder van de waarheid afstaan! De centrale boodschap van de Schrift is niet christelijke liefde, maar Gods verheerlijking en Zijn verlangen voor Zijn volk om getrouw te zijn aan Hem. Dit stamt uit leerstellige waarheid en resulteert in bijbelse *agape* jegens anderen.

In onze dagen waarin doctrine zo sterk geminimaliseerd wordt, zelfs ter wille van “liefde”, moeten wij stevig op de waarheid gaan staan en weigeren te associëren met christelijke leiders die mensen wegleden van getrouwheid aan Gods Woord.

Lees verder onder de rubriek “liefde”:

- <http://www.verhoevenmarc.be/liefde.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm