

Van de modderige wateren beneden naar de lucht boven

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/dragonfly.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



“Maar vraag toch de dieren, en zij zullen je onderwijzen, de vogels in de lucht, en zij zullen het je bekendmaken. 8 Of spreek tot de aarde, en zij zal je onderwijzen, de vissen in de zee zullen het je vertellen. 9 Wie weet van al deze dingen niet, dat de hand van de HEERE dit doet? 10 In Zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het menselijk vlees” (Job 12:7-10)

“Hoor dit aan, Job! Blijf staan en let op de wonderen van God.” (Job 37:14).

Eén manier om te leren van God is middels Zijn wonderlijke werken. Elk scheepsel vertoont de lofuitingen aan de Schepper, de Meester-Ontwerper. De libel(le) of waterjuffer ondergaat een metamorfose die zo ontzagwekkend is als die van de vlinder.

Na uit het ei gekomen te zijn leeft de libel-nimf of larve nabij de modder in poelen, meren en vijvers alwaar ze een woeste jager is op insecten, visjes, dikkopjes, planten en zelfs zijn eigen soortgenoten! Ze leeft ongeveer twee jaar in haar waterige wereld.

Daarna kruipt ze uit het water langs een riethalm en transformeert daar in de meest opmerkelijke vliegende machine!¹

Ze is het snelst vliegende insect (50 km/u) en heeft prachtige transparante vleugels. De vier vleugels bewegen zich onafhankelijk van elkaar en stellen dit scheepsel in staat om verticaal op en neer te

¹ Voor de laatste vervelling, van larve naar volwassen libel, verlaten ze het water. (Wiki).

gaan, van links naar rechts te flitsen, ondersteboven en achteruit te vliegen en zelfs stil te hangen. Ze is een verbluffende acrobaat in de lucht, en niemand hoeft haar vlieglessen te geven.

Haar hoofd is voorzien van grote facetogen die in elke richting kunnen kijken. Zij vangt haar prooi in de lucht. Na het paren en leggen van eitjes duurt haar korte leven slechts 2 maanden ongeveer. Sommige van haar voorouders hadden een vleugelspan van 75² cm zoals te zien is in sommige fossielen die gevormd werden tijdens de Zondvloed.

Libellen beelden onze reddingscyclus af. Eens kropen we in de modder en het vuil van deze wereld en werkten daar onze zondige daden. Daarna bereikte ons de genade van God, redde ons en transformeerde ons naar de hemelse gewesten (Efeziërs 2:5-10)³.

“Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit, en van Uw wonderlijke daden” (Psalm 145:5).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>

Geen evolutie te bespeuren



Libelle



Libellefossiel, Onder-Krijt, Brazilië
(Foto: St. Museum für Naturk. Stuttgart)

Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/geenevolutie2.htm>

² “Uit het Perm zijn zo’n twintig ‘echte’ libellen (Protodonata) bekend die zelfs een vleugelspanwijdte van 75 cm hadden”. (Wiki).

³ “Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt –uit genade bent u zalig geworden – ⁶ en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, ⁷ opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. ⁸ Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; ⁹ niet uit werken, opdat niemand zou roemen. ¹⁰ Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Efeziërs 2:5-10).