

Het herstel van alle dingen betreft ook in het dierenrijk!

Verklaring betrokken van M.G. De Koning, <https://www.oudesporen.nl/Download/OS1119.pdf>

Aangepast aan de Herziene Statenverklaring door M.V.



“Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. ⁷ Koe en berin zullen samen weiden, hunjongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. ⁸ Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken” (Jesaja 11:6-8)

Voorwoord door M.V.

Vrijzinnige theologen, maar ook vele anderen, kunnen niet overweg met de Schriftplaatsen uit Jesaja waarin geleerd wordt dat ook de dierenwereld zal hersteld worden. Door dit herstel zullen er alleen nog herbivoren (planteneters) zijn, geen carnivoren (vleeseters). Ik was op het internet op zoek naar uitleggers die een juiste uitleg konden bieden van de Jesajateksten 11:6-9 en 65:25 – Engelstalige en Nederlandse – en vond na redelijk lang zoeken slechts één (!) juiste verklaring, namelijk die van br. De Koning. Dat maakt het mij gemakkelijk om zijn verklaring hieronder over te nemen (als iets reeds bestaat, waarom dan opnieuw zelf iets samenstellen – zo gaan de zaken sneller vooruit). Bij dit alles stemt het me droef dat zovelen blijkbaar niet in staat blijken te zijn om die Jesajateksten juist te verklaren. Er zijn er zelfs die ze in de hemel plaatsen om te zeggen dat er ook dieren in de hemel zullen zijn of zullen komen! Compleet geschift! Hoe zouden er tijden kunnen komen “**waarin alle dingen worden hersteld**” (Handelingen 3:21) als de dierenwereld gewelddadig blijft?!

Opmerking in vergelijking met Openbaring 21 – de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde: ook Jesaja heeft over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geprofeteerd (Jesaja 65:17-25), maar als we die profetie in zijn geheel lezen is het duidelijk dat daar niet de letterlijke nieuwe hemel en aarde van de eeuwige toestand wordt bedoeld. De profeet spreekt over de verandering van hemel en aarde tijdens de duizend jaren van het Vrederijk. Want na 65:17 laat Jesaja de beschrijving volgen van Jeruzalems heerlijkheid gedurende de regering van de Messias. In Openbaring evenwel hebben we in letterlijke zin te doen met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Verklaring Jesaja 11:6-9, <https://www.oudesporen.nl/Download/OS1119.pdf>, p. 65-66.

“Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. ⁷ Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. ⁸ Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. ⁹ Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water *de* bodem van de zee bedekt” (Jesaja 11:6-9).

Dan volgt een beschrijving van de heerlijke situatie van vrede die onder de regering van de Messias op aarde zal heersen. Die vrede zal op lieflijke wijze ook in het dierenrijk aanwezig zijn (vers 6-8). Er is niet alleen vrede tussen de dieren, maar ook tussen de mensen en de dieren. De aarde zal dan vrijgemaakt zijn van de vloek die er op rust sinds de mens in zonde viel en waardoor de vrede zo wreed en langdurig werd verstoord (Romeinen 8:19-22). Het beeld dat hier wordt geschetst, geeft weer hoe het voor de zondeval was. Als de vloek is weggenomen, zal die situatie door de Heer Jezus worden hersteld, zoals Jesaja hier profeteert (Handelingen 3:21). Het vrederijk is de regering van de laatste Adam die alles zal herstellen wat de eerste Adam heeft verdorven, hoewel de zonde dan nog niet volledig is afgeschaft. De gerechtigheid heerst. Het is wel een herstel van de tijd van voor de zondeval, waar de dieren zich ook voedden met het kruid van het veld (Genesis 1:30). Er was geen sprake van dat dieren elkaar verslonden. In de tijd van de regering van de Messias zal het kwaad volledig beteugeld zijn, omdat satan zal zijn gebonden en voor 1000 jaar is opgesloten (Openbaring 20:2-3).

De aanjager van het kwaad kan geen kwaad meer aanrichten en geen verderf meer stichten. Ook kan hij zijn verduisterende invloed op de kennis van de Here niet meer uitoefenen. De “heilige berg” is kenmerkend voor de hele aarde. De hele aarde zal aan God toegewijd zijn. Dat is te danken aan de kennis van de Here. Die kennis zal algemeen bij de bewoners van de aarde aanwezig zijn, en dat niet oppervlakkig, maar diepgaand, als de bodem van de zee (vers 9). Dat betekent meer dan dat de mensen intellectuele kennis van God bezitten. Het betekent veeleer dat de mensen overal naar Gods beginselen en naar zijn Woord zullen leven. Het gaat dus om de heerschappij van Christus en de uitwerking daarvan op de aan Hem onderworpen schepping. De gelovigen van de huidige tijd zijn nu al “een nieuwe schepping” (2 Korinthiërs 5:17) en zijn aan hun Heer onderworpen (2 Korinthiërs 5:15). De verschillende dieren in het vrederijk stellen de verschillende karakters van de vernieuwde verlostten voor die onder de heerschappij van Christus met elkaar in vrede kunnen leven. Dit onderscheid zien we al bij de discipelen die allemaal verschillend waren, maar toch samen de Heer volgden. Het is te wensen dat de vrede die straks overal op aarde aanwezig zal zijn, nu al onder de gelovigen in de plaatselijke gemeente aanwezig is.

Teksten in de marge:

“Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. ²⁰ Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, ²¹ in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. ²² Want wij weten dat **heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baredood verkeert tot nu toe**” (Romeinen 8:19-22).

“... en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. ²¹ Hem moet de hemel ontvangen tot de **tijden waarin alle dingen worden hersteld**, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen” (Handelingen 3:20, 21).

“Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het **groene gewas tot voedsel** gegeven. En het was zo” (Genesis 1:30).

“En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, ³ en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat

hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten” (Openbaring 20:2-3).

Verklaring Jesaja 65:25, <https://www.oudesporen.nl/Download/OS1119.pdf> , p. 298-299

“¹⁷ Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. ¹⁸ Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. ¹⁹ En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen stem van gewezen meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. ²⁰ Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. ²¹ Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. ²² In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. ²³ Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. ²⁴ En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.

²⁵ Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE” (Jesaja 65:25 + context verzen 17-24 toegevoegd).

Er zal ook een verandering zijn in de natuur van roofzuchtige dieren (vers 25). De toestand die hier wordt beschreven is niet het resultaat van evolutie, maar van de macht van de Messias. De omstandigheden in de natuur zijn in wanorde, maar dan zullen de wolf en het lam samen weiden. Het voedsel van de os zal ook het voedsel van de leeuw zijn. Dit gedeelte herinnert in verkorte vorm aan wat de profeet eerder in Jesaja 11:6-9 heeft gezegd. Dit is opnieuw een bewijs van de eenheid tussen de beide hoofddelen van het boek die door vrijzinnige theologen wordt aangevochten. Uitzondering in dit gedeelte is de slang die stof tot voedsel zal hebben (Genesis 3:14). De slang zal op zijn buik blijven gaan. Niet alles in het vrederijk deelt in de zegen. De slang blijft verwijzen naar de satan.

Teksten in de marge:

Jesaja 11:6-9, zie hogerop.

“Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof¹ zult u eten, al de dagen van uw leven” (Genesis 3:14).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Fijnvandraat over de vraag “Een slang eet toch geen stof, maar kikkers, kuikens, en dergelijke?” Antwoord: We zullen het ons niet zo moeten voorstellen, dat de slang van stof als voedsel zou gaan leven, maar dat hij bij het eten stof binnenkrijgt omdat hij over de grond schuifelt en daar zijn prooi pakt. In figuurlijke zin wordt wel gesproken over mensen die ‘het stof likken’, zie Psalm 72:9; Jesaja.49: 23 en Micha 7:17. Maar uit de laatste tekst volgt dat hier een vergelijking met de slang wordt getrokken en het dus bij de slang om letterlijk stof binnenkrijgen gaat. Daarbij kunnen we er ook aan denken dat een slang regelmatig zijn tong uitsteekt omdat daarin zijn reukorgaan zit. Daarbij zal hij ook stof naar binnen krijgen. <https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=447> . Zie ook <https://logos.nl/stof-zul-je-eten/>