

De Laatste Generatie

Door George Zeller,

https://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/1%20Cor15_51.pdf

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, schema en voetnoten door M.V.

1 Korinthiërs 15:47-58:

“De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is de Heere uit de hemel. ⁴⁸ Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. ⁴⁹ En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. ⁵⁰ Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. ⁵¹ Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, ⁵² in een ondeelbaar ogenblik [Gr. *atomos* (atoom)], in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. ⁵³ Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. ⁵⁴ En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. ⁵⁵ Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? ⁵⁶ De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. ⁵⁷ Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. ⁵⁸ Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere”.

Verscheidene (Engelstalige) boeken over profetie dragen de titel “The Terminal Generation” of “De Laatste Generatie”. “Terminal” duidt over het eind van een periode. Naar de huidige periode, die al bijna 2000 jaar duurt, mag terecht verwezen worden als de Kerkbedeling. In deze tijd bouwt de Heer Jezus Zijn Kerk (Mattheüs 16:18) en voegt daar dagelijks diegenen bij die gered worden (Handelingen 2:47).

God bezoekt de heidense naties om daaruit een volk voor Zijn Naam aan te nemen (Handelingen 15:14)¹. Dit bouwprogramma zal beëindigd worden wanneer de “volheid van de heidenen”² ingelijfd is in het Lichaam van Christus (Romeinen 11:25). De uitdrukking “volheid van de Heidenen” sluit de Joden niet uit van het Lichaam van Christus, maar wijst slechts op het feit dat de overgrote meerderheid van de gelovigen in de Kerkbedeling Heidenen zijn.

Paulus onthulde dat er een hele generatie van gelovigen zou zijn die de fysische dood niet zullen zien (1 Korinthiërs 15:51-52), maar die in plaats daarvan zullen “opgenomen worden” (1 Thessalonicenzen 4:17) als groep, samen met de heiligen die reeds gestorven zijn, om de Heer te ontmoeten in de lucht (1 Thessalonicenzen 4:13-18).

In Gods bouwprogramma zouden wij ons kunnen beschouwen als dat we aan de top van het gebouw gekomen zijn. Nu onze goddeloze wereld zich voorbereidt op één wereldomvattend bestuur, zullen de finale levende stenen (1 Petrus 2:5) spoedig worden toegevoegd om het gebouw af te maken. De periode die gekarakteriseerd wordt door genade zal eindigen, en de periode die gekarakteriseerd wordt door Gods toorn zal beginnen, alhoewel God zeker Zijn genade zal tonen in zelfs die tijdsperiode van de toorn.

Op een dag, misschien heel spoedig, zal de laatste persoon van de huidige bedeling in Christus geloven. Dan, in een “**ondeelbaar ogenblik**” [Gr. *atomos* (atoom)] tijds zullen alle gelovigen verwijderd worden van de aarde. Of deze gebeurtenis al dan niet plaatsgrijpt tijdens ons leven doet niet af

¹ “Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen” (Handelingen 15:14).

² Zie het schema: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/volheid-heidenen.pdf>

aan het feit dat onze tijd op aarde kort is. Mochten wij toch onze Meester getrouw dienen, en mochten er nog veel zielen bereikt worden met het Evangelie!

De Verzameling en Volheid van de Heidenen



Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/volheid-heidenen.pdf>

Lees verder:

- o Rubriek "De Opname van de Gemeente": <http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm