

# Kunnen christenen geestelijk bedrogen worden?

Door Roger Oakland: <https://www.lighthouse-trails-research.com/blog/?p=35047>, 10-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling (een weinig ingekort), inlas en voetnoten door M.V.

**LTRP Opmerking:** Afgelopen week kreeg ons kantoor een telefoontje van een vrouw die zich zorgen maakte over haar kerk en in het bijzonder over de leidster van de vrouwenbijbelstudie. Die leidster, zei onze beller, gebruikte verschillende boeken om de vrouwen van de kerk te onderwijzen, en veel van die boeken waren ernstig bijbels ongezond. Toen onze beller de leidster benaderde, vertelde de leidster haar dat **omdat ze wedergeboren was** en vervuld met de Heilige Geest, **ze niet bedrogen kon worden en ook nooit als christen was misleid**. De logica van zo'n geloof zou dezelfde logica zijn om te zeggen dat een christen nooit kan zondigen (en we weten dat dat niet waar is)<sup>1</sup>. Hieronder bespreekt voormalig evolutionist Roger Oakland de vraag: "Kunnen christenen geestelijk bedrogen worden".



Roger Oakland

Als onze strijd niet tegen vlees en bloed is, waarom is het dan dat wanneer we hier op aarde in conflict zijn, vlees en bloed altijd opdagen? Wat zijn de redenen hiervoor? Is het mogelijk voor gelovigen om agenten van duisternis te zijn en het niet eens te beseffen? Is het mogelijk dat hele organisaties misleid worden omdat ze hun focus niet op Jezus Christus en Zijn Woord hebben gehouden? Hoe is het mogelijk voor gelovigen en zelfs leiders om te geloven dat ze Jezus volgen, terwijl ze in plaats daarvan de mens volgen? Deze en andere vragen intrigeren me. Alleen de Bijbel heeft de antwoorden. En hoewel ik er zeker van ben dat niet al deze vragen volledig beantwoord zullen worden in dit leven, kunnen we de essentiële inzichten die we nodig hebben uit het Woord van God halen. Het boek Openbaring, dat vaak is genegeerd wegens een gebrek aan begrip, zal in deze laatste dagen voordat Jezus terugkeert steeds inzichtelijker blijken te zijn.

Bijvoorbeeld, de brieven aan de zeven kerken hebben veel te zeggen over kerken die afvallig worden. Openbaring voorzegt hier hoe de hele wereld zal worden ingepakt in enorme waanideeën en afvalligheid. Dat zien we nu gebeuren. En net zoals God Zijn nederige dienaar, Johannes, gebruikte om de kerken te waarschuwen hun huizen op orde te krijgen, geeft God opnieuw een waarschuwing aan de kerken die zullen luisteren. Bekering is altijd het handelsmerk geweest van degenen die van Hem zijn. Ze weten dat God terug zal komen voor een kerk die beschreven wordt als "zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn" (Efeziërs 5:27). Er is gezegd dat de kerk veel 'was en strijk' moet doen voordat Jezus terugkeert als we zonder "vlek of rimpel" willen zijn.

Maar net zoals de kerken in Openbaring de gelegenheid kregen om zich te bekeren, zo gaat die uitnodiging vandaag uit. De Bijbel waarschuwt:

**"Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?"**  
(1 Petrus 4:17)

Dit is een zeer nuchtere waarschuwing, en als we de stemmen van vele spotters in het hele land horen, kunnen we het donderen van het oordeel horen, in de verte, dat met de dag dichterbij komt.

Eén ding is heel duidelijk over de Bijbel, we kunnen de mens en God niet tegelijkertijd dienen.

---

<sup>1</sup> Een christen kan zondigen en uit Gods gemeenschap treden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Johannes.pdf>

“Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon”  
(Mattheüs 6:24)

De meeste gelovigen beginnen goed en hebben een verlangen om Jezus Christus te volgen, niet de mens. Ik weet dat dit in mijn geval was, en het is ook het oprechte verlangen van vele anderen die ik heb gekend. Wanneer we wedergeboren volgelingen van Jezus worden en dienaren die dienst nemen in het leger van God, zegt de Bijbel over God “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde” (Kolossenzen 1:13). We zijn de brug van de ene naar de andere kant overgestoken. Maar we moeten niet vergeten dat Satan het weet, en dat geldt ook voor zijn agenten die in de Bijbel worden beschreven als demonen, vorstendommen en machten.

Hoewel Satan zijn greep op degenen, die in het Boek des Levens zijn geschreven, heeft verloren, wat betekent dat hij de eeuwigheid niet met ons zal doorbrengen, verandert zijn focus nu om ons ineffectief te maken in de dienst van God. Omdat de listen van de duivel subtiel zijn, is hij in staat om onze focus slim te veranderen of te manipuleren en de door God gegeven doelen te veranderen. In sommige gevallen is de Duivel in staat om iemand honderdtachtig graden om te draaien en hem terug te zetten in hetzelfde team waar hij oorspronkelijk deel van uitmaakte vóór zijn bekering tot Jezus Christus. “Hoe is dat mogelijk?” vraag je. Dit is moeilijk te doorgronden, maar ik heb het met eigen ogen gezien. “Misschien is die persoon überhaupt nooit gered”, zegt u. Misschien. Alleen God kent het hart van elke persoon, en de Bijbel zegt dat de Heer Jezus weet wie van Hem zijn, en zij horen Zijn stem (Johannes 10:4).

Voor iedereen die zou kunnen beweren dat geestelijke misleiding de christen niet kan overkomen: bedenk eens hoe vaak het Nieuwe Testament waarschuwt tegen geestelijk bedrog. Luister naar slechts enkele van deze verzen:

“Laat niemand **zichzelf bedriegen**. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden” (1 Korinthiërs 3:18).

“Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij **misleid** en daardoor gedood” (Romeinen 7:11).

“Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en mooie praat **bedriegen** zij de harten van de argeloze mensen” (Romeinen 16:18).

## Waarschuwing tegen geestelijk bedrog door valse predikers en misleiders

Moge iedereen zich bewust worden van het **reële** en **dagelijkse** gevaar van de **valse werkingen** en **misleidingen tegen én onder christenen!**

Mattheüs 7:15, 29-23 / Handelingen 20:29-31 / Romeinen 16:17-18 /  
2 Korinthiërs 11:3-4, 13-15 / Galaten 1:6-10; 2:4 / Efeziërs 4:14; 5:6-7 /  
Filippenzen 3:2 / Kolossenzen 2:8 / 1 Timotheüs 1:3-4; 4:1 /  
2 Timotheüs 3:13-17; 4:2-5 / Titus 1:10 / 2 Petrus 2:1-3, 18; 3:17-18 /  
1 Johannes 2:26; 3:7; 4:1, 3, 6 / 2 Johannes 1:7 / Openbaring 12:9.

Zie de bijbelse waarschuwingen voor valse werkingen en misleidingen:  
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/valsePredikers.pdf>

Zie ook 1 Korintiërs 15:33, Galaten 6:7, Efeziërs 5:6, 2 Timotheüs 3:13, Titus 1:10. En er zijn er meer [zie inlas hierboven]. Ik som deze op om aan te tonen dat geestelijk bedrog echt is en vaak in de Bijbel wordt besproken. Ongetwijfeld is het een terugkerend thema vanaf Genesis, waar Eva

werd misleid door de slang tot aan Openbaring, waar staat dat de tijd zal komen waarop Satan de hele wereld zal misleiden (Openbaring 12:9, 12b; 20:8).

Ik heb veel voorgangers horen zeggen: “Ik hoef niet over geestelijk bedrog te praten, zolang ik de Bijbel vers voor vers onderwijs”. En ik heb vele anderen horen zeggen: “Ik wil niet negatief zijn; Ik wil me gewoon focussen op waar ik voor ben, niet waar ik tegen ben”. Maar ik zeg tegen deze voorgangers: **het negeren van het onderwerp geestelijk bedrog is het negeren van een Bijbels principe**. Hoe kan iemand de Bijbel vers voor vers onderwijzen, maar nooit iets te zeggen hebben over geestelijk bedrog? En zou het bij het lezen van deze passages (waarvan er veel zijn) niet nalatig zijn om hun relevantie voor wat er vandaag in de kerk gebeurt over het hoofd te zien? Het is goed om de Bijbel vers voor vers door te nemen, maar er is meer nodig dan alleen te lezen wat er in het verleden is gebeurd; door de Heilige Geest moet de Bijbel ons instrueren, aansporen, onderwijzen en waarschuwen voor het heden en de toekomst. Het negeren van de bijbelse waarschuwingen, het verwerpen ervan, het minimaliseren van hun belang voor vandaag is gewoon ronduit onverantwoordelijk en zo gevaarlijk voor de schapen.

Het is zeer waarschijnlijk dat we misleid zullen worden als we geneigd zijn om mensen te volgen in plaats van Jezus Christus en Zijn Woord. Veel nieuwe gelovigen zijn al vroeg in hun wandel op een dwaalspoor gebracht door een mens te volgen. Deze mens kan godvruchtig lijken en kan zelfs een goede leraar van het Woord lijken te zijn. Er is echter meer. Sommigen kunnen het Woord van God misbruiken door hun stijl van leiderschap. Sommigen kunnen zelfs de Schrift gebruiken om mensen te manipuleren om hun macht te tonen. Zo'n mind control is uiterst schadelijk.

Zulk leiderschap door een voorganger kan op zijn best verwarrend zijn voor een jonge christen die in deze omgeving opgroeit. Die jonge gelovige zou zich kunnen afvragen hoe een man van God tegelijkertijd ook een vleeselijk mens kan zijn. Is dat überhaupt mogelijk? Dit zou zeker een paradox zijn. Overigens laat de geschiedenis zien dat er veel mannen zijn geweest naar wie werd opgekeken als grote leiders maar die menigten op een dwaalspoor brachten.<sup>2</sup>

Een ander ding waar nieuwe christenen (en ook oude) tegenaan lopen, is dat ze worden geleerd om zonder twijfel de leringen van hun voorgangers en ouderlingen te volgen. Hen wordt verteld dat ze de geestelijke volwassenheid missen om zelf geestelijke zaken te ontcijferen, en dat ze, door hun leiders te gehoorzamen, God gehoorzamen. Anders gezegd, hen wordt verteld dat hun leiders dienen als hun spirituele bedekking, en daarom zijn ze altijd veilig en gehoorzaam aan God wanneer ze de leringen van hun leiders volgen. Zo'n leider zei tegen een vriend van me: “Je bent niet gekwalificeerd om geestelijk bedrog te herkennen”.

Wanneer een groep of organisatie op dit punt komt, kan het erg gevaarlijk worden. In wezen heeft zich een sekte-achtige omgeving gevormd, en zij die daarin zitten beseffen het niet. Het is mogelijk dat de leiders het zelf niet eens weten. Al snel citeren de leden van de ‘sekte’ de leiders en hun uitspraken. Ze wachten nu op de leiders om aankondigingen en edicten<sup>3</sup> te uiten. Als de leiders niets zeggen over afvalligheid, dan moet het oké zijn, en als ze iets zeggen over afvalligheid, dan is het ook oké.

Ik heb dit keer op keer gezien, waarbij gelovigen niet langer voor zichzelf denken of het Woord van God voor zichzelf bekijken. Ze hebben zich omhuld met een vals gevoel van veiligheid door alleen op hun voorgangers en ouderlingen te vertrouwen. Dit is niet de manier waarop het Christendom volgens de Bijbel zou moeten functioneren. Jezus zei dat je uit moest gaan om discipelen te maken, geen kinderen. De volgelingen hebben leiders gevolgd die als rattenvangers [van Hamelen] op weg waren naar de grillige en gevaarlijke kliffen. Door mensen, hun methoden en hun organisaties te volgen, wacht er gevaar en uiteindelijk zullen die organisaties imploderen.

Bij veel van deze bewegingen van vandaag hebben de leiders problemen die niet zijn aangepakt. Wanneer dit gebeurt met een beweging, neemt deze het uiterlijk aan van het leiderschapsmodel en worden de onopgeloste fouten en zonden doorgegeven.

---

<sup>2</sup> Neem bv. Billy Graham: [http://www.verhoevenmarc.be/valse\\_leraars.htm#graham](http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#graham)

<sup>3</sup> Edict: bevelschrift, verordening.

Ik heb me verbaasd over hoeveel mensen ik in de loop der jaren heb gekend die me zouden vertellen: “Ik zal nooit meer naar een volgende conferentie van die groep gaan – ze zijn zo gecompromitteerd”. Maar dan hoorde ik dat hij of zij er weer bij zou zijn. Het leek gewoon zo moeilijk om los te komen van ‘met de stroom meegaan’.

Het kan Satan niet schelen *hoe* iemand bedrogen wordt, zolang er maar bedrog plaatsvindt. Als hij je aandacht van het Woord van God af kan krijgen en terug naar de wereld, dan is hij succesvol geweest. Er zijn velen geweest die zo zijn weggevallen. De lokmiddelen van de wereld zijn zeer verleidelijk voor het vlees. Waarom niet, denkt de geest, zich overgeven aan de dingen van de wereld? Het kan zijn door wat we in onze mond nemen dat we ons laten gaan. Het kan seksueel zijn. Het zou intellectueel kunnen zijn, omdat Satan ons wil laten geloven dat de Bijbel niet het onfeilbare Woord van God is. Als hij zaden van twijfel in onze geest kan plaatsen, kunnen die zaden woekeren en groeien als een lichaam dat door ziekte is overmand.

Veel christenen zien zichzelf niet in een strijd – misschien voelen ze zich week na week veilig in hun grote levendige kerken. Ze kunnen hun Bijbels meenemen naar de kerk en zelfs regelmatig offers brengen. Maar als hun loyaliteit gericht is op een mens, een beweging of een denominatie, is God niet onder de indruk. God is op zoek naar mensen “naar Zijn hart” (1 Samuël 13:14), volledig toegewijd en loyaal aan Jezus Christus en het Woord van God.

“De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen” (Romeinen 13:12)

---

### Lees ook:

- De Bijbel over valse predikers en misleiders: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/valsePredikers.pdf>
- Vier manieren waarop christenen bedrogen worden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/4manierenBedrogen.pdf>
- Hoe kan dit bedrog zijn???: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bedrog.pdf>
- Het bedrog van gevoelens: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gevoelens.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)