

Het werk van Christus aan het Kruis: Onbeperkt of Beperkt?

<http://www.middletonbiblechurch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (ingekort) door M.V. Update 19-6-2018 (links)

Redding	
Onbeperkt	Beperkt
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft...” (Joh. 3:16a).	“... opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft” (Joh. 3:16b).
“dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld” (1 Joh. 4:14; vgl. Joh. 12:47).	“Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden” (Hand. 16:31).
“Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden” (Joh. 3:17; vgl. Matt. 18:11; Luk. 9:56; 19:10; 1 Tim. 1:15).	“en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven” (Hand. 13:48). “want Ik heb veel volk in deze stad” (Hand. 18:10).
“Wij ... weten dat Deze werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus” (Joh. 4:42).	“Als u met uw mond Jezus als Heere belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden” (Rom. 10:9).
“Dit was het waarachtige licht, dat bij zijn komst in de wereld ieder mens verlicht” (Joh. 1:9).	“En de Heere deed er dagelijks tot de gemeente toe, die zalig werden” (Hand. 2:47) - “And the Lord added to the church daily such as should be saved” (Hand. 2:47, KJV).
“Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft” (Joh. 6:33).	“Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden” (Rom. 10:13).
“als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld” (Joh. 6:51).	“Want het woord van het kruis is wel dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God” (1 Kor. 1:18).
“Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen” (Titus 2:11).	“En toen alles volbracht was, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een bewerker van eeuwige zaligheid geworden” (Hebr. 5:9).
	“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Joh. 5:12).

Verzoening	
Onbeperkt	Beperkt
“want God was het Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun misdaden niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd” (2 Kor. 5:19).	“En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft (2 Kor. 5:18).
“... en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld” (1 Joh. 2:2b).	“Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God u door ons oproept. Namens Christus vragen wij u: Laat u met God verzoenen” (2 Kor. 5:20).

Verlossing	
Onbeperkt	Beperkt
“Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Joh. 1:29).	“Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken” (Titus 2:14)
“Hij heeft Zich gegeven tot een losprijs voor allen” (1 Tim. 2:6 en vgl. vs.1- “alle mensen” en vs. 4 - “alle mensen”).	“de goede herder geeft zijn leven voor de schapen” (Joh. 10:11).
“Maar wij zien Jezus, Die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden is, met heerlijkheid en eer gekroond vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou smaken” (Hebr. 2:9).	“Sla dan acht op uzelf en op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot opziensers aangesteld heeft, om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed” (Hand. 20:28).
“Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke ketterijen zullen invoeren. Ook verloochenen zij daarmee de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen een snel verderf over zichzelf” (2 Petrus 2:1).	“Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige boosaardige wereld” (Gal. 1:4).
“En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken” (Joh. 12:32).	“zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven” (Ef. 5:25).

Vijf onweerlegbare feiten

1. De Bijbel leert duidelijk dat NIET alle mensen zullen gered worden:

Mattheüs 7:13-14; 25:41, 46; 2 Thessalonicenzen 1:8-9; Openbaring 20:11-15; 21:11, 15; etc.

2. De Bijbel leert duidelijk dat God verlangt dat ALLE mensen gered worden en tot een volle kennis van de waarheid komen:

1 Timotheüs 2:4 (vgl. Mattheüs 18:14; 2 Petrus 3:9; Ezechiël 18:23, 32; 33:11). Zie “Gods willen en ‘s mensen onwil”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wil-God_onwil-Mens.pdf

3. Het Evangelie moet overal gepredikt worden tot elk schepsel, en ALLE mensen worden opgedragen zich te bekeren:

Lukas 24:47; Handelingen 2:38 “ieder van u”; Handelingen 3:26 “ieder van u”; Handelingen 13:38; 17:30; 20:21; 26:17-20; Romeinen 16:26; 1 Korinthiërs 1:23.

4. Redding wordt aangeboden aan ALLE mensen, en “ieder die wil” neme het water des levens voor niets:

Mattheüs 11:28-30; Johannes 1:12; 3:15-17; 4:13-14; 6:35-37, 47, 51, 54, 58; 7:37-38; 10:9; 11:25-26; 20:31; Handelingen 2:38; 3:19; 10:43; 13:38-39; Romeinen 1:16; 6:23; 10:11-13; Openbaring 3:20; 22:17.

5. Het is de verantwoordelijkheid van ALLE mensen het Evangelie te gehoorzamen door te geloven in de Heer Jezus Christus:

Johannes 3:18; 3:36; Handelingen 16:30-31; 17:30; 2 Thessalonicenzen 1:8; 1 Petrus 4:17.

Lees verder:

o Voor wie stierf Christus?: <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm