

De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld

Dit is het thema van volgende video: <https://www.youtube.com/watch?v=hA6ucONfcs0>



Video aangeboden op: <https://ejbron.wordpress.com/2018/09/26/video-de-koran-roept-al-1400-jaar-op-tot-moord-strijd-en-geweld/> en <https://www.youtube.com/watch?v=hA6ucONfcs0>

Hieronder de integrale tekst van deze video, letterlijk volgens de NL-ondertiteling

Moslams die terreuraanslagen plegen in de naam van Allah, citeren de Koran om hun aanslagen te rechtvaardigen.

Moslams die het geweld in de naam van Allah veroordelen, citeren ook de Koran om hun verwerping van het geweld kracht bij te zetten.

De Koran bevat zowel vreedevol als gewelddadig onderwijs.

Dus, het is heel gemakkelijk om een vers te kiezen dat vreedevol óf gewelddadig gedrag rechtvaardigt.

Maar is Allah gehoorzamen een kwestie van een vers kiezen dat je daden rechtvaardigt, of is er een samenhangende boodschap over vrede en geweld?

De Koran presenteert zijn eigen methode van interpretatie: **de doctrine van herroeping**.

In SOERA 2:106¹ zegt Allah:

“Als wij verzen uit dit boek afschaffen, of u doen vergeten, dan geven wij betere, of vervangen die door gelijksoortige. Weet gij dan niet dat god almachtig is”.

Dus, volgens de Koran, als moslams tegengestelde teksten tegenkomen, zouden ze niet de leukste moeten kiezen. In plaats daarvan moeten ze naar de geschiedenis kijken, en bekijken welk vers het recentst is geopenbaard.

Het vers dat als laatste kwam, dat herroept of vervangt het andere vers.

¹ In een NL-koran op <http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/>: “Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen?”

Als we deze methode toepassen op de Koran, dan vinden we **3 fasen in de oproep tot jihad**. Afhankelijk van de status van moslims in een maatschappij.

Toen Mohammed en zijn volgelingen slechts een kleine minderheid van de bevolking waren – **FASE 1** – werden ze opgedragen een boodschap van vrede en tolerantie te prediken.

Als een moslim het oneens was met een ongelovige, werd hij opgedragen SOERA 109:6² te citeren: “Gij hebt uw godsdienst, en ik heb mijn godsdienst”.

In deze fase mochten moslims niet vechten, zelfs niet ter verdediging van vervolging.

Veel moslims wijzen naar Koranverzen die geopenbaard werden tijdens deze tijd als bewijs dat de islam een religie van vrede is.

Maar de boodschap van de Koran veranderde met de tijd.

Toen Mohammed meer volgelingen kreeg en verbonden sloot met verschillende stammen, maar nog niet sterk genoeg was om niet-moslims te onderwerpen, kreeg hij de opdracht om verdedigende jihad te voeren – **FASE 2**.

In deze fase krijgen de moslims de opdracht om ongelovigen te bevechten, maar enkel als de ongelovige ermee begint.

Karakteristieke verzen zijn SOERA 2:190-193³:

“En strijdt op de Weg van Allah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet. Voorwaar, Allah heeft de overtreders niet lief. En doodt hen waar jullie hen ook aantreffen en verdrijft hen zoals zij jullie hebben verdreven. En vervolging is erger dan doodslag. Strijdt niet tegen hen bij de heilige moskee, zolang zij daarin niet tegen jullie strijden. Als zij jullie dan bestrijden: doodt hen dan. Zo is de vergelding voor ongelovigen. Maar als zij ophouden, dan is god vergevend en barmhartig. Strijdt tegen hen tot er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen god toebehoort. Maar als zij dan ophouden, dan is er geen vijandschap, behalve tegen de onrechtplegers”.

Dus vechten komt voor in de tweede fase. Maar het vechten is een reactie op onderdrukking, vervolging of zelfs kritiek.

Veel moslims in het Westen staan erop dat dit het einde is van het verhaal. Vechten is enkel ter zelfverdediging.

Maar de openbaringen bleven veranderen als de moslimgemeenschap groeide.

Toen Mohammed en zijn volgelingen de sterkste groep in Arabië werd, werden ze bevolen om een aanvallende jihad te voeren – **FASE 3**. Gewelddadig niet-moslims onderdrukken simpelweg omdat het geen moslims zijn.

SOERA 9:29⁴ van de Koran beveelt moslims: “Bevecht hen die niet in Allah geloven”.

Merk op, dit is een opdracht om mensen te bevechten op basis van wat ze geloven.

SOERA 9:73⁵: “O Profeet, bevecht de ongelovigen en de huichelaars en treedt hard tegen hen op”.

² In een NL-koran op <http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/>: “Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst”.

³ In een NL-koran op <http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/>: “190. En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. 191. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen. 192. Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol. 193. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen”.

⁴ In een NL-koran op <http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/>: “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn”.

Strijd hard tegen wie? Onderdrukkers? Vervolgers? Mensen die je aanvallen? Nee, strijd hard tegen de ongelovigen, niet-moslims, en de hypocrieten, mensen die beweren moslim te zijn maar zich niet onderwerpen aan de geboden van Allah en Mohammed.

SOERA 9:123⁶: “O jullie die geloven, bevecht de ongelovigen in jullie naaste omgeving en laten zij hardheid bij jullie aantreffen”.

SOERA 48:29⁷: “Mohammed is de gezant van Allah. En zij die met hem zijn, zijn streng tegen de ongelovigen, maar onderling barmhartig”.

Het onderscheid in deze verzen is niet tussen mensen die jou aanvallen en mensen die jou niet aanvallen. Het verschil is tussen gelovig en ongelovig, en zij die bij Mohammed horen moeten enkel genadig zijn jegens mede-moslims.

Om alles nog eens samen te vatten:

We zien dat jihad in fases gebeurt.

FASE 1: Promoot vrede en verdraagzaamheid wanneer de moslimgemeenschap in de echte minderheid is.

FASE 3: Vecht verdedigend wanneer de moslimgemeenschap sterk genoeg is om te vechten, maar niet om te veroveren.

FASE 3: Vecht aanvallend als de moslimgemeenschap sterk genoeg is om niet-moslims te bevechten.

Interessant genoeg: je kan naar elk land in de wereld kijken en zien hoe de boodschap van de islam verandert gebaseerd op de sterkte van de moslimgemeenschap.



⁵ In een NL-koran op <http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/>: “O, profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming”.

⁶ In een NL-koran op <http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/>: “O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is”.

⁷ In een NL-koran op <http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/>: “Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander”.