

Waar is uw Koninkrijk?

[Paul Proctor](#)

15-02-2006

Vervolg op het artikel *De Opname komt eraan - geloof het of niet*: [doc](#) of [pdf](#)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 2004 of 1977.
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Ik vergaarde veel emails na mijn laatste artikel over de komende Opname van de Kerk (08-02-2006). Sommigen onthaalden mijn commentaar op vreugde maar anderen waren geshockeerd, boos en toonden minachting. Door de vele en diverse boodschappen die hun weg vonden naar mijn Postvak In, waarvan sommige mild en andere niet, kreeg ik wat klaarheid over de toestand van de waargenomen kerk. Ik denk dat het belangrijk is dat door te geven.

Ik ontdekte dat velen van hen die zichzelf christen noemen blijkbaar niet verlost willen worden uit deze gevallen wereld. In plaats daarvan is het hun doel hier een betere plaats te maken, door het vormen van verbonden, organisaties, bedieningen en netwerken die hen helpen om een soort van “Hemel op Aarde” te bouwen.

Als ons kleine plekje op de aardbol, door de genade Gods, voor een tijdje wat draaglijker wordt door weldadige inspanningen van de broeders, prijs dan de Heer; maar zou dat ons belangrijkste objectief moeten zijn? Als wij gefixeerd raken op deze wereld en op hoe wij die zouden kunnen verbeteren, doen wij dat dan niet ten koste van hen die tot nog toe geen hoop of verlangen hebben dat verder reikt dan het vlees?

Zullen wij het oude christelijker maken, om het een betere thuis te maken voor ons en onze naasten, of zullen wij op het nieuwe wijzen? Waarop focussen wij: op het horizontale hier of op het verticale dat komende is?

Bestaat er enige nieuwtestamentische richtlijn die ons oproept “het land dat u verlaten hebt”¹ te renoveren met een façade van geloof, zodat het lijkt op een christelijke verworvenheid wanneer de Heer terugkomt, terwijl meermaals in de Schrift wordt gezegd dat Satan de “overste van deze wereld”² is?

Als we in beschouwing nemen dat christenen betere discipelen worden en hun sterkste geestelijke groei ervaren onder tegenspoed en vervolging, zou dan het schijnbaar eerbare doel hier een “betere wereld” te maken, in werkelijkheid niet net zo tegenproductief zijn als soldaten op te leiden door hun legerkamp in een kuuroord te veranderen? Wat is de eeuwige waarde hiervan?

“Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig” - 2 Kor. 12:10



Jim & Tammy Bakker

Wij bekritiseerden Jim & Tammy Bakker³ 20 jaar geleden toen zij met zoete praatjes miljoenen dollars loskregen van hun volgelingen om het schandelijke *Heritage U.S.A* te bouwen, maar doen lokale kerken in ons land vandaag niet hetzelfde om hun plezierpaleizen en amusementsparken te financieren, vol met wereldlijke muziek, dans, recreatie en eetgelegenheden, voor ieders denkbare smaak; en zelfs erger: zij verkopen dat aan de rest van de wereld als “evangelisme”? Geen wonder dat zovelen van de postmoderne kerk het moeilijk hebben

te geloven in de Opname. Wie heeft nu behoefte aan de hemel met een koninkrijk als dit in uitvoering?

¹ Voorzichtigheid spreekt tegen Christen in Bunyans boek *De Christenreis naar de Eeuwigheid*. Zie achteraan onder “[Gerelateerde artikelen](#)”.

² Satan is de “overste” en “god” van deze wereld: Joh. 12:31; 14:30; 16:11; Luk. 4:5-6; 2 Kor. 4:4; Ef. 2:2; 6:12.

³ Jim Bakker, Pinksterfundamentalist.

Alsof dit nog niet genoeg is hebben verscheidene notabele evangelicals, inbegrepen Rick Warren, zich nu gestort op de linkse milieu-agenda door samen te gaan met het Global Warming Initiative⁴. Alhoewel vele conservatieven het nogal vreemd vonden, kwamen Warrens liberale tendensen helemaal niet zo verrassend over op diegenen van ons die, hem reeds jaren berispt hebben en die anderen hebben gewaarschuwd voor zijn Doelgedreven pretenties. Warrens theorieën, technieken, filosofieën en praktijken zijn altijd al liberaal geweest.

Maar omdat Warrens gevoelsverzadigde cliënteel het zicht verloren heeft op wat het betekent conservatief en christen te zijn, zagen zij niets aankomen. Hun wijsheid, onderscheidingsvermogen en bijbelse overtuigingen werden wegge-“pyromarketed”⁵ met Het Doelgerichte Leven (The Purpose Driven Life). Dus nu, eerder dan bezwaren te hebben of te protesteren tegen de eenstemmigheid over een nieuw-gevonden milieubeheersingsprogramma dat Warren en zijn boezemvrienden aan het uitdragen zijn, zullen velen, zo vermoed ik, gewoon mee in de rij stappen van zijn linkse mars tot inwilliging van de Verenigde Naties, denkend dat zij de wil van God doen omdat zij de wil van Warren nakomen.

De vanzelfsprekende vraag die christenen zouden moeten stellen is: Wat heeft milieuactivisme te maken met het eeuwige leven? Niets, tenzij u gelooft dat de Hemel de derde planeet is vanaf de zon en dat die enkel kan gered worden door menselijke handen en wereldse wijsheid.

“Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, blijft in eeuwigheid” - 1 Joh. 2:16-17



Andere christenen hebben een meer agressieve benadering van het begrip “betere wereld” doordat ze de oproep te beantwoorden van de “Commander in Chief”⁶ om soldaten te sturen in een strijd overzee, om zo de wereld te veranderen, met één land per keer, in wat dan ook hij en zijn supporters denken dat die moet worden.

Als gevolg hiervan blijft er maar een klein overblijfsel van gelovigen meer over, die deze wereld “bezetten” als “vreemdelingen” en “pelgrims”, en zij volgen een opgestane Christus, Die zielen redt, naar een Beloofd Land dat hun ogen nooit gezien hebben, terwijl alle anderen zich verenigen om de planeet te redden.

⁴ “Evangelical Leaders Join Global Warming Initiative ... Rick Warren is a signer of the Evangelical Climate Initiative” - <http://www.nytimes.com/2006/02/08/national/08warm.html?ex=1140238800&en=019b542be7b7e64f&ei=5070>.

⁵ Pyromarketing: “The success of the book The Purpose Driven Life defies everything most business people believe about marketing ... PyroMarketing is a new way to think about marketing” (<http://www.pyromarketing.com/>).

⁶ Schrijver bedoelt hier uiteraard president Bush.

“Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel” - 1 Petrus 2:11

Vergelijk de hedendaagse aarde-gecentreerde waarden met die van de apostel Johannes, die schreef:

“Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem” - 1 Joh. 2:15.

En de apostel Paulus die schreef:

“Want het leven is mij Christus en het sterven is mij winst” - Fil. 1:21.

Ik vind het in het bijzonder storend dat christenen, die geroepen werden uit deze boze wereld, door de Heer die zij beweren aan te hangen, toch zo het Woord van God hebben verworpen en Zijn bevel “gaat uit het midden van hen, en scheidt u af”⁷; dat zij zo erg verliefd op de wereld zijn geworden, verleid en verward in haar zaken en dat ook nog een “bediening” noemen, hun “job” of “patriotische plicht”, alsof dat ergens hun liefde voor dit leven kan rechtvaardigen.

“Niemand die ten strijde trekt, wordt betrokken in de zorgen voor het levensonderhoud, opdat hij hem tevreden stelt die hem voor de oorlogsvoering aangenomen heeft” - 2 Tim. 2:4.

“Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen; en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven” - Joh. 12:25.

Na een lange en verhitte volley van emailboodschappen met één woedende correspondent, bracht ik tenslotte onze mailwisseling met dit tot een einde:

Ik schreef: “Jezus zei: ‘mijn koninkrijk is niet van deze wereld’. Waar is UW koninkrijk? vroeg ik, en voegde eraan toe: “Is dat hier op aarde of is het in de hemel”?”

Hij weigerde nog te antwoorden.

“Genade zij u en vrede van God de Vader, en onze Heere Jezus Christus; Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader; Wien zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen” - Galaten 1:3-5.

Gerelateerde artikelen:

De Opname komt eraan - geloof het of niet: [doc](#) of [pdf](#)

De Christenreis naar de Eeuwigheid: [doc](#) of [pdf](#)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#)

⁷ 2 Kor. 6:17; Jr 51:6, 45.