

Alle mensen zijn kinderen van God?

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV), behalve het citaat uit Lucas

M.V. 20-3-2012

Iemand was zo vriendelijk mij dit stukje te sturen dat hij op een blog had gevonden:

“De westerse gezondheidszorg is door het bijbelse verhaal van de Barmhartige Samaritaan sterk beïnvloed. Juist door dit verhaal uit Lucas 10 hebben gedurende tweeduizend jaar miljoenen de taak op zich genomen van de zorg voor zieken, stervenden, daklozen, wezen en weduwen. Dit verhaal heeft het fundament gelegd voor de christelijke beschaving met aandacht en liefdevolle zorg voor mensen in een kwetsbare situatie. Het verhaal gaat over een Samaritaan, een vreemdeling, die hulp en zorg verleent aan een gewonde man.

De dieper liggende boodschap is dat een vijandbeeld wordt doorbroken en de Samaritaan zo tot voorbeeld voor de hele mensheid wordt. Wie is mijn naaste? Iedereen die in nood verkeert en hulp of zorg nodig heeft. Alle mensen zijn je naasten, ongeacht waar zij vandaan komen, welke huidskleur, religie of afkomst ze hebben. **Alle mensen zijn kinderen van God, en moeten als broeders en zusters met elkaar omgaan.** Dat maakt dit verhaal zo bijzonder. Je zou kunnen zeggen dat de Barmhartige Samaritaan model voor de zorg en zelfs voor de transculturele zorg is geworden. Lees Lucas 10 maar eens. Ik heb uit Lucas 10 vers 30-35 uitgekozen wat gaat over Wie is mijn naaste?

Lucas 10:29-35: Wie is mijn naaste?

Maar de wetsgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden’.

Ik vermoed sterk dat dit stukje betrokken werd uit het boek: “Bijbel voor de zorg”, uitgeverij NBG - <http://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/art/minister-president-balkenende-ontvangst-eerste-bijbel-voor-zorg/>, vgl. <http://www.abeltjehoogenkamp.nl/images/uploaded/107/editorial/id=483.pdf>.

Maar dit geluid kom je zowat overal tegen!

Bij protestanten:

“De liefde tot de medemensen dient niet beperkt te blijven tot de eigen kring van familie en vrienden. In principe geldt ze alle mensen, ongeacht huidskleur, sekse, nationaliteit of godsdienst. Van God wordt gezegd, dat God van alle mensen houdt. **Alle mensen zijn kinderen van God en dus zusters en broeders van elkaar.** De hele mensheid wordt zo gezien als één grote familie” - <http://www.langedijkkerkplein.nl/sow/1/protestant/Leven.html>.

Bij rooms-katholieken:

De Opus Dei¹ gedachte: “**Het goddelijk kindschap is de basis van de geest van het Opus Dei. Alle mensen zijn kinderen van God**”

¹ Het Opus Dei (officiële Latijnse naam: Prelatura Sanctae Crucis et Operis Dei, de Prelatuur van het Heilig Kruis en van het Werk van God) is een personele prelatuur van de Katholieke Kerk die gesticht werd op 2 oktober 1928 door de in 2002 door de Rooms-Katholieke Kerk heilig verklaarde Jozefmaria Escrivá. (Wiki).

http://www.escrivaworks.nl/book/Christus_nu_langs_komt-hoofdstuk-6.htm en <http://gloria.tv/?media=219938> en <http://www.nl.josemariaescriva.info/artikel/1st-luminous-mystery>.

Zelfs bij het sikhisme klinkt dit geluid:

“Alle mensen zijn kinderen van God en daarom gelijk. Oprechte, eerlijke daden om mensen te dienen, vormen de juiste weg naar God”

<http://www.sikhs.nl/Sikhism/sakhi/Koester%20geen%20kwaad%20naar%20anderen.htm>.

En in de gnostiek:

“Want alle mensen zijn kinderen van God, niemand uitgezonderd”

<http://www.gnostiek.nl/db/forum/lees.php?tid=27&id=42063>.

Deze filosofie, zeker zoals verwoord in dat ingezonden stukje, heeft iets verleidelijks. Het bijbelse verhaal van de Barmhartige Samaritaan is een erg verheven stuk over naastenliefde, en dat heeft vele christenen inderdaad aangezet om onze lijdende naaste of medemens met liefde en ontferming te behandelen, ongeacht huidskleur, religie of afkomst. Maar dan komt het verleidelijke: “Alle mensen zijn kinderen van God, en moeten als broeders en zusters met elkaar omgaan”. Hier tracht de Satan universalistisch venijn in te spuiten, want dit is een pertinente leugen!

Wie zijn de kinderen van God?

Met wie dienen wij als geestverwante broeders en zusters om te gaan? *Alle* mensen? De Schrift is hierin duidelijk. De geïnspireerde apostel Johannes zegt zo:

“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn” (Johannes 1:12-13).

Het is toch wel een teken aan de wand dat vooraanstaande christenen, zij die in het Christendom een officieel ambt bekleden, of boeken schrijven, of gevraagd worden om te spreken, en bewierookt worden door politici en andere wereldse coryfeeën, met één simpel vers door de simpelste christen kunnen tegengesproken worden. Daarvoor moet je zeker niet aan een universiteit gestudeerd hebben! Kinderen van God zijn niemand minder dan zij die uit God wedergeboren zijn, het goddelijke leven bezitten en door Gods Geest geleid worden. Alle anderen zijn onze naasten of medemensen (Gr. *plesion*; Mattheüs 19:19; Lukas 10:29-37), die we uiteraard moeten liefhebben en helpen, maar dat zijn geen “kinderen van God”.

Deze valse geest induceert oecumenisme, universalisme, syncretisme en wordt tegengesproken door tal van Schriftplaatsen:

“En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst. 29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is” (1 Johannes 2:28-29).

“Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. ... 9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft” (1 Johannes 3:1-10).

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Johannes 5:2).

“Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God ...” (Romeinen 8:14-30).

“Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 28 Daarbij is het niet van belang dat men

Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen” (Galaten 3:26-29).

“Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, **kinderen van God, smetteloos** te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als **lichten** in de wereld” (Filippenzen 2:15).

Laten we ervoor waken niet in verleiding gebracht te worden door zulke nonsens, door ons aan de Schrift te houden, deze te memoriseren, en altijd te raadplegen, “opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op **listige** wijze tot dwaling te verleiden” (Efeziërs 4:14).

“Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel” (Efeziërs 6:11).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)