

Kan een jong kind gered worden?

Door George Zeller, <http://www.middletonbiblechurch.org/salvatio/termschi.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

“Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk¹, en zeide tot hen: Laat de **kinderkens**² tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods” (Markus 10:14).

David Egner doet de volgende observaties:

De Heer Jezus werd in het Nieuwe Testament slechts vier maal boos. Het is significant dat dit bij één van deze gelegenheden te maken had met kinderen. U kent het verhaal. Sommige kinderen wilden bij Jezus komen, maar de discipelen verhinderden het hen. We kunnen misschien begrijpen waarom. De discipelen waren aan het luisteren naar alles wat de Heer wilde dat zij zouden weten in hun bediening, als Zijn volgelingen. Daarnaast wisten zij ook dat Zijn tijd belangrijk was, dus wilden zij niet dat Hij werd onderbroken door iets wat zo onbeduidend was als een groep kinderen. Maar de Heer zag het niet op die manier! Markus vertelt ons hoe Jezus het zag: Hij nam het hen erg kwalijk en zei tot hen: “Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods” (Markus 10:14). (David C. Egner, voorwoord in het boek van Alan D. George *Don't Forget the Children - Radio Bible Class* publ.).

De Heer is erg verontwaardigd wanneer kinderen weggehouden worden van de dingen van Christus. Hoe dankbaar ben ik dat de evangelieboodschap zo eenvoudig is dat zelfs een klein kind ze kan verstaan! We mogen nooit nalaten onze jonge kinderen de kostbare waarheden van het evangelie aan te leren, vanaf de vroegste dagen. Timotheüs werd onderwezen in de Heilige Schrift van kinds af aan:

“Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt; En dat gij **van kinds**³ af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is” (2 Timotheüs 3:14-15).

Zonder twijfel leerde Timotheüs als kind deze heilzame waarheden van zijn grootmoeder Loïs en moeder Eunice, die beiden gelovigen waren (2 Timotheüs 1:5).

Kinderen moeten onderwezen worden in de eenvoudige waarheden omtrent Christus en de wonderlijke redding waarin Hij voorzag door voor ons te sterven. De woorden van Johannes 3:16 zijn niet ingewikkeld. Jonge kinderen hebben een alerte geest en ze kunnen meer begrijpen dan we ons soms realiseren. Allerbelangrijkst is het dat de Heilige Geest het gepredikte Woord van God kan aanwenden om het in het hart te prenten van een jong persoon, op dezelfde manier als Hij dat kan doen bij hen die ouder zijn.

Ik weet van een geliefde broeder die de redding van zijn kind op zijn hart had. Toen zijn kleine jongen geboren was, deed de vader iets ongebruikelijks. Vooraleer hij iets anders zei tot zijn kind, opende hij de Bijbel, daar in de ziekenhuiskamer, en legde zorgvuldig Gods eenvoudige reddingsplan uit. Hij vertelde zijn nieuwgeboren zuigeling het “oude verhaal van Jezus en Zijn liefde”. Waarom zou hij zo iets doen? Zeker, de vader wist dat de baby geen woord verstond van wat hij zei. Ja, hij wist dat zeker wel. Wat hij deed was symbolisch. De vader wilde dat het eerste wat zijn zoon van zijn mond zou horen, het evangelie zou zijn. De vader bracht een belangrijke boodschap:

“Heer, wat ik het meest wens voor mijn zoon is het goede nieuws over Uw Zoon te horen en te begrijpen. Ik zal hem blijven onderwijzen, terwijl hij groeit en zich ontwikkelt, en op een dag, door de verlichting van de Heilige Geest, zal hij de boodschap van het kruis begrijpen. Help me om de vader te zijn die nodig is om tegemoet te komen aan de geestelijke noden van mijn kinderen”.

¹ → Grieks: *aganakteo* - verontwaardigd.

² → Grieks: *paidion* - klein kind. KJV: “little children”. SV: “kinderkens”.

³ → Grieks: *brephos* - baby of jong kind. KJV: “from a child”. SV: “van kins af”.

Gods methode om Naäman, de melaatse, te reinigen was zo eenvoudig dat Naäman eerst boos werd en de instructies weigerde op te volgen (2 Koningen 5:10-12). Uiteindelijk overtuigden zijn dienaren hem om Gods eenvoudige instructies op te volgen en hij werd gereinigd (2 Koningen 5:13-14). Overeenkomstig heeft God instructies voor hoe een zondaar kan gereinigd worden en eeuwig leven kan hebben die zo eenvoudig zijn dat zelfs een klein kind ze kan begrijpen en gehoorzamen.

Mijn vrouw ontving de Heer Jezus als haar Redder op erg jonge leeftijd, dank zij een toegewijde moeder die haar onderwees in Gods Woord van in haar vroegste jaren. De persoon die mij tot de Heer leidde werd gered als jong kind in een bijbelclub voor kinderen. Duizenden hebben getuigd van het feit dat God hen redde toen zij erg jong waren. Christus wil dat de kinderen tot Hem komen, en we moeten hen niet verbieden of in enige zin verhinderen.

Lordship Salvation⁴ en de redding van kinderen (zoals geïllustreerd door de leer van John MacArthur)

John MacArthur's zienswijzen op kinderredding is interessant omdat ze lijken te relateren met zijn begrip van Lordship salvation⁴. Op 25 september 1990, in de Calvary Baptist Church in Brewer, Maine (Larry Pawson, pastor), was dr. MacArthur betrokken bij een vraag en antwoord sessie die openbaar op tape opgenomen werd. Gedurende die sessie zei hij het volgende over kinderredding:

“Nu, laat me dit zeggen en ik wil niet dat jullie panikeren wanneer ik het zeg. **Reddend geloof is een zaak van Volwassenen. Reddend geloof is een zaak van Volwassenen. Reddend geloof is een zaak van Volwassenen.** Zeg ik dat een kind niet kan gered worden? Ik zeg dat redding een bewuste afkering van zonde is om Jezus Christus te volgen met een begrip van iets van de zondigheid van zonde, zijn consequenties, en iets van wie Jezus Christus is, wat Hij heeft voorzien en dat ik mijn leven toevertrouw aan Hem. Op welk punt kan een kind dit begrijpen? ... Ik vertel ouders dat redding een **volwassen beslissing** is ... Er is geen illustratie in de Schrift van een kinderredding. Er is er geen. Sommigen willen de cipier van Fillippi en zijn huisgenoten⁵ aanwijzen, maar dat spreekt van zijn dienaren, dus er is geen verwijzing naar kinderen. Er bestaat dus niet zoiets als een kinderbekering”.

In alle eerlijkheid, MacArthur zegt niet dat een kind niet gered kan worden. Maar hij lijkt wel te zeggen dat als een kind wil gered worden het moet begrijpen als een volwassene, een volwassen besluit moet nemen en een volwassen ervaring moet hebben. **De Heer Jezus leerde dat om gered te worden volwassenen als kleine kinderen moeten worden (Mattheüs 18:3); MacArthur leert dat om gered te worden kinderen als volwassenen moeten worden.**

Hoe verhoudt zich dat met zijn lering van Lordship salvation? Als redding door eenvoudig kinderlijk geloof in de Redder is, dan is kinderredding geen probleem. Van de andere kant, als redding gehoorzaamheid aan Christus' geboden, overgave aan Christus' heerschappij, vervulling van de vereisten van discipelschap, overgave van iemands leven aan de Redder is, enz., dan is redding wel erg ingewikkeld, en helemaal niet eenvoudig voor een kind om te doen. Als wij het evangelie gecompliceerd maken met alle soorten van Lordship-vereisten, dan hebben we het inderdaad erg moeilijk gemaakt voor kinderen (en voor volwassenen)! Als we de evangelieboodschap brengen dat redding gewoon komt in genade door geloof (gebaseerd op de Persoon en het werk van Christus, niet gebaseerd op 's mensen breekbare verbintenis), dan is dit een boodschap die blij ontvangen kan worden door mensen van alle leeftijden.

In *Faith Works*, blz. 208-210 zegt hij: “Kinderen kunnen niet gered worden voordat ze oud genoeg zijn om het evangelie duidelijk te begrijpen en het met echt geloof kunnen omhelzen” (blz. 208). Hoe oud moet een kind zijn voordat hij het evangelie kan verstaan zoals gedefinieerd door de verdedigers van Lordship Salvation?

⁴ Lordship Salvation: De foute leer dat je na je bekering moet werken om uiteindelijk gered te worden. Het komt neer op een niet onderscheiden van rechtvaardiging enerzijds en heiliging anderzijds.

⁵ Handelingen 16:30-32.

Jesus Loves Me

Jesus loves me this I know.
I sang it as a little girl many years ago.
Just a little bit of faith I had then.
Understanding only as much as a young child can.
But questioning not for somehow I knew.
Jesus loved me, I knew it was true.

But now when I hear this childhood song,
The words have meaning and linger long.
For Jesus to love me is a miraculous thing.
and joy fills my heart when I hear one sing,
That simple little chorus of long ago.
Jesus loves me this I know.

How can He love me with all my sin?
How can He open Heaven's door to let me in?
To cleanse my soul, He died for me.
Tho' children believe this so easily,
And accept by faith all that is said,
I as an adult sometimes question instead.
I wonder how can it possibly be?
That Jesus could love a sinner like me?

Jesus loves me this I know.
I believed it in my childhood many years ago.
Today I choose to go back a few years.
Removing all the doubts, the questions, the fears.
And believe once more as I did years ago.
Jesus loves me this I know.

--Penny Lightfoot