

Metamorfose van een kikker

Bron: https://www.middletonbiblechurch.org/inserts/2Cor3_18.pdf

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Beschouw het verbazingwekkende wonder in de levenscyclus van een brulkikker [bullfrog]. De eitjes (kikkerdril met larven) worden in het water gelegd, en uiteindelijk komen daaruit piepkleine dikkopjes (kikkervisjes) tevoorschijn. Deze dikkopjes groeien en ontwikkelen zich en zijn perfect ontworpen om geheel onder water te leven. Ze krijgen zuurstof via hun kieuwen en bewegen zich in het water voort met hun krachtige staart. Het is een erg eigenaardig schepseltje doordat het uiterlijk louter een hoofd en staart heeft en niets meer.

Maar dan gebeurt traag de transformatie. Eerst komen de achterpootjes tevoorschijn, en later de voorpootjes, terwijl de staart gradueel krimpt. De amfibie beweegt zich dan naar de oever, verliest zijn staart compleet en kan ademen door zijn dan volledig ontwikkelde longen. Spoedig zal deze kikker honderden insecten vangen met zijn lange plakkerige tong die snel als een katapult uit zijn mond schiet.

We kunnen ook denken aan andere voorbeelden van metamorfose: een lelijke onderwaterlarve die verandert in een gevleugelde libelle, of een wormachtige, nederige rups die getransformeerd wordt in een prachtige vlinder. Zie deze artikelen:

Libelle: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/libelle.pdf>

Vlinder: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/metamorfose.pdf>

Maar de meest verbazingwekkende transformaties in de natuur kunnen niet op tegen wat God doet in het wonder van de wedergeboorte. Een verloren, verdorven ziel wordt instant getransformeerd in een nieuw schepsel met een nieuw hart en nieuwe verlangens. Door Gods genade wordt een ellendige zondaar een heilige, een kind van de Koning en een hemelburger. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (2 Korinthiërs 5:17).

Dit is “de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is” (Efeziërs 4:24). Bevrijd van “de kuil vol kolkend water, uit modderig slijk”, is hij nu gezet op de Rots met een “nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien” (Psalm 40:2-4).

Bovendien zal deze transformatie verder doorwerken op een dagelijkse basis:

“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt” (2 Korinthiërs 3:18). Zie ook Romeinen 12:2¹.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>

¹ “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaglijke en volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:2).