

Kerstboom in huis halen?

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
M.V., 17-10-2019

Op <https://www.genade.info/kerst-en-boom/> schrijft “vader Jakob” zo:

Wat de kerstboom betreft, even uit m'n hoofd,
ik zie Christus daarin.
Het is een altijd groene boom, wat eeuwigheid uitdrukt.
De piek, is de kroon op deze boom, da's natuurlijk ook Christus.
De lichtjes of kaarsjes zijn de gelovigen.
De ballen zijn zilverkleurig verwijzend naar de losprijs die betaald
is en rond verwijst wederom naar de eeuwigheid.
De bazuinjtes kondigen Zijn komst aan.
En als ik lees dat 25 december “fout” is omdat dit verwijst naar
natalis invicti solis of “geboortedag van de onoverwinnelijke Zon”
dan weet ik er maar één!



Dit is een erg verleidelijke tekst, maar ze draagt beslist niet Gods goedkeuring! Er hoort geen oud-heidense Asjera (vanouds voorgesteld door een altijd groene boom) in onze huizen te staan en als Christus ‘begrepen’ te worden, punt uit.

Kerstgebruiken zijn geëvolueerd uit tijden lang vóór de christelijke periode: een afkomst van seizoensgebonden, heidense, religieuze en nationale praktijken, bepakt met legendes en tradities. Hun seizoensgevoelige connecties met de heidense feesten van de *winterzonnnewende* relateren ze met oude tijden, toen veel mensen zoonaanbidders waren.

Product van fusiereligie

Heidense rituelen en afgoden kregen christelijke namen, bv. Jezus Christus als de “Zon der Gerechtigheid” (Maleachi 4:2) verving hun zonnegod *Deo Sol Invictus* (Onoverwinnelijke Zon). Als we elementen uit het heidendom christianiseren, dan bouwen wij in feite mee aan een **fusiereligie**. De



De Onoverwinnelijke Zonnegod
DEO SOLI INVICTO oftewel MITHRAS

Roomse kerk is zo'n goed voorbeeld van een fusiereligie: talloze heidense, afgodische gebruiken kregen een ‘christelijke’ betekenis. Dit is voor God verwerpelijk. Dit is vervuiling van de kerk.

God waarschuwde Zijn volk om ALLE sporen van heidense aanbidding te vernietigen die gevonden zouden worden in het “Be-loofde Land”. God gebiedt **NIETS toe te voegen** aan of af te nemen van Zijn bevelen (Deuteronomium 12:32). Daarom is de moderne leuze “terugplaatsen van Christus in Kerstmis” een aanbidding op de manier van fusionisten.

Doorheen de Bijbel heeft God Zelf bepaald welke feesten er moesten gevierd worden, én op welke wijze. Les: niet de mens maar **God bepaalt** welke feesten moeten gevierd worden, met uitsluiting van heidense feesten en gebruiken.

Bovendien heeft God voor de kerkbedeling **geen enkel** feest gesteld. In tegenstelling tot het wetsverbond is er in het Nieuwe Verbond (Nieuwe Testament) **geen enkele dag ingesteld**.

Wij christenen, van het Nieuwe Testament vallen onder de “wet van Christus” (Galaten 6:2) met de “bediening van de Geest” (2 Korinthiërs 3:7-9). Dat is zoals in Romeinen 1:17 staat: “Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven”, zonder zichtbare attributen of ‘hulpmiddelen’ in de aan-

bidding. Wij wandelen “niet door aanschouwing” (2 Korinthiërs 5:7).

We kunnen samenvatten dat ons nergens in de Schrift bevolen wordt de geboorte van onze Heer te vieren of uit te beelden, en God vond het duidelijk onwijs dat de datum zou bekend gemaakt worden. Vandaar dat die altijd onbekend zal blijven en niet ceremonieel hoort herdacht te worden en gevierd. Bemerkt evenwel dat wij *wel bevolen* worden om Hem te herdenken in Zijn dood: (Lukas 22:18,19; 1 Korinthiërs 11:23-26).

MAAR ... toch zullen de schipperaars hun Kerst op een of andere wijze blijven vieren:



Lees verder:

- Rubriek “Feestdagen”: <http://www.verhoevenmarc.be/feestdagen.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm