

Kaart van het toekomstige en het huidige Israël

Israël t.t. van Salomo (1 Kon 4)
en in de toekomst



Israël in onze tijd
(zelfde schaal)

Genesis 15:18-21: Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat : 19 de Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, 20 de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten, 21 de Amorieten, de Kanaanieten, de Girgasieten en de Jebusieten.

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Filistijnen.pdf>



http://www.verhoevenmarc.be/PDF/feiten_Israel.pdf

Genesis 17:7-8: Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een **eeuwig verbond**, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. 8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, **als eeuwig bezit** geven.

“From the river (Eufraat) to the sea (Rode Zee) Israël will be free”

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm