

De *Word of Faith* beweging en Joyce Meyer over Christus' verlossingswerk

Stukje uit "Niet NU een Koninkrijk", Prof. Johan Malan, Mosselbaai, p. 9-10

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk-NU.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Uittreksel (p. 9-10) overgezet door M.V., 23-6-2022

Het kruisevangelie, de dood en opstanding (p. 9-10)



De *Word of Faith* beweging gelooft niet dat Christus' verlossingswerk aan het kruis werd volbracht, maar dat dit pas in de "hel" [als foute term voor *hades*, het dodenrijk] finaal bereikt werd. Op deze manier verloochenen zij het wezenlijke fundament van het christelijke geloof en verkondigen zij een "andere Jezus" (2 Korinthiërs 11:4) en bouwen zij voor zichzelf een aards koninkrijk op. In dat koninkrijk leven zij in de grootste rijkdom, voorspoed en weelde en effenen zij in werkelijkheid het pad voor de grootste valse Christus van alle tijden, de Antichrist.

Verscheidene van de meest populaire predikers in de wereld zijn betrokken bij deze valse Jezus en zijn boodschap van rijkdom. Zij beweren dat Christus niet voor ons aan het kruis is gestorven maar dat Hij na Zijn dood geestelijk in de "hel" [als foute term voor *hades*, het dodenrijk] gestorven is. Daar moest Hij in de plaats van de gevallen mens Satan als Zijn stiefvader aannemen, en drie dagen door demonen vervolgd en bespot worden. Toen pas werd de prijs betaald en heeft de Vader Hem uit de dood opgewekt. Het feit dat **Joyce Meyer** en Benny Hinn deel uitmaken van deze valse beweging, maar internationaal veel volgelingen hebben, is een reden tot grote bezorgdheid. Neem het volgende over **Joyce Meyer** ernstig op en neem een standpunt in tegen zulk soort valse leraars:

In een artikel, *What's the Truth About Joyce Meyer and the Word-Faith Movement?* zegt dr. J. Carigan van *On Thruth Ministries*: "Ik ben erg bezorgd over **Joyce Meyer** en haar doctrine omdat ze helemaal in de lijn zit van de Word-Faith beweging, dat een heel gebrekkig leerstellig systeem heeft, gebaseerd op de ketterse leringen van Kenneth Hagin en Kenneth Copeland. Hagin en Copeland, samen met andere aanhangers van deze religieuze beweging, leren dat God ONDERWORPEN is aan de macht van GELOOF en VERPLICHT is elk verzoek, gemaakt in GELOOF, in te volgen. Zij leren ook dat God en Mens hetzelfde wezen zijn, en dat verheft de natuur van de mens en ondermijnt de natuur van God. Ik voel me verplicht om alle bijbelgerichte christenen aan te sporen afstand te nemen van de bediening van **Joyce Meyer**, haar televisieprogramma, haar boeken, en haar conferenties, wegens haar samenwerking met de dwalingen van de Word-Faith beweging".

Op zijn website www.letusreason.org heeft Mike Oppenheimer een artikel over **Joyce Meyer** geplaatst waarin hij ondermeer zegt: "Meyer kan misschien niet geheel en al verwickeld zijn in de Word-Faith lering maar ze vormt een gelijk span met Word-Faith leraars en haar geschriften en leringen werden zeker beïnvloed door hun theologie. Haar bediening is nu een multimiljoenen dollars organisatie, met 500 werknemers en kantoren in Europa en Zuid-Afrika... Zij zegt: 'Ik wil mijn hele leven niet besteden aan het beloofde land zonder er ooit binnen te gaan. Ik wil erin leven. [Dit betekent rijkdom vergaren en nu een goed leven lenen]. ... Jezus zei: Het is volbracht. En Hij bedoelde het Oude Verbond. De taak die Hij te doen had begon toen pas. Hij volbracht de taak in werkelijkheid in de drie dagen en nachten dat Hij Zich in de hel bevond. Daar is het dat Zijn taak werd volbracht. Hij werd schuldig verklaard op het kruis maar Hij betaalde de prijs in de hel'. [Uit: *From the Cross to the Throne*; **Joyce Meyer** audio tape]. Deze leer werd gepopulariseerd door Hagin, Copeland, Fred Price, Charles Capps, enz. In haar boek: *The Most Important Decision You Will Ever Make*, schrijft **Joyce**: 'Gedurende die tijd kwam Hij in de hel, waar u en ik het verdienen naar toe te gaan wegens onze zonde. Jezus betaalde op het kruis en in de hel. Jezus nam uw plaats in in

de hel. ... geen plan was te extreem... God stond op van Zijn troon en zei tot de demonenmachten die de zondeloze Zoon van God martelden: Laat Hem gaan. Toen ging de opstandingskracht van de Almachtige God naar de hel en vervulde Jezus. ... Hij werd opgewekt uit de doden - de eerste wedergeboren mens'. (p. 35- 36). Dit is duidelijke Word-Faith valse theologie. Jezus hoefde niet wedergeboren te worden - Hij is God! Slechts zondaars moeten wedergeboren worden”.

Deze dwaling over wat Jezus heeft gedaan toen Hij naar bewering “ter helle” nedergedaald is, gaat verder dan wat de meeste mensen beseffen, want ze wordt in verscheidene vormen door veel kerken verkondigd. Wat de bestemming van verloren zondaars betreft, maakt de Bijbel onderscheid tussen het dodenrijk en de hel. Het dodenrijk (*hades* in het Grieks en *sjeool* in het Hebreeuws) is de plaats waar de geesten van alle ongerechten heengaan¹ wanneer zij sterven. Hier wachten zij het eindoordeel af, tot zij bij de tweede opstanding lichamen zullen krijgen en dan voor de grote witte troon tot de hel (Grieks *gehenna*) of “poel van vuur”verdoemd zullen worden.

De bijbel kent verschillende plaatsen waar gestorven mensen en opstandige engelen in verblijven:

Sjeool/Hades: het “dodenrijk”, met 2 afdelingen voor gelovigen (paradijs) en ongelovigen (plaats van pijn - Lukas 16:19-31). Zie schema: <http://www.verhoevenmarc.be/Lk16.GIF>.

Phulake: de “gevangenis” van de ongehoorzame mensen uit de tijd van de Vloed (1 Petrus 3:18).

Tartarus: de bewaarplaats van de ongehoorzame engelen uit de tijd van de Vloed (2 Petrus 2:4).

Abyssos: de “afgrond” voor bepaalde demonen (Lk 8:31; Rm 10:7; Op 9:11; 11:7; 17:8; 20:1, 3).

Gehenna: de “hel” waar na opstanding en oordeel voor de Grote Witte Troon (Openb. 20) alle ongelovigen en satanshorden naartoe verwezen worden. Ook “de poel van vuur” genoemd.

Jezus is, toen Hij in het graf was, in het dodenrijk geweest (*hades* Hand. 2:31; *sjeool* Psalm 16:10), in Lukas 23:43 het “paradijs” genoemd, de plaats waar de goede doden wachten op hun opstanding (bij de opname van alle gelovigen) - zie schema: http://www.verhoevenmarc.be/bob_betty.jpg.

Jezus is pas na Zijn opstanding gaan prediken tot de “geesten in de gevangenis” - de “phulake” (1 Petrus 3:18-20).

Dit alles wordt uitgebreid besproken in “De verwarring tussen dodenrijk en hel”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf>.

We onthouden hieruit dat de hel geheel iets anders is dan het dodenrijk. De Heer Jezus is niet in de hel geweest maar wel in het dodenrijk. En Hij heeft niet in het dodenrijk gepredikt maar wel in de phulake tot de geesten aldaar. (M.V.)

Het is niet onze taak het koninkrijk van de Heer te openbaren, maar wel mensen uit alle volken uit te nodigen om binnen te komen (Lukas 14:23). De Heer Jezus zal Zelf Zijn koninkrijk openbaren wanneer Hij zal komen en ook alle heiligen van alle tijden met Hem zal openbaren (Zacharia 14:5; Kolossenzen 3:4). Wanneer wij in het vrederijk samen met Christus regeren, zullen de verloren zielen nog in het dodenrijk zitten om hun eindoordeel af te wachten: “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren” (Openbaring 20:5). Dan pas zullen zij tijdens de tweede opstanding opgewekt, veroordeeld en in de poel van vuur geworpen worden (Openbaring 20:7-15).

Lees verder:

- o Rubriek “Joyce Meyer”: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#joycemeyer

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Hades is voor de ongelovige doden een plaats van voorarrest. Zie Lukas 16. Voor de gelovigen wordt het “paradijs” bestemd (dat eigenlijk ook tot het dodenrijk behoort) voordat zij samen met de kerk opgenomen worden door de Heer Jezus en naar het Vaderhuis gaan.