

# John Mark Comer brengt 'vernieuwde' contemplatieve spiritualiteit in de kerken

Bron: <https://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/?p=34772>, 10-12-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.



John Mark Comer, auteur van “The Ruthless Elimination of Hurry”  
of “De radicale uitbanning van haast”

## Beste Lighthouse Trails:

Vandaag vertelde mijn buurman die in een “emergent church” zit ... dat zijn kerk een preken serie begon met de titel “The Ruthless Elimination of Hurry” (“De radicale uitbanning van haast”). Hmm ... Ik heb genoeg emergent churches verlaten om te weten dat een preekserie waarschijnlijk een boek heeft. Dus ik deed een zoektocht en vond deze verontrustende link van trailers van deze man.

Dit boek (*The Ruthless Elimination of Hurry*), geschreven door John Mark Comer<sup>1</sup>, leert lezers om ademgebeden, mindfulness-meditatie en verschillende andere contemplatieve oefeningen te doen.

Dus ik wilde dit onder uw aandacht brengen, omdat ik daar op vimeo en YouTube zie dat de contemplatieve boodschap van Comer in de kerken circuleert.

Dit is zo'n last omdat ik de katholieke kerk vele jaren geleden heb verlaten. Ik weet niet eens wat ik hier nog meer over moet zeggen. Vind je dat ik rustig naar de pastor in de buurt moet stappen? Doe ik dan gewoon alsof ik hier niets van weet om met elkaar om te gaan?

Jane.

---

<sup>1</sup> <https://practicingtheway.org/>

## Opmerkingen van de LT-redactie:

De brief aan de redactie hierboven is ons afgelopen mei toegestuurd, maar we hadden hem nog niet geplaatst. Gisteren ontvingen we het volgende van een andere lezer:

... Ik vroeg me af of u onderzoek hebt gedaan naar John Mark Comer. Hij is de stichtende voorganger van Bridgetown church in Portland, OR. Hij lijkt een grote invloed te hebben op predikanten van andere kerken. Hij heeft iets geschreven en gepromoot dat “De weg beoefenen” (Practicing the Way) wordt genoemd. Ik weet niet zeker waar dat allemaal over gaat, maar ik ben bang dat dit misschien niet in overeenstemming is met de Schrift. Hij heeft ook verschillende boeken geschreven. Sommige van de leringen die hij op YouTube heeft, zijn ook een zorg. — Debbie

Tussen het ontvangen van deze twee brieven van de twee LT-lezers, begon een van onze auteurs onderzoek te doen naar John Mark Comer en Tyler Staton (Staton, “lead pastor” in Bridgetown Church in Portland, is auteur van een nieuw boek getiteld *Praying Like Monks, Living Like Fools*). Comer en Staton hebben samengewerkt aan verschillende projecten en interviews (zoals deze op YouTube)<sup>2</sup>, en Comer’s goedkeuring van Staton’s boek staat op de voorkant. Zowel *Praying Like Monks* als *The Ruthless Elimination of Hurry* zijn zwaar contemplatieve boeken.

De contemplatieve gebedsbeweging (via Spiritual Formation) kwam grotendeels de kerk binnen in 1978 toen Richard Foster’s boek *Celebration of Discipline* werd uitgebracht (Foster was een zelfverklaard type protégé van de katholieke mysticus Thomas Merton). De Contemplative Prayer (CP) beweging sudderde een paar decennia, maar warmde op toen figuren als Rick Warren het begonnen te promoten (zelfs al in de jaren 1990). Maar toch hadden de meeste christenen er nog nooit van gehoord (hoewel hun voorgangers *Celebration of Discipline* lazen zonder medeweten van hun gemeenten; en zoals we in ons speciale verslag de *Epidemic of Apostasy*<sup>3</sup> documenteerden, hadden veel voorgangers kennisgemaakt met contemplatieve spiritualiteit in hun christelijke universiteiten en seminaries).

Vandaag, lang nadat Thomas Merton, Henri Nouwen en Brennan Manning (drie baanbrekende katholieke contemplatieve mystici) zijn verdwenen, staat een nieuwe generatie jonge “hippe” voorgangers en leiders op met een hernieuwde energie om de contemplatieve boodschap te verspreiden. De katholieke mysticus Richard Rohr (van wie Ray Yungen zei dat hij de Thomas Merton van vandaag was) heeft het voer en de begeleiding geboden voor veel van deze nieuwe contemplatieven. Dat is gemakkelijk te bewijzen: een van de uitgevers van Richard Rohr vertelde hem dat zijn grootste lezerspubliek jonge evangelische mannen waren [1] (bijvoorbeeld de jonge voorgangers van vandaag, waarvan er twee Comer en Staton zijn).

In zijn boek *A Time of Departing* legde Ray Yungen de contemplatieve kwestie uit, ontleedde en ontmaskerde deze op een manier die gemakkelijk te begrijpen is en ongelooflijk goed gedocumenteerd is met bronmateriaal (waardoor zijn proclamaties en waarschuwingen onweerlegbaar zijn - je weet wat we bedoelen als je het boek hebt gelezen). Als er iemand is die dit bericht leest en die *A Time of Departing*<sup>4</sup> nog niet heeft gelezen, smeken we je om het te lezen. Als je geen exemplaar hebt en moeite hebt om er een te krijgen, sturen we iedereen die ons vraagt een gratis exemplaar van het boek. Schrijf ons op [editors@lighthouse Trails.com](mailto:editors@lighthouse Trails.com) en geef ons uw naam en postadres (we zullen deze vertrouwelijk houden). Zie je, het gaat niet om het geld voor Lighthouse Trails. Dat is het nooit geweest. Als je ons verhaal over hoe we deze bediening zijn begonnen niet hebt gelezen, kun je het hier lezen<sup>5</sup>. Het begon vanwege de contemplatieve gebedsbeweging en we zijn al die jaren gedwongen geweest om door te gaan met deze waarschuwing, ook al hebben veel voorgangers en kerkfiguren onze bevindingen gekleineerd, bespot en verworpen. Als u ons verhaal leest, denken we dat u de urgentie en voortzetting van onze waarschuwingen zult beginnen te begrijpen.

---

<sup>2</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=inqVOicaZGc>

<sup>3</sup> <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=35188>

<sup>4</sup> “Een tijd van heengaan”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf> (NL)

<sup>5</sup> <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=29182>

Wat staat hier op het spel? De toekomst van uw kerken en het geloof van uw kinderen en kleinkinderen.

In *A Time of Departing*<sup>6</sup> spoort Yungen ons aan:

Contemplatieve pleitbezorgers stellen dat er al eeuwenlang iets vitaals en belangrijks ontbreekt in de kerk. De insinuatie is dat christenen iets missen dat nodig is voor hun geestelijke vitaliteit; maar dat zou betekenen dat de Heilige Geest al honderden jaren niet volledig effectief is geweest, en pas nu is de geheime sleutel gevonden die Gods volledige kracht om Hem te kennen ontsluit. Deze voorstanders geloven dat het Christendom ernstig is verlamd zonder dit extra ingrediënt. Dit soort denken leidt ertoe dat men gelooft dat het traditionele, bijbelse Christendom slechts een filosofie is zonder het contemplatieve gebedselement. Contemplatieven maken een onderscheid tussen het bestuderen en mediteren over het Woord van God versus het ervaren van Hem, wat suggereert dat we Hem niet kunnen horen of Hem echt kunnen kennen door simpelweg Zijn Woord te bestuderen of zelfs door normaal gebed – we moeten contemplatief zijn om dit te bereiken. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat het Woord van God levend en actief is, en altijd zo is geweest, en het is door onze geest ermee te vullen dat we Hem gaan liefhebben, niet door een mystieke praktijk van het stoppen van de stroom van gedachten (de stilte) die nooit één keer in de Bijbel wordt genoemd, behalve in waarschuwingen tegen ijdele herhalingen. ...

Het Evangelische Christendom wordt uitgenodigd, misschien zelfs gekatapulteerd om God te zien met de “nieuwe ogen” van contemplatief gebed. De vraag moet worden gesteld, is de stilte van Thomas Merton, de ruimte van Henri Nouwen en het contemplatieve gebed van Richard Foster [dat geworteld is in panentheïsme en interspiritualiteit] de manier waarop we God kunnen kennen en dicht bij Hem kunnen zijn? Of is dit eigenlijk een spiritueel geloofssysteem dat in strijd is met de ware boodschap die de Bijbel zo absoluut definieert – dat er maar één weg naar God is en dat is door Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, wiens offer aan het Kruis onze volledige redding heeft verkregen?

Als inderdaad mijn zorgen voor de toekomst werkelijkheid worden, dan zullen we echt *een tijd van heengaan* binnengaan. Mijn gebed is dat je je niet van het geloof zult afkeren om een *ander* evangelie en een *andere* Jezus te volgen, maar liever op koers zult blijven en de race zult uitlopen, zodat je na alles te hebben gedaan wat je kunt, zult blijven staan.

“Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden”. (Efeziërs 6:13)

Wanneer we de ernstige gevolgen van de contemplatieve gebedsbeweging overwegen en vervolgens ook erkennen dat drie van de belangrijkste invloeden in de levens van miljoenen christenen – *The Shack*, *Jesus Calling* en *The Chosen* – allemaal banden hebben met de contemplatieve gebedsbeweging, is het niet moeilijk om te concluderen dat miljoenen christenen de “wapenrusting van God” niet dragen en misschien, daarom geen “weerstand kunnen bieden op de dag van het kwaad”.

## Eindnoot:

1. The Liturgists Podcast (“The Cosmic Christ With Richard Rohr,” April 11, 2016, <https://theliturists.com/the-cosmic-christ-with-richard-rohr-podcast-page/>)

---

## Lees ook:

- o Rubriek “Contemplatief gebed, centrerend gebed, lectio divina, oosterse meditatie”: <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>6</sup> “Een tijd van heengaan”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf> (NL)